

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
06/02 10.00	ds. T. Jacobs; Leiden <i>Heilig Avondmaal</i>	Collecten: 1. Project 10 27 2. PGV
06/02 17.00	Ds. B.J.W. Ouwehand, Andel	
13/02 10.00	Dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	Collecten: 1. Diaconie 2. Wijkkas
13/02 17.00	Ds. T.J. Overbeeke, Reeuwijk	

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Vanochtend vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Als je thuis mee doet en misschien wat hulp nodig hebt bij de voorbereiding kun je op de website een handreiking vinden.

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet hebben we bij een jarige mogen brengen. Op dinsdag 1 februari was Hermien Verhoeven jarig. Zij mocht de hoge leeftijd van 85 jaar bereiken. Wij als gemeente willen je daar van harte mee feliciteren. Voor Hermien zal deze dag anders zijn geweest dan voorheen. Haar man Adri was vorig jaar in die zelfde maand immers overleden. Zo'n eerste verjaardag is dan even anders. Maar wij zijn heel dankbaar dat Hermien nog in ons midden mag zijn. Geniet van de bloemen, dit is ook een teken van verbondenheid met de gemeente. Een hartelijke groet en wij wensen je Gods nabijheid toe.
- De tweede groet zal een verrassing voor hen zijn. Dhr. en mevr. J. van der Meer waren voor de coronatijd regelmatig in de kerk. Maar met het ouder worden moet je steeds een stukje inleveren. Deze groet staat in het teken van meeleven en betrokken zijn met u. Wij hopen dat alles draagbaar voor u mag blijven. U ontvangt de hartelijke groeten van ons allen. Gods zegen wensen wij u van harte toe!

De bloemen zijn gehaald en gebracht door Ellen van Kranenburg en Lia Castro Mata.

DANK

Graag wil ik de gemeente bedanken voor het schitterende boekje dat bij mij werd gebracht en daarbij een bezoekje mocht ontvangen. En dank voor de kerkdienst van zondagmorgen 30 januari. "De vrede van God zij met u allen". Een hartelijke groet voor u allen. Ed van der Kooij.

JARIG

We willen heel graag een melding van een verjaardag maken, daar wij nog even in de verzorging van Uitzicht het bescheiden houden met de bezoeken i.v.m. corona. Speciaal ook voor de bezorgers.

Op vrijdag 4 februari was dhr. Gerrit Paalberends jarig. Hij mocht 90 jaar worden. Gerrit, namens de gemeente waar jij zo vaak hebt gekerkt in de Grote Kerk, willen wij je van harte feliciteren met je verjaardag. Het gaat niet zo lekker met hem, hij ligt veel op bed. Misschien kunnen wij hem blij maken met een kaart.

OVERLEDEN

Dit is een berichtje dat binnen gekomen is voor de oudere gemeenteleden van de Vredeskerk en Bijbelkring.

Op 1 februari 2022 is overleden, mevr. Elizabeth Dirkje Dijkshoorn - Vos (Bep). Echtgenote van Sjaak Dijkshoorn in de leeftijd van 79 jaar. Boven de kaart staat "Mijn oog zal op u zijn" psalm 32 vers 8. Het waren zeer meelevende mensen. Ze zijn later naar Kats verhuisd in Zeeland. Wij wensen dhr. Dijkshoorn veel sterkte toe in dit verlies.

KINDERDIENST

Vanaf vandaag is er weer Kinderdienst! Vooraf aanmelden is nodig en kan via de website. Wij vragen wel om bij voorkeur vooraf een zelftest af te nemen en om kinderen met verkoudheidsklachten thuis te houden.

VOORZANG

In overleg met de gemeenteleden die de voorzang hebben verzorgd heeft het moderamen besloten om geen voorzangers meer in te zetten bij de kerkdiensten. Nu de samenzang weer mogelijk is willen wij hiermee de lofzang invullen. Wij zijn dankbaar dat vele gemeenteleden zich afgelopen twee jaar hebben ingezet om te zingen wanneer de gemeente dat niet kon of mocht. Hoewel dit naast een praktische invulling ook een andere dynamiek gaf in de kerk en thuis hopen wij hier voor nu de juiste beslissing in te nemen. Mocht in de ontwikkeling van de erediensten ruimte komen en/of voorzang nodig zijn doen wij graag weer een beroep op gemeenteleden.

DOOPDIENST

In de ochtenddienst van 20 februari a.s. zal Felien Johanna van Leeuwen worden gedoopt. Zij is geboren op 10 november 2021 en dochter van Rick Vrijhof en Anneke van Leeuwen-Vrijhof en zusje van Tijmen, Jelte en Mathijs. De dienst wordt geleid door ds. Wim Markus.

KLIEDERKERK

Op zondagmiddag 13 februari a.s. hopen wij weer Live Kliederkerk met elkaar te vieren in de Windwijzer aan de Schiedamseweg. Het thema is: De Liefde! Centraal staat de Bijbeltekst uit Johannes 3: 16. Wij starten weer om 15.00 uur in de Grote zaal. Aanmelden is nodig (voor 6 februari a.s.) Stuur hiervoor een e-mail naar: kliederkerk-vlaardingen@gmail.com Tot snel in de Kliederkerk! Voor de komende Kliederkerk willen wij u dringend vragen om thuis eens rond te kijken en een mooie stapeltijdschriften mee te nemen met plaatjes en teksten erin. Wil je hier aan denken?

GK-APP

Binnenkort zal onze eigen GK-app worden gelanceerd. Ontwikkeld en toegesneden op onze gemeente door Donkey Mobile. Dé manier om van al het nieuws in de gemeente op de hoogte te blijven, met elkaar in contact te blijven, te geven aan de collecte en samen te werken voor jeugdclubs, bijbelkringen en andere groepen. Meer informatie volgt spoedig!

TIENERCLUB

Lieve kinderen, we gaan weer van start! Eindelijk is het zo ver. Ook de Tienerclub zal weer beginnen op 11 februari om 19.00 uur. Ben jij tussen de 9 en 12 jaar oud en lijkt het je leuk om ook te komen, dan zien we jou en je vriendjes/vriendinnetjes graag. De clubavonden voor 2022 zijn gepland op de volgende data: 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni.

Mocht je vragen hebben of wil je wat weten, stuur ons dan gerust een berichtje (+31614915782).

Wij zien uit naar jouw komst! Namens de leiding, Ellyne.

MISSIONAIR KLUSTEAM

In het verleden bestond in onze wijkgemeente een klusteam, maar dit is ooit 'ter ziele' gegaan.

Nu willen we dit weer opzetten, maar dan met een andere insteek. In Vlaardingen (maar ook in heel veel andere gemeenten in Nederland) is sinds medio 2019 de Stichting Present actief. Deze stichting vervult een makelaarsrol tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. Ook vanuit de wijken Vettenoordsepoolder en Centrum, waarvoor wij als wijkgemeente 'verantwoordelijk' zijn, komen soms vragen van bewoners voor hulp. Deze bewoners zijn, vanwege beperkte financiële middelen of het missen van een sociaal netwerk, niet in staat om bepaalde zaken aan te pakken. Dat kan zijn het behangen van een kinderkamer, het opruimen van een tuin, het bezoek aan een arts e.d. De inzet hiervoor is éénmalig en beperkt zich tot 1 dagdeel.

Spreekt dit jou aan en wil je meehelpen om deze missionaire taak te vervullen, neem dan contact met ons op (via Theo van Everdingen, t.van.everdingen@solconmail.nl). Eén of enkele keren per jaar zal dan – altijd in overleg – een beroep op jou worden gedaan. Het Missionair Team

KERKBALANS 2022

De kerk heeft u gevraagd een jaarlijkse financiële bijdrage aan de kerk te geven. U ontving hiervoor een kerkbalans envelop met een antwoordformulier. Uw antwoord zou inmiddels opgehaald moeten zijn door een vrijwilliger. Bij

ongeveer 40 leden is dit niet gelukt, bijvoorbeeld omdat u niet thuis was. Wanneer uw reactie niet is opgehaald, wilt u dan zelf de antwoordenvolpoe per post op sturen naar het kerkelijk bureau? Bedankt voor uw bijdrage! Voor vragen bel of mail Jan Klugkist, tel 06 362 89 515, jklugkist@live.nl

26 vrijwilligers uit onze gemeente hebben de afgelopen weken 250 adressen bezocht voor de actie Kerkbalans. De antwoordenvolpoe zijn inmiddels door hen opgehaald en naar het kerkelijk bureau gebracht. Daar worden de toezeggingen verwerkt in de administratie van de kerk. Het resultaat zal in de loop van februari worden bekend gemaakt. De kerkrentmeesters willen alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze actie.

VLAARDINGEN GEEFT WARMTE

Door de sterk gestegen energieprijzen, dreigen vooral de mensen met een laag inkomen in de financiële problemen te komen. Juist zij wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen, waardoor de stookkosten ook extra hoog zijn. Wat dreigt is, wat al wordt genoemd, energiearmoede.

Nu wordt er door de overheid wel aan alle burgers een compensatie gegeven voor de gestegen energieprijzen in de vorm van een teruggave energiebelasting. Dat is voor elk huishouden € 400,-. En voor de mensen die op het minimum leven komt daar via de gemeente nog eens € 200,- bij. Voor mensen met een minimuminkomen is dit echter niet genoeg, terwijl aan de andere kant mensen met een midden- of hoger inkomen die € 400,- lang niet altijd (helemaal) nodig hebben.

Van 7 februari tot 7 maart kunnen mensen die het kunnen missen het gehele of een deel van het compensatiebedrag van € 400,-, dat zij al hebben gekregen of nog zullen krijgen, overmaken op rekening NL 49 RABO 0373 7394 94 van 'Helpen waar geen helper is', Vlaardingen, o.v.v. 'Vlaardingen geeft warmte' of via de QR-code die in de flyer en op de posters staat, die zullen worden verspreid. De giften zijn aftrekbaar van de belasting.

OPROEPJE

Helaas moeten wij afscheid nemen van Nel, één van de dames die jaren lang mee hielp de Dijk schoon te houden. Ze heeft artrose aan haar handen gekregen en dat lukt haar nu niet meer. Veel dank voor je jarenlange trouwe inzet, Nel. We zullen je gaan missen! Omdat zij altijd een extra ochtend kwam, hebben wij nu graag twee jongere krachten er bij die zich daar voor willen gaan inzetten (man of vrouw). U, jij, bent maar 1 maal in de 3 maanden aan de beurt. Er wordt op de woensdagochtend van 9.00 tot ongeveer 11.30 uur gewerkt. Wij hebben een groep van 3 maal 3 dames die dit al vele jaren trouw doen. Ze vinden het reuze gezellig met elkaar. Een kopje koffie drinken er bij. Best ook goed voor de sociale contacten. Ik hoop dat het maar één keer in de zondagsbrief geplaatst hoeft te worden. Wilt u er meer van weten app dan even naar Lia van Herpen 06 111 804 60 voor meer informatie. Er wordt nu al naar u uit gekeken!

EVEN VOORSTELLEN

Op de laatste pagina van deze zondagsbrief stellen een nog onbekend gemeentelid en meer bekende gemeentelieden zich voor.

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 274**
*Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.
Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
'k Wil U kennen, Heer.*
- **Psalm 26 vers 4 en 5 (OB)**
- **Psalm 15 vers 1 en 2 (OB)**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 426**
*Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.*

*Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
zijn eengeboren Zoon.*

*Opdat een ieder die gelooft,
opdat een ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuwig leven heeft.*
- **Schriftlezing: Lukas 6: 27-45**
- **Gezang 36 vers 1 en 2**
- **Preek: 'schijnheiligheid'**
- **Gezang 324 vers 1 en 2**
- **Gezang 440 vers 2, 3 en 4**
- **Gezang 305 vers 1**

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Psalm 121 vers 1 en 4**
- **Psalm 66 vers 1**
- **Psalm 76 vers 4**
- **Schriftlezing: Lukas 8: 26-39**
- **Psalm 66 vers 8 (OB)**
- **Prediking**
- **Op Toonhoogte 182 vers 1, 2 en 3**
*Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.*

*Genade, die mij heeft geleerd
le vrezen voor hel kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.*

*Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.*
- **Gezang 440 vers 1, 3 en 4**

Even voorstellen

MIJN NAAM IS SANNE VAN NIEUWENHUIZEN, IK BEN 39 JAAR EN GETROUWD MET MENNO. OP 5 FEBRUARI HOPEN WE NAAR VLAARDINGEN HOLY TE VERHUIZEN. DAARNA SLIJT IK ME GRAAG ALS GEMEENTELID AAN BIJ DE WIJKGEMEENTE GROTE KERK. ALS GEBOREN VLAARDINGSE HEB IK DE AFGELOPEN 20 JAAR IN ROTTERDAM GEWOOND. MET PIJN IN MIJN HART NEEM IK AFSCHIED VAN DEZE STAD EN VAN MIJN OUDE GEMEENTE, WAARVAN DE MENSEN ME ZO VERTROUWD ZIJN GEWORDEN. IK BEN OPGEGROEID IN EEN CHRISTELIJK GEZIN, MAAR 8 JAAR GELEDEN IS HET GELOOF VOOR MIJ PAS ECHT GAAN LEVEN. DAARVOOR GELOOFDE IK MET MIJN HOOFD DAT JEZUS VOOR MIJN ZONDEN GESTORVEN WAS; DAARNA GELOOFDE IK HET OOK MET MIJN HART, MAAKTE HET ME ONTZETTEND BLIJ EN WILDE IK DAT DE HEILIGE GEEST MIJ STEEDS MEER OP JEZUS ZOU DOEN LIJKEN (ROMEÏNEN 8:28). DAT IS OOK DE REDEN DAT IK NIET MET MENNO NAAR DE SAMENKOMSTEN GA. IK HEB HEM LEREN KENNEN, VOORDAT IK JEZUS BETER LEERDE KENNEN EN MENNO GELOOFT NIET.

HET LIJKT ME ONTZETTEND LEUK OM VIA DEZE WEG ALVAST WAT MENSEN TE LEREN KENNEN. IK BEN NIET ZO'N AVONDMENS, MAAR IK KIJK ER WEL NAAR UIT OM OVERDAG SAMEN MET ANDERE VROUWEN DE BIJBEL IN TE DUKEN EN MET ELKAAR TE BIDDEN. IK HOUD ME OOK AANBEVOLEN VOOR EEN GOED GESPREK TIJDENS EEN WANDELING OF OP DE (NOG AAN TE SCHAFFEN) BANK MET EEN KOPJE THEE. HEB JE DAAR ZIN IN? STUUR ME EEN E-MAIL VIA SANNEVANNIEUWENHUIZEN@GMAIL.COM OF BEL/APP ME OP 06-330 557 80.



Wij zijn Mary en Nelleke Peters, vast niet helemaal onbekend.

Wij zijn geboren Vlaardingers. Mary 'zit' zijn hele leven al in de Hervormde Kerk/PKN en ik 41 jaar. Ik kom uit de Ger. Gem.

Wij hebben altijd meegedaan met de catechisatie, vereniging, Jeugdzolder/club, jongerenkring en nu de bijbelkring.

Mary speelt soms orgel in de dienst en ik heb opgepast en doe nu ouderenwerk.

We hebben elkaar op een zondag, buiten op het plein van de Rehobothkerk leren kennen.

We zijn 37 jaar getrouwd en hebben 3 kinderen Zohar (Etten-Leur), Ilan (Vlaardingen), Yaël (Basel, Zwitserland), 3 schoonkinderen en 3 kleinkinderen.

Mary werkt als servicemonteur van koffieautomaten en ik ben verzorgende IG in Uitzicht.

Mary houdt van orgel spelen en organiseert graag vakanties naar Israël en ik hou van lezen en zwemmen. Ook gaan we graag op vakantie naar bv Israël, nu ook Zwitserland enz. enz. maar kunnen ook een vakantie in Nederland waarderen.

Wij voelen ons thuis in de gemeente. Vinden het jammer nog geen eigen dominee te hebben, maar kunnen de gastpredikanten ook waarderen.

We vinden het ook jammer dat we elkaar door de coronacrisis weinig zien.

We hopen en bidden dat er een tijd komt dat we elkaar weer mogen ontmoeten.

Dat we mogen luisteren en zingen tot eer van onze God. En dat we met velen mogen zijn.