

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
06/03 10.00	Prop. A.T. Maarleveld, Bodegraven <i>1e lijdenszondag</i>	Collecten: 1. Project 1027 2. PGV
06/03 17.00	Ds. J. Scheele-Goedhart, Vijfhuizen	
09/03 19.30	Ds. P. Wijnberger, Bergambacht <i>Biddag</i>	
13/03 10.00	Ds. L.J. Vogelaar, Indonesië <i>2e lijdenszondag</i>	Collecten: 1. Project 1027 2. PGV
13/03 17.00	Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

BLOEMENGROET

Zoals u vanmorgen kunt zien, staan er weer mooie bloemen op de liturgische tafel. Ze zijn weer gelukkig terug naar de zondag. Twee jaar lang hebben 23 gemeenteleden op zaterdag het mogelijk gemaakt ondanks de corona periode, dat de bloemengroeten gewoon door hebben kunnen gaan. Dat is zeker een compliment voor hen om u dit te laten weten. Ieder heeft een verdiend dankje gekregen.

- Vandaag gaan de bloemen als teken van betrokkenheid naar mevrouw A. A. Mak. Wij hopen dat alles nog goed met u mag gaan. Bij het ouder worden komen altijd wel ongemakken die niet altijd prettig kunnen zijn, maar wij hopen dat ze draagbaar blijven. Zo willen wij van uit de Grote Kerk u een hartelijke groet doen toekomen. Wij wensen u Gods zegen toe!
- De tweede groet gaat naar Esther, Paul, Boaz en Seth Heijndijk. Deze staat in het teken van meeleven en betrokkenheid. Er zijn zorgen in het gezin die wij ons niet voor kunnen stellen hoe zwaar deze kunnen zijn. Er waren deze week wel een paar kleine lichtpuntjes bij de uitslagen, daar waren zij blij mee. Dat blijkt niet representatief te zijn voor de rest. Maar we hopen van harte dat de artsen eruit komen hoe Paul verder behandeld kan worden. Er wordt met jullie meegeleefd vanuit de gemeente. Maar we hebben maar één Heelmeester die weet welke weg jullie moeten gaan. Zo zegene jullie God vandaag, morgen en in der eeuwigheid.

De bloemen zijn verzorgd door Paula Krabbendam. Jan Klugkist en Jantine Kraaiveld gaan de bloemen bezorgen.

ALPHA-CURSUS

Op woensdag 16 maart a.s. starten we weer met een nieuwe Alpha-cursus. Alpha is een kennismaking met het christelijke geloof. Wil jij je geloof nog eens overdenken, heb je met geloofsvragen of weet je nog heel weinig over het christelijk geloof, dan is dit de mogelijkheid om met anderen hierover na te denken. Op de leestafel achter in de kerk liggen folders met informatie.

We starten om 19.00 uur in ons gebouw De Dijk, Maassluis-sedijk 5 met de introductieavond en uiteraard beginnen we met een maaltijd.

Heb je interesse, neem dan contact op met Theo van Everdingen, 06 53842798 of t.van.everdingen@solconmail.nl.

KLIEDERKERK

Op zondagmiddag 13 maart hopen wij weer live Kliederkerk met elkaar te vieren in de Windwijzer aan de Schiedamseweg. Het thema is Boosheid en het bijbelverhaal van Jakob en Ezaü staat centraal. Wij starten om 15.00 uur in de Grote zaal. Wij vragen om je voor 9 maart aan te melden zodat we weten op wij kunnen rekenen met het eten. Stuur een e-mail naar kliederkerkvlaarding@gmail.com. Tot snel in de Kliederkerk!

ACTIE KERKBALANS 2022

Bedankt!

Dank aan iedereen die heeft geholpen bij de actie kerkbalans. De voorbereiders, brievenvouwens, coördinatoren, de lopers en de administratieve verwerkers. Vooral veel dank aan alle leden die ook dit jaar weer een toezegging hebben doorgegeven.

Wat is er gebeurd?

Zoals elk jaar de resultaten van de actie kerkbalans. Er zijn dit jaar 2620 brieven verstuurd (digitaal en fysiek) voor de actie kerkbalans. Daarvan hebben er tot 3 maart 1909 ontvangers gereageerd. Globaal vallen er elk jaar zo'n 300 brieven uit (vanwege allerlei omstandigheden), waardoor er dit jaar 411 briefontvangers zijn die nog niet hebben gereageerd. Aan hen een nadrukkelijk verzoek omdat als nog te doen. Doe dit dan op <https://kerkbalans.pknvlaarding.nl/bijdragen/>, daarmee spaart u kosten en het milieu.

Wat is het resultaat?

Het hoge aantal dat niet heeft gereageerd zorgt er voor dat het gewenste bedrag van € 669.000 waarschijnlijk niet wordt gehaald. Op dit moment is er toegezegd een bedrag van € 641.000. Met de kennis uit het verleden groeit dit bedrag nog naar ongeveer € 650.000. Dit is 2,9% lager dan het begrootte bedrag.

Samen zijn wij de kerk en samen zorgen wij voor een financieel gezonde kerk in Vlaardingingen.

WIJNPROEVERIJ ISRAELISCHE WIJNEN

Op vrijdagavond 1 april a.s. staat er een wijnproeverij gepland vanaf 19.30 uur in de Dijk. Het is een proeverij van Israëlische wijnen en wordt er kennis gemaakt met diverse witte en rode wijnen uit Israël.

Een gezellige avond, waarvoor ik graag vooraf de aanmeldingen tegemoet zie (aanmelden kan tot 18 maart). Ik vraag een kleine bijdrage hiervoor, afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij voldoende deelnemers hopen we elkaar dan te ontmoeten!

Mary Peters wijn IPC Nijkerk, 06 10981898 of mary.peters@upcmail.nl

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 505

*Here, maak mij
uw wegen bekend
en toon mij de weg,
die goed is voor mij.
O, Here, maak mij
uw wegen bekend
en toon mij de weg
die goed is voor mij.*

*Want U bent mijn God,
de enige God.
Ja, U bent mijn God,
de enige God.*

*Laat mij zien (laat mij zien)
wat U wilt (wat U wilt)
door uw Woord (door uw Woord)
door uw Geest (door uw Geest).*

(geheel 2x)

Dank U, Heer.

• Op Toonhoogte 56

*Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.*

*Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!*

• Op Toonhoogte 132

*Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.*

*Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.*

*Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.*

*Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.*

• Kinderlied: Op Toonhoogte 196

*Ik vermag alle dingen
in Hem die mij kracht geeft,
ik vermag alle dingen in Hem.
(2x)
Ik vermag alle dingen in Hem,
alles in Hem, ja alles in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem.*

• Schriftlezing: Johannes 11: 55 - 12: 10

• Psalm 25 vers 2, 4 en 6

• Verkondiging

• **Op Toonhoogte 223**

(Refrein)

*Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.*

*Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'eren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, O Heer.
(Refrein)*

*Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
(Refrein)*

*Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)*

• **Op Toonhoogte 199**

*Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.*

*Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.*

(vrouwen)

*Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.*

(allen)

*En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.*

(mannen)

*Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, O die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!*

(allen)

*Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.*

*Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.*

*Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!*

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **LvdK Psalm 17:2,3**
- **Psalm 2 vers 1 en 4**
- **Gezang 257**
- **Lezingen: Lucas 4: 1-13, Filippenzen 2: 5-11**
- **Psalm 40 vers 2**
- **Preek**
- **Gezang 442**
- **Gezang 172 vers 1, 3 en 4**