

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
13/03 10.00	Ds. L.J. Vogelaar, Indonesië 2e lijdenszondag	Collecten: 1. Project 1027 2. PGV
13/03 17.00	Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam	
16/03	Avondgebed, 19.30-20.00 uur	
20/03 10.00	Ds. G.C. Vreugdenhil, Gouda 3e lijdenszondag	Collecten: 1. Project 1027 2. PGV
20/03 17.00	Ds. P. Wijnberger, Bergambacht Bethelkerk	
23/03	Avondgebed, 19.30-20.00 uur	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet gaat naar mevr. E.P. Vogel - Wielaard. Op 4 maart is zij verhuisd naar Uitzicht. Wij willen haar daar van harte mee feliciteren. Wij hopen dat u zich daar ook gauw thuis mag gaan voelen. Begrijpelijk is het een overgang voor u, maar u zal daar verschillende mensen ontmoeten die u kent. Mevrouw Vogel, wij wensen u Gods zegen toe in uw nieuwe huis. Een hartelijke groet van ons allen.
- De tweede groet is voor mevrouw de Ligt - Beijer (Corrie). Op 4 maart mocht Corrie jarig zijn. Wij willen u daar van harte mee feliciteren. Ook hoorden wij dat u zich niet altijd even lekker voelt. Mede daardoor dachten wij om u zondag te verrassen met onze bloemen. Wij wensen u veel sterkte toe in dit alles. Geniet van de bloemen. Een groet van de gemeente Grote Kerk.

De bloemen zijn verzorgd door Betty Kroon. Corrie en Adri van Putten en Betty Kroon gaan ze na de dienst bezorgen.

MEELEVEN

- Mevrouw Quak is maandag 7 maart van het ziekenhuis naar de Hospice de Margriet gebracht. Zij heeft veel pijn. Laten we mevrouw Quak gedenken in ons gebed.
- Bij de familie Heijndijk is het nog steeds afwachten en spannend. De artsen hebben met elkaar overlegd en gaan nog verder zoeken naar bv erfelijkheidziekten, stofwisseling- en hormoonafwijkingen. Geen makkelijke weg voor Paul en Esther en de jongens. Geduld in deze situatie is soms ook best moeilijk. Wij wensen jullie veel kracht en wijsheid toe in de weg die jullie moeten gaan. Speciaal voor Paul een hartelijke groet van ons allen.

- Vorige week is er in de dienst voorbede gedaan voor Johan Eigenraam. Bij hem is vorige week uitgezaaide longkanker geconstateerd. Ook de lever en andere organen zijn inmiddels ernstig aangetast. De gezondheid van Johan is in zeer korte tijd veranderd, van gezond naar ernstig, ongeneeslijk ziek. Menselijkerwijs is er geen zicht op herstel. Er is ontzetting en verdriet, het leven van Johan en zijn familie staat op zijn kop. Wij vragen u hem, en zijn naaste familie in uw gebeden mee te nemen. Het enige wat wij kunnen, is zijn toekomst in de handen van de Heer leggen.
- Een heel blij bericht: Ed van der Kooij mag a.s. zondag één dagje naar huis en woensdag 16 maart mag hij definitief naar huis. Ed wil er zelf iets over vertellen:

*'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet.
Gij woudt mij met Uw gunst omringen,
meer dan een Vader zorgde Gij,
Gij, milde bron van zegeningen;
Zulk een Ontfermer waart Gij mij.*

Na zeven weken in het ziekenhuis te zijn geweest en zes weken in de Marnix, mag ik woensdag 16 maart definitief naar huis. We zijn er verwonderd over. Wel ben ik bij lichamelijk inspanning nog erg kortademig. Het herstel daarvan vergt nog enige weken/maanden. Voorlopig zal ik onze kerkdiensten thuis online volgen. Uw meelevens, gebed, kaarten en bezoek omringden ons steeds.

Een liefdevolle groet van: Ed en Willemijn van der Kooij.

JEUGDCLUB

Vanavond is er weer Jeugdclub! We starten om 18.30 uur met een maaltijd in De Dijk. De leiding zal wat culinaire hoogstandjes voor jullie op tafel zetten ;-). We hopen jullie zondag weer te ontmoeten. Tot dan!

GEBOREN

Op 26 februari 2022 is Sofie Adriana Jacqueline van der Kolk geboren. Voor Janno en Nina voor het eerst dat zij ouders zijn geworden. Van harte gefeliciteerd met jullie gezonde dochter! Hun adres is: Janno en Nina van der Kolk, Oranjestraat 37, 3134 ET Vlaardingens

KOFFIE EN THEE NA DE DIENST

Wij proberen te organiseren dat iedere week na de dienst koffie en thee kan worden gedronken. In de buurt van de koffie- en theetafels zullen ook de collectezakken worden geplaatst. Vergeet niet te geven!

AVONDGEBEDEN IN DE TIJD VÓÓR PASEN

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar Pasen toelevan in een aantal avondgebeden op de woensdagavond en in de stille week.

De data zijn de woensdagen 16, 23 en 30 maart, 6 april en in de stille week op 11, 12, 13 en 16 april, steeds van 19.30-20.00 uur in de Grote Kerk. De avondgebeden worden uitgezonden via kerkomroep.nl en gezamenlijk georganiseerd met wijkgemeente Centrum-West. Het is een waardevol moment, zo midden in de week, waarin we ons richten op de weg die Jezus Christus voor ons is gegaan.

AFSCHIED GROTE KERK

Zoals vorige week in de ochtenddienst mondeling toegelicht zullen wij afscheid moeten gaan nemen van ons kerkgebouw, de Grote Kerk. Je kunt deze mondelinge toelichting nog terugkijken op YouTube. Voor onze wijkkerkenraad is de grootste prioriteit om samen met de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters op zoek te gaan naar een geschikte, passende alternatieve vierplaats binnen de bestaande gebouwen van de PGV.

Wijkavond

Op woensdagavond 16 maart zal om 20.00 uur een wijkavond worden gehouden in de Grote Kerk om het voorgenomen besluit toe te lichten en antwoorden te geven op inhoudelijke vragen. De notitie van het College van Kerkrentmeesters is op te vragen bij de scriba.

OUD PAPIER

Tussen al het slechte nieuws van oorlog en stijgende prijzen is er ook nog goed nieuws. We hebben samen met de Rehobothkerk 3,92 ton papier opgehaald in februari. Doordat alle prijzen stijgen is nu ook de papierenprijs met €116,25 per ton heel hoog. Komt dus weer jullie oud papier en karton brengen op zaterdagochtend 19 maart bij de Rehobothkerk. Ook oude kleding voor Dorcas, die ook hulp biedt aan de Oekraïne, is van harte welkom!

REINY DE WIT

Zoals wellicht bekend zal Bert Scholten, onze kerkelijk werker, in april dit jaar voor een paar weken afreizen naar Nepal. Bert heeft daar eerder gewerkt als docent van de bijbelschool. Hij zal dan ook een bezoek brengen aan Reiny de Wit die nog steeds werkzaam is in Kathmandu voor St. Teach/ECEC. Velen van jullie kennen en ondersteunen Reiny. Als je het leuk vindt om Reiny een kaartje te schrijven of kleine attentie te geven dan wil Bert dat graag meenemen. Ik verzoek je dan dit uiterlijk 25 maart as. in te leveren bij Lia van Herpen (Esdoorndreef 96 of afgeven aan haar in de kerk). Zij zorgt ervoor dat Bert het geheel voor zijn vertrek naar Nepal ontvangt. Bij voorbaat dank. Mede namens TFC Reiny de Wit, Cor Spee

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 182**
*Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.*

*Genade, die mij heeft geleerd
le vrezan voor hel kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.*

*Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houd! mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.*

*Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.*

- **Psalm 84 vers 1 en 2**
- **Psalm 119 vers 5, 6 en 7**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 482**
*Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.*

(Refrein)
*Dank, dank, dank O Heer,
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.*

*Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
(Refrein)*

*Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
(Refrein)*

*Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
(Refrein)*

- **Schriftlezing: 1 Petrus 5: 5-9**
- **Psalm 42 vers 1, 5 en 7**
- **Gezang 313 vers 1, 4 en 6**
- **Gezang 409 vers 1, 4 en 5**

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Psalm 145 vers 1 (OB)**
- **Psalm 116 vers 8**
- **Psalm 133**
- **Lezingen: Psalm 23 en Markus 14: 1-11**
- **Gezang 182 vers 1 en 6**
- **Verkondiging: 'het is een goed werk om in te stemmen met de goede boodschap'**
- **Psalm 118 vers 8**
- **Gezang 189**