

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
20/03 10.00	Ds. G.C. Vreugdenhil, Gouda <i>3e lijdenszondag</i>	Collecten: 1. Project 1027 2. PGV
20/03 17.00	Ds. P. Wijnberger, Bergambacht <i>Bethelkerk</i>	
23/03	<i>Avondgebed, 19.30-20.00 uur Grote Kerk</i>	
27/03 10.00	Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen <i>4e lijdenszondag</i>	Collecten: 1. Diaconie 2. IZB
27/03 17.00	ds. J. Snaterse, Hoogeveen	
30/03	<i>Avondgebed, 19.30-20.00 uur Rehobothkerk</i>	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

BLOEMENGROET

- De eerste groet wordt zondag ter bemoediging gebracht naar dhr. Gerard Bel. Wij hopen dat de onderzoeken hebben geleid tot verdere behandeling. Wij wensen je samen met Betsy veel sterkte toe met de behandelingen. Gods zegen toegewenst in dit alles.
- De tweede groet is voor mevrouw Ria van Bloois. Door een ongelukkige val in huis heeft Ria haar enkel gebroken. Heel vervelend, vooral door de beperkingen die er nu zijn. Wij wensen je veel geduld toe bij het herstellen daarvan. Beiden ontvangen een hartelijke groet van de hele gemeente.
- Er is een extra bloemengroet naar de familie Van der Ree gegaan.

De bloemen zijn verzorgd door Ellen van Kranenburg. Tonny Buis en de familie Peters zullen de bloemen zondag gaan bezorgen.

MEELEVEN

- Maandagnacht 14 maart werd dhr. (Adri) van Putten opgenomen in het ziekenhuis vanwege Corona. Hij had te weinig zuurstof in zijn bloed. Gelukkig mocht hij donderdag 17 maart het ziekenhuis weer verlaten. Ook Corrie, zijn vrouw, was besmet. Wij wensen jullie een voorspoedig herstel toe.
- Mevrouw Quak wordt verpleegd in de Hospice de Margriet.
- Johan Eigenraam wordt verpleegd in het zorghotel Aafje.

DANK

Wij willen graag de gemeente bedanken voor de bloemengroet die wij mochten ontvangen bij het pastoraal bezoek van ds. Scholten. Wij worstelen erg of alles met Gods hulp goed mag komen met ons nichtje en haar gezin in Oekraïne. Tevens bedanken wij voor gebed en bezoek en appjes. Een hartelijke groet van Anja en Aad van der Ree.

AVONDGEBEDEN IN DE TIJD VÓÓR PASEN

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar Pasen toelevens in een aantal avondgebeden op de woensdagavond en in de stille week.

De data zijn de woensdagen 23 en 30 maart, 6 april en in de stille week op 11, 12, 13 en 16 april, van 19.30-20.00 uur in de Grote Kerk, m.u.v. 30 maart, dit avondgebed is in de Rehobothkerk. De avondgebeden worden uitgezonden via kerkomroep.nl en gezamenlijk georganiseerd met wijkgemeente Centrum-West. Het is een waardevol moment, zo midden in de week, waarin we ons richten op de weg die Jezus Christus voor ons is gegaan.

MAF WOUTER & MARLIES

Afgelopen week is er weer een nieuwsbrief van Wouter en Marlies verschenen en heeft u deze digitaal of op papier ontvangen. Wanneer dat niet zo is - en u wilt er wél een ontvangen - neem dan contact op met iemand van de thuisfrontcommissie of stuur een mailtje aan nieuwsbrief@vliegmissie.nl

Deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Wouter een cameraploeg van EO Metterdaad naar het zuiden van Madagaskar heeft gevlogen. De gemaakte reportage zou deze maand uitgezonden worden, maar door een wijziging in de programmering is het moment van uitzenden nog niet bekend. We houden u op de hoogte. De thuisfrontcommissie

REINY DE WIT

Zoals wellicht bekend zal Bert Scholten, onze kerkelijk werker, in april dit jaar voor een paar weken afreizen naar Nepal. Bert heeft daar eerder gewerkt als docent van de bijbelschool. Hij zal dan ook een bezoek brengen aan Reiny de Wit die nog steeds werkzaam is in Kathmandu voor St. Teach/ECEC. Velen van jullie kennen en ondersteunen Reiny. Als je het leuk vindt om Reiny een kaartje te schrijven of kleine attentie te geven dan wil Bert dat graag meenemen. Ik verzoek je dan dit uiterlijk 25 maart as. in te leveren bij Lia van Herpen (Esdoorndreef 96 of afgeven aan haar in de kerk). Zij zorgt ervoor dat Bert het geheel voor zijn vertrek naar Nepal ontvangt. Bij voorbaat dank. Mede namens TFC Reiny de Wit, Cor Spee

BEROEPINGSWERK

Heel de maand februari konden predikant reageren op de gestelde vacature. Zoals eerder al aangegeven zijn er meerdere reacties binnen gekomen. De beroepingscommissie heeft de reacties bekeken en onderzocht. Er volgen nu gesprekken met predikanten die mogelijk een goede match kunnen zijn met onze wijkgemeente.

ALPHA CURSUS

Afgelopen woensdagavond hebben we de introductie gehouden voor de nieuwe Alpha cursus. Er zullen zeven mensen gaan deelnemen aan deze cursus. Het zijn in hoofdzaak jonge mensen (20-30 jaar). Wij vragen u om gebed voor deze avonden, maar ook zoeken we een aantal mensen die een éénpersoonsrecht voor deze groep wil koken (totaal 11 mensen). De maaltijd worden bij u opgehaald op de cursusavond.

Namens het Alphateam, Theo van Everdingen, t.van.everdingen@solconmail.nl of 0653842798

BOUWEN OP GOEDE GROND

De Commissie Toekomst PGV heeft na enkele maanden onderzoek het eindrapport 'Bouwen op goede grond' opgeleverd. Het rapport is op 12 maart jl. door de Algemene Kerkenraad voorlopig vastgesteld. De wijkkerkenraden en wijkgemeenten hebben nu de gelegenheid het rapport te lezen en te voorzien van feedback. Voor onze wijkgemeente zal een wijkavond worden georganiseerd. Meer informatie volgt z.s.m. Het rapport is te vinden op www.grotekerkvlaardingen.nl/visie.

OPROEP

Tijdens de corona tijd heeft Mar de Bruijne ons fijn geholpen om bij te springen met de bloemengroet. Nu we weer naar de zondag over zijn gegaan, wil hij liever alleen de bloemen bij onze gemeenteleden blijven bezorgen. Dat begrijp ik heel goed, de bloemen in de vazen zetten, kaart-

jes schrijven etc. dat is echt een beetje dames werk. Van daar weer een oproep deze week: wie is er bereid om één maal in de zes weken 2 boeketten bloemen op de zaterdag te halen en zondags op de liturgische tafel te zetten, kaartjes worden je aangereikt. Ook deze keer hoop ik maar dat één oproep voldoende is. Dat zal zeker lukken. Verdere informatie bij Lia, je mag mij appen of mailen. Mijn gegevens vindt je bovenaan deze zondagsbrief. Er wordt nu al naar u uitgekeken!

HERINNERING ACTIE KERKBALANS

Achter in de kerk liggen nog een aantal brieven voor mensen die nog geen bijdrage hebben toegezegd voor de Actie Kerkbalans. Als een paar mensen hiermee een rondje door het centrum lopen en ze bezorgen, dan zijn ze weg. Bedankt alvast. Huub Eschbach

KERK IN ACTIE

Al jarenlang staat er in de kerk een gekleurde ton waren spullen worden ingezameld voor Kerk in actie (vanuit de hoofdingang, links in de hoek). Hoewel deze spullen niet veel waard lijken wordt hier jaarlijks toch een aanzienlijk bedrag mee opgehaald. In 2021 was dit nog ruim €20.000,-. Jarenlang was Sjaak de Kok degene die zorgde dat de tonnen in heel Vlaardingen werden geleegd en de spullen op een centrale plek werden verzameld. Sinds dit jaar heeft (vanwege het overlijden van Sjaak) Rosemarie Donkersloot deze taak overgenomen.

Wat kun je in de ton doneren?

- Postzegels, ansichtkaarten en geboortekaarten
- Oude mobieltjes
- Cartridges en toners
- Buitenlands en oud Nederlands geld

WIJNPROEVERIJ

De wijnproeverij van vrijdag 1 april zal door omstandigheden verzet zal worden naar een later moment. Mary Peters

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 209**

*Onze hulp en onze verwachting
is van God onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.*

*Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.*

Halleluja, halleluja, amen! (2x)

- **Psalm 43 vers 3 en 4**

- **Psalm 51 vers 5**

- **Kinderlied Op Toonhoogte 541**

(Refrein)

*Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er 's niets wat God niet kan doen.*

*De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!
(Refrein)*

*Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.
(Refrein)*

*Heb jij soms verdriet? 't Is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.
(Refrein)*

- **Schriftlezingen: Exodus 24: 12-18, Mattheüs 17: 1-13**

- **Gezang 173 vers 1, 3, 4 en 5**

- **Verkondiging: 'Jezus alleen!'**

- **Op Toonhoogte 199**

*Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.*

(vrouwen)

*Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.*

(allen)

*En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.*

(mannen)

*Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!*

(allen)

*Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.*

*Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.*

*Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!*

- **Psalm 27 vers 7**

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Gezang 182 vers 1,2 en 3**

- **Psalm 42 vers 3**

- **Psalm 118 vers 10**

- **Schriftlezing: Numeri 21: 4-9, Johannes 3: 11-21**

- **Psalm 107 vers 6 en 9 (OB)**

- **Preek**

- **Psalm 107 vers 10 (OB)**

- **Gezang 451**

ORDE VAN DIENST AVONDGEBED KOMENDE WOENSDAG

- **Orgel: Jesu Leiden, Pein und Tod (Max Reger)**

- **Avondlied: Gezang 387**

- **Lied: Psalm 34**

- **Evangelie: Lukas 15: 11-32**

- **Gebeden**

- **Slotlied: Gezang 175**

- **Orgel: O Haupt voll Blut und Wunden (Max Reger)**