

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288  
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website [www.grotekerkvlaardingen.nl](http://www.grotekerkvlaardingen.nl) | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
17/04 10.00	ds. G. de Lang, Dordrecht <i>1e Paasdag</i>	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
17/04 17.00	ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk	
<b>BK</b>		
24/04 10.00	ds. K. Hage 's Gravenzande	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
24/04 17.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek <i>doopdienst</i>	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

## BLOEMENGROET

Op de Eerste Paasdag mogen wij vanuit de gemeente weer twee bloemengroeten gaan bezorgen. Deze staan in het teken van meeleven en betrokken zijn.

- We verrassen mevrouw H.M. (Hettie) Selier. Wij hopen van harte dat het goed met u mag gaan. Daarbij willen wij vanuit de gemeente u een hartelijke groet doen toekomen en blijde Paasdagen toewensen!
- De tweede groet is voor Corrie en Jan van der Waal. Leuk voor jullie om op de Eerste Paasmorgen bloemen van uit de gemeente te krijgen waar jullie beiden zoveel voetstappen hebben afgelegd en voor vele gemeenteleden een grote betekenis hebben achter gelaten. Wij wensen jullie alle goeds toe. Met een hartelijke groet van ons allen. En Gods nabijheid toegewenst.

De bloemen zijn verzorgd door Paula Krabbendam en zij zullen deze zondag bezorgd worden door: Nel Bazen en Gerrit van der Voet.

## OVERLEDEN

Op donderdag 14 april is in haar Heer ontslapen Cornelia Hendrika Quak - Wielaard (Corrie) in de gezegende leeftijd van 95 jaar. In haar laatste periode werd zij verzorgd in de Hospice de Margriet. De dienst van Woord en gebed wordt gehouden D.V. woensdag 20 april om 11.00 uur in de aula van de begraafplaats Holy, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Daarna is er gelegenheid tot condoleren. De dienst is live te volgen.

## MEELEVEN

- Op zondag 10 april is mevr. Den Outer opgenomen in het ziekenhuis. Ze had al wat tia's gehad, maar nu had zij het erg benauwd en bleek er ook vocht achter haar longen te zitten en heeft zij hartfalen. Vrijdag 15 april mocht zij weer naar huis terug keren maar ze moet nog wel verder opknappen. Veel kracht en sterkte toegewenst, de Here is u nabij.
- Een mooi bericht van Pieter Krabbendam. De eerste bloeduitslagen na de chemokuur waren goed. De artsen waren heel tevreden. Chemo is nu niet meer nodig, wel blijft hij onder controle. Hij werkte al halve dagen, maar kan het nu weer wat verder op gaan bouwen. Dat is een felicitatie waard, Pieter.
- Voor Paul, Esther, Boaz en Seth Heijndijk wordt dit een heel spannende week. Na veel onderzoek en de scan van verleden week met nieuwe beelden lijkt de tumor bij het hart operabel te zijn. Donderdag middag kreeg Paul bericht dat hij dinsdag 19 april opgenomen wordt en woensdag 20 april zal hij geopereerd worden. Het is een complexe operatie. Zoals ze zelf zeggen, dat dit hele moeilijke dagen zullen worden. Maar ook dat ze gaan proberen al hun zorgen in Gods handen te leggen. Hij is de Alpha en de Omega. Laten we met elkaar rond om hen staan. Wij wensen jullie de kracht toe die nodig is.

## WIJKAVOND

Komende dinsdag, 19 april, is er een wijkavond over het rapport 'Bouwen op goede grond'. Dit is het resultaat van enkele maanden onderzoek die de Commissie Toekomst PGV heeft gedaan. De avond wordt gehouden in de Dijk en start om 20.00 uur.

Tijdens deze avond wordt er een korte presentatie gehouden van het onderzoek en het resultaat, maar bovenal is er gelegenheid om te delen wat je vindt van het eindrapport en de voorstellen die hierin worden gedaan. De wijkkerkenraad probeert de input die tijdens de wijkavond wordt gegeven mee te nemen in de officiële reactie aan de AK namens onze wijkgemeente. De wijkavond is bedoeld om te inventariseren wat er leeft.

Het rapport 'Bouwen op goede grond' is online te vinden op onze website: [www.grotekerkvlaardingen.nl/visie](http://www.grotekerkvlaardingen.nl/visie). Er zijn een aantal geprinte exemplaren beschikbaar bij de scriba. Mocht je interesse hebben in een geprint exemplaar dan kun je deze aanvragen.

## AVOND VOOR JONGERE GEMEENTELEDEN

Op 20 april wordt een avond georganiseerd voor onze jongere gemeenteleden, waarbij ze elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook willen we met de aanwezigen kijken hoe dit een terugkerende ontmoeting kan worden en we elkaar kunnen blijven inspireren en ondersteunen.

## JEUGDWEEKEND

Vanaf woensdagavond 25 mei tot zaterdagavond 28 mei 2022 gaan wij weer op Jeugdweekend! Er zijn al veel aanmeldingen, maar er is nog genoeg ruimte om mee te gaan! Dit jaar hebben wij iets nieuws je mag namelijk al mee als je op dit moment in groep 8 zit en na de zomer naar de middelbare school gaat! Heb je vragen of twijfel je neem contact op met Lauren, Saskia of Sebastiaan. Inschrijven kan via [www.jeugd-club.nl/jeugdweekend](http://www.jeugd-club.nl/jeugdweekend).

## GERANIUMACTIE

Het is voorjaar, tijd voor de tuin, tijd voor de bekende geraniumactie! De opbrengst is voor Stichting Ontmoeting. Deze stichting zet zich in voor dak en thuislozen en zij helpt in Rotterdam ook bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Helaas hebben wij de prijzen wel wat moeten verhogen, maar u krijgt sterke planten rechtstreeks van de kweker! De prijzen zijn als volgt: €1,60 per stuk, en -Let Op!- 5 stuks voor: €7,00. We leveren staande en hangende geraniums in de kleuren: Rood, Wit en Rose.

De geraniums kunnen afgehaald worden op donderdag 28 april in de avond en op vrijdag 29 april tussen 13.30 en 17.00 uur en na 18.30 uur. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn vraag dan om een ander afhaal moment. Zaterdag 30 april zijn wij niet thuis. Alleen voor mensen die echt zelf niet kunnen afhalen kunnen we eventueel bezorgen.

U kunt bestellen via email: [rika\\_alderliesten@hotmail.com](mailto:rika_alderliesten@hotmail.com). en per telefoon: 0104746483. U mag me ook gewoon even aanspreken! Alvast bedankt!

## GRATIS BIJLES IN VOP EN CENTRUM

Vanuit het Missionaire Team hebben een vraag opgepakt rondom een aandachtspunt in de wijken VOP (Vetenoordsepolder) en het Centrum en wel dat jongeren soms moeite hebben met een schoolvak. In het verleden hebben een aantal gemeenteleden zich aangemeld om deze jongeren te helpen bij vakken als natuur- en scheikunde, wiskunde en Engels, maar wellicht zijn er gemeenteleden, dus ook jongeren, die zich hiervoor willen inzetten. Kent u/jij iemand in één van deze wijken die wel hulp kan gebruiken, neem dan één of meerdere flyers mee. Wij zorgen daarnaast voor verspreiding bij een aantal punten in deze wijken. (winkels, bibliotheek e.d.).

De gemeenteleden die zich eerder hebben aangemeld om te helpen deden dit in de beginfase van Corona. Mijn verzoek is dat zij nogmaals contact met mij opnemen om te kijken of zij nog steeds beschikbaar zijn.

Namens het Missionair Team, Theo van Everdingen

## ZONDAGSBRIEF VOLGENDE WEEK

Volgende week verschijnt er gewoon weer een zondagsbrief, alleen wordt de sluitingsdatum voor kopij vervroegd naar donderdagavond. Dus als je een bijdrage hebt, deze uiterlijk donderdagavond insturen.

## INSPIRATIEVERHAAL: DE UITNODIGING

Toen Karin de uitnodiging voor het feest had gekregen, was ze vereerd geweest. Een uitnodiging om bij de bruiloft van de koning te zijn! Ze had nog geen minuut gewacht om al haar vriendinnen op de hoogte te brengen van het heuglijke nieuws en haar teleurstelling was dan ook groot toen ze merkte dat iedereen deze uitnodiging had

ontvangen. Ze snapte werkelijk niet hoe de koning zoveel gasten zou kunnen huisvesten. Toen ze over de klap heen was gekomen dat de uitnodiging niet slechts voor een select groepje was, had ze bedacht dat ze dan maar een geweldige outfit moest uitkiezen om de andere gasten de ogen mee uit te steken.

Een dag nadat de uitnodiging door de bus was gevallen, was er echter een tweede brief gekomen. Karin was er niet blij mee, maar het had er zwart op wit gestaan. De voorwaarde om aan het feestmaal deel te nemen was het aantrekken van de kleding die de koning zelf had uitgekozen. Alsof haar kleren niet goed genoeg waren! Karin had toevallig een exclusieve smaak en ze kreeg er bijzonder vaak complimenten over.

Karin was geneigd om die hele uitnodiging maar aan zich voorbij te laten gaan. Weet je, dacht Karin, als de koning mijn outfit ziet, dan zal hij zien dat ik het waard ben om bij de bruiloft te zijn en zal hij mij zeker aan het feest laten deelnemen. Misschien geeft hij me zelfs een ereplaats!

Op de dag van de bruiloft stond er een lange rij voor het paleis. Mensen van allerlei komaf waren op de uitnodiging afgekomen. Dat was duidelijk te zien. Hier en daar zag Karin wat Prada en Versace, maar tot haar tevredenheid had niemand zich zo stijlvol gekleed als zij. De meeste mensen hadden eenvoudige kleding aan. Ze zag veel spijkerbroeken en goedkope blouses van de H&M. Nogal doorsnee, dacht Karin zelfgenoegzaam. Sommige mensen zagen er regelrecht armoedig uit. Dat ze überhaupt de moed hadden gehad om op te komen dagen! Ongemerkt was de rij geslonken. Nu stond Karin voor de koning zelf. Hij had een verwelkomende blik in zijn ogen en toen ze de bruiloftskleding zag die hij haar aanreikte, was ze bijna vergeten dat ze beledigd was dat ze niet in haar eigen kleding mocht deelnemen aan de maaltijd.

Koning, begon ze. Ik ben natuurlijk heel dankbaar voor de uitnodiging voor deze bijzondere gelegenheid. Het lijkt me fantastisch om erbij te zijn. Ik heb mijn outfit zorgvuldig uitgezocht voor deze dag. Dus ik ben u werkelijk waar ontzettend dankbaar, maar ik denk dat u de kleding beter aan iemand kunt geven die het nodig heeft. De koning keek haar droevig aan. Karin, zei hij, ik meende wat ik in mijn brief schreef. Je kunt alleen bij het feest zijn als je mijn kleding aandoet. Wil je het feest echt aan je voorbij laten gaan omdat je te trots bent om op mijn voorwaarden naar binnen te gaan? Trots?, dacht Karin. Ze moest zich inhouden om niet te laten merken wat ze van zijn woorden dacht. Het was dan wel de koning, maar zo'n opmerking kon ze niet over haar kant laten gaan. En zonder iets te zeggen, draaide Karin zich om en liep met grote stappen weg van het paleis. Naar Matteüs 22: 1-14

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Gezang 215
- Psalm 118 vers 8 en 9
- Gezang 255 vers 1 en 2
- Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-10 (NBV)
- Gezang 214 vers 1 en 2
- Preek: 'De gekruisigde staat op'
- Gezang 210 vers 1, 2 en 4
- Gezang 192 vers 1 en 2