

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
01/05 10.00	ds. P. van de Voorde, Giessendam-Hardinxveld	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
01/05 17.00	ds. H. Mast, Ter Heide aan zee	
08/05 10.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek <i>Belijdenisdienst</i>	Collecten: 1. Project 10 27 2. PGV
08/05 17.00	ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

BLOEMENGROET

- Vandaag gaan onze bloemen naar de familie B.J. van Oudheusden. Deze als teken van meeleven. Doordat bij het ouder worden alles wat minder wordt, is het niet meer gemakkelijk om de kerkdiensten te bezoeken. En op deze manier blijven wij betrokken met hen. Hierbij ontvangt u van ons allen een hartelijke groet. En wensen wij u beiden Gods nabijheid toe.
- Ook willen wij Harry en Rita Vogel verrassen vanmorgen. Het zijn geen onbekenden in onze gemeente. Waar het nodig is, daar willen zij zich voor inzetten. Dankbaar zijn wij, net als zoveel andere gemeenteleden dat hun betrokkenheid voor onze gemeente groot is. Dan is het ook leuk om daar eens een bloemetje te brengen. Rita en Harry, wij wensen jullie alle goeds toe.

De bloemen worden verzorgd door Ellen van Kranenburg. En zij zullen zondag weg gebracht worden door Tineke Zeilstra en Joke Korving.

MEELEVEN

Donderdag 28 april mocht Paul Heijndijk weer thuis komen na een ingrijpende operatie. De dankbaarheid is groot. Hij moet nog wel aansterken van deze ingreep en er komen nog wat uitslagen van onderzoeken. Wij wensen Paul veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd.

AFSCHEID

Cor en Hennie van Staalduijnen laten ons weten dat ze zijn verhuisd. Dat betekent dat ze helaas ook afscheid nemen van onze wijkgemeente. Gelukkig blijft Cor, zolang het gaat, meehelpen bij het oud papier en Dorcas.

TERUGBLIK WIJKAVOND: TOEKOMSTVISIE PGV

Wat was het fijn om een grote opkomst te zien op de wijkavond. Na een toelichting van één van de leden van de Commissie Toekomst PGV gingen we met elkaar in gesprek over de voorgestelde visie, de voorgestelde wijziging van de organisatiestructuur en de adviezen voor vernieuwing. In het overdenken en bespreken van de visie werd aangegeven dat de relatie met God werd gemist. In de bespreking werd het mooie beeld van 'het kruis' genoemd. Twee balken die centraal staan in het symbool wat ons als wijkgemeente en hopelijk heel de PGV (ver)bindt namelijk: Jezus Christus! In de voorgestelde visie is de horizontale balk (de onderlinge band) dominant aanwezig en ontbreekt aandacht voor de verticale balk (persoonlijke relatie met God). Beide zijn belangrijk en horen beide volwaardig terug te komen in onze visie. Lezers van het rapport waren geschrokken dat de huidige bestuurscultuur (Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters) als negatief en zwak wordt ervaren. Verandering is daarom nodig, maar niet volgens het voorgestelde model. Dit is een bedreiging voor de eigen identiteit als wijkgemeente en voor de wijkkerkenraden, waarin door God geroepen ambtsdragers deel hebben. Wat blijft daar van over, was de vraag.

Bij de bespreking van de adviezen voor vernieuwing ging het voornamelijk over het starten van een pioniersplek voor jonge gezinnen. De meningen waren hierover verdeeld. Enerzijds herkent een deel de behoefte aan vernieuwing om zich thuis te kunnen en te blijven voelen, anderzijds de zorg dat dit advies ervoor kan zorgen dat een groot gedeelte van onze wijkgemeente vertrekt. Dit zorgt voor een onwenselijke tweedeling die dwars door gezinnen en families loopt. En wat houdt je als wijkgemeente over? De diversiteit in leeftijden horen bij het 'lichaam van Christus'. Vraag die terugkwam en wij mee naar huis hebben genomen: 'Ben je bereid om echt te luisteren naar wat de ander zegt zonder je eigen mening door te drukken?' Ook werd de behoefte uitgesproken vaker met elkaar in gesprek te gaan. Wie doet er een voorstel?

Op de wijkavond werd duidelijk dat ondanks verschillen van mening en onzekerheid over de toekomst wij elkaar blijven herkennen in de zoektocht naar Gods leiding door de Geest. De avond sloten wij af met gezamenlijk gebed en het Onze Vader. Ik sluit deze terugblik af met de woorden van gezang 218 die wij zongen:

*Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.*

Namens de kerkenraad,
Sebastiaan Vogel, scriba

KINDERDIENST

Op zondag 1 mei is er in verband met de meivakantie geen kinderdienst. Een fijne vakantie en we hopen jullie weer te zien op zondag 8 mei. Hartelijke groeten van de leiding van de kinderdienst.

BELIJDENISDIENST

Op 8 mei is de ochtenddienst extra feestelijk omdat 7 leden hun openbare geloofsbelijdenis hopen af te leggen. De wijkkerkenraad heeft op dinsdag 26 april van harte ingestemd met hun verzoek. De aanstaande belijdende leden zijn: Janno en Nina van der Kolk-Kok, Vanessa Monte, Irene van Gilst-van Toor, David Konu, Marvin de Leeuw en Ezra Trouwborst. Adressen voor felicitaties en bemoedigingen staan in de Orde van dienst voor deze dienst. Wij hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden in deze dienst fysiek aanwezig zijn (dat geldt natuurlijk voor iedere dienst)!

JEUGDWEEKEND

Vanaf woensdagavond 25 mei tot zaterdagavond 28 mei 2022 gaan wij weer op Jeugdweekend! Er zijn al veel aanmeldingen, maar er is nog genoeg ruimte om mee te gaan! Dit jaar hebben wij iets nieuws: je mag namelijk al mee als je op dit moment in groep 8 zit en na de zomer naar de middelbare school gaat! Heb je vragen of twijfel je neem contact op met Lauren, Saskia of Sebastiaan. Inschrijven kan via www.jeugd-club.nl/jeugdweekend.

JEUGDCLUB

Zondag is er weer een Jeugdclub-avond! Deze keer gaan we het over een serieus onderwerp hebben, namelijk over de rol van vertrouwenspersonen. Gezien alle verhalen de laatste tijd omtrent grensoverschrijdend gedrag in Nederland is het goed om hier een keer bij stil te staan. Vandaar dat we een extern iemand hebben gevraagd.

We hopen jullie allemaal te zien, komende zondag om 20.00 uur in De Dijk. Tot dan!

SAVE THE DATE(S)!

Begin mei hopen we voor ons verlof weer naar Nederland te komen. We zouden het ontzettend leuk vinden om u te ontmoeten en iets te vertellen over ons werk en leven in Zuid-Soedan en Madagaskar. Daarom organiseren wij twee ontmoetingsmomenten met koffie en een hapje en een drankje:

- **Zondag 15 mei van 11.30-13.30 uur**, aansluitend aan de morgendienst in de Grote Kerk (korte presentatie om 12.30 uur)
- **Zaterdag 25 juni van 14.00-17.00 uur** in De Dijk, (korte presentaties om 14.30 uur en 16.00 uur)

U bent vrij om te komen en gaan wanneer u wilt. Mocht u niet kunnen op één van deze momenten en/of wilt u ons graag persoonlijk ontmoeten, neem dan gerust contact met ons op!

Hartelijke groet, ook namens de thuisfrontcommissie, Wouter, 0612889418 en Marlies, 0649777396.

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 280

*Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.*

*In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.*

• Psalm 42 vers 3 en 5

• Psalm 143 vers 2 en 8

• Kinderlied: Op Toonhoogte 485

*De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.*

*De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.*

• Schriftlezing: Psalm 13

• Psalm 13 vers 1 en 2

• Preek: 'Hoelang nog'

• Gezang 221

• Volkslied vers 1 en 6

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

• Psalm 108 vers 1 en 2 (OB)

• Gezang 217 vers 1 en 2

• Gezang 215 vers 1, 2 en 3

• Schriftlezing: Johannes 20: 19-23, Kolossenzen 3: 1-4

• Gezang 221 vers 1

• Verkondiging

• Gezang 218 vers 1

• Psalm 68 vers 10 (OB)