

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
03/04 10.00	ds. J.M. Goedhart, Utrecht <i>5e lijdenszondag</i>	Collecten: 1. project 1027 2. PGV
03/04 17.00	ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk aan de IJssel	
06/04	<i>Avondgebed, 19.30-20.00 uur Grote kerk</i>	
10/04 10.00	ds. N.M. Tramper, Zeist <i>6e lijdenszondag Voorbereiding H. A.</i>	Collecten: 1. Diaconie 2. HGJB
10/04 17.00	dr. M.J. Paul, Oegstgeest	
	<i>11, 12, 13 en 16/4 Avondgebed, 19.30-20.00 uur Grote kerk</i>	
14/04 19.30	ds. M. van Heijningen, Alblasserdam <i>Witte donderdag, Heilig Avondmaal</i>	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
15/04 19.30	ds. J. van Rumpt, Barneveld <i>Goede Vrijdag</i>	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.

BLOEMENGROET

- Het echtpaar P.L. Assenberg van Eijsden - van Vliet Kwakelsteeg was op donderdag 31 maart 55 jaar getrouwd. Wij als gemeente willen u daar van harte mee feliciteren met deze bijzondere dag. Wij hopen van harte dat de Here er nog wat jaren aan toe wil voegen. Mevrouw heeft MS en zit in een rolstoel. Haar man heeft haar vele jaren verzorgd, maar dat gaat helaas niet meer. Nu wordt mevrouw verzorgd in de "Soenda". Omdat mijnheer haar vaak bezoekt gaan we de bloemen bij mevrouw Assenberg bezorgen. Hierbij ontvangt u een hartelijke groet van onze wijkgemeente Grote Kerk.
- De tweede groet is ter bemoediging voor de familie Ida en Izaäk v.d. Berg. Izaäk wacht al vele maanden op een heupoperatie, mede veroorzaakt door de coronatijd. Dat is heel vervelend. Nu zou hij wel heel graag geholpen willen worden. Dat begrijpen we goed. Vandaar dat wij dachten jullie met onze bloemen een beetje blij te kunnen maken. Geniet er samen van. Een hartelijke groet van ons allen. En veel sterkte toegewenst in dit alles.

De bloemen zijn verzorgd door Esther Heijndijk. Zij worden bezorgd door Anneke van Keulen en Cantine van der Sar.

MEELEVEN

Mevrouw Quak verblijft in hospice "de Margriet". Er werd gevraagd of mevrouw de bloemengroet van ons nog eens mocht ontvangen, zij houdt zo veel van bloemen. Bij een bezoek van een ouderling aan haar kon dit nog goed. Nu heeft ds. B. Scholten haar afgelopen woensdag bezocht en haar de bloemen gegeven namens de gemeente.

WIJKAVOND: TOEKOMSTVISIE PGV

Op dinsdagavond 19 april is er een wijkavond over het rapport Bouwen op goede grond. Dit rapport is het resultaat van enkele maanden onderzoek die de Commissie Toekomst PGV heeft gedaan. De avond wordt gehouden in de Dijk, het exacte aanvangstijdstip volgt later (ca. 20.00 uur). Het rapport is te vinden op www.grotekerkvlaarding.nl/visie.

KLIEDERKERK

Op zondagmiddag 10 april hopen wij weer Kliederkerk met elkaar te vieren in de Windwijzer aan de Schiedamseweg. Het thema is: Op weg naar Pasen, een tocht, maak het zelf mee! Wij starten om 15.00 uur in de Grote zaal van de Windwijzer. Meld u even aan vanwege de maaltijd, dan weten we op wie wij kunnen rekenen: kliederkerkvlaarding@gmail.com.

DANK

Beste gemeenteleden, het project erwtensoep is ten einde. Wij hebben 95 liter mogen verkopen. Wij bedanken alle mensen die dit tot een succes hebben gemaakt, inclusief de kookster. In oktober hopen wij weer terug te komen met een nieuw project. Nogmaals onze hartelijke dank! Louise en Koos Kesseboom.

WAARHEIDSVRIEND

Er liggen weer een aantal exemplaren van het belijdenisnummer van de Waarheidsvriend in de Kerk. Aanbevolen! Gerrit van der Voet

VOOR ALLE WANDELLIEFHEBBERS

Ik ben op zoek naar mensen die het, net als ik, leuk vinden om met elkaar te wandelen. Ik heb een appgroep aangeemaakt waarin je het aan kan geven als je gaat wandelen. Wie zin heeft om mee te wandelen kan dan aansluiten. Jong of ouder. Eén keer in de week of één keer per jaar. Een lange wandeling of een kort ommetje. In Vlaardingingen of een keer verder weg. Spontaan idee of langer van tevoren gepland. Alles kan, geen verplichtingen. Je reageert alleen als je mee wilt. Wil je toegevoegd worden in de appgroep? Stuur een appje naar: Marjolein Vroom, 06 2291 2260 of klik [hier](#).

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 255**

Heer, ontferm U over ons.

Kom en heel ons land.

Reinig met uw vuur.

Raak ons nu aan.

Wij buigen neer en

roepen tot U, Heer.

O Heer, ontferm U over ons. (3x)

- **Psalm 31 vers 1, 2, 4, 6 en 15**

- **Op Toonhoogte 114**

Hij kwam bij ons, heel gewoon,

de Zoon van God als mensenzoon.

Hij diende ons als een knecht

en heeft zijn leven afgelegd.

(Refrein)

Zie onze God, de Koning-knecht,

Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept

om te dienen ied're dag,

gedragen door zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn

verkoos Hij als een lam te zijn,

verscheurd door angst en verdriet

maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

(Refrein)

Zie je de wonden zo diep.

De hand die aard' en hemel schiep,

vergaf de hand die Hem sloeg.

De Man, die onze zonden droeg.

(Refrein)

Wij willen worden als Hij.

Elkanders lasten dragen wij.

Wie is er need'rig en klein?

Die zal bij ons de grootste zijn.

(Refrein)

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 522**

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat

onder haar vleugels, waar het veilig zat

tegen regen, tegen zonneschijn.

Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van uw vleugels

wil ik schuilen, wil ik schuilen,

in de schaduw van uw vleugels

wil ik schuilen, o Heer.

(Refrein)

U bent mijn toevlucht,

U bent mijn sterkte,

U bent mijn schuilplaats.

U, o Heer.

In de schaduw van uw vleugels

wil ik schuilen, wil ik schuilen,

in de schaduw van uw vleugels

wil ik schuilen, o Heer.

(Refrein)

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat

onder haar vleugels, waar het veilig zat.

Zoals dat kuikentje, klein en teer,

wil ik schuilen, o Heer.

- **Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 18 - 2: 9**

- **Gezang 177 vers 1, 2 en 7**

- **Verkondiging: 'Het dwaze van God en het zwakke van God'**

- **Gezang 192 vers 1, 2 en 6**

- **Psalm 27 vers 1 en 7**

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Psalm 56 vers 4 en 5 (OB)**

- **Psalm 42 vers 2 en 7**

- **Psalm 116 vers 1, 4 en 5 (OB)**

- **Schriftlezing: Johannes 11: 1-46**

- **Gezang 217 vers 1, 2 en 4**

- **Preek: 'Jezus weende'(Johannes 11: 35)**

- **Gezang 446 vers 1, 2, 5, 6 en 7**

- **Psalm 118 vers 5 en 10**

Gespreksvragen n.a.v. de preek

- Wanneer huilde je voor het laatst? Bij welke gelegenheid of om welke reden? Aan wie liet je je tranen zien? En wie troostte je? Wat betekent het verdriet van Jezus voor je?
- Lees het gesprek tussen Jezus en Martha nog eens na. Wat raakt je erin? En wat raakt je in de ontmoeting tussen Jezus en Maria?
- Wat betekenen de woorden van Jezus "Ik ben de Opstanding en het Leven" voor je?
- Wat betekent het in jouw momenten van verdriet voor je dat Jezus bij het graf in geloofsvertrouwen naar boven kijkt en Zijn Vader dankt voor de gebedsverhooring?