



Orde van dienst

voor de eredienst van 22 mei 2022

waarin de Heilige Doop wordt bediend aan

Sofie Adriana Jacqueline van der Kolk en Tommy Casper van Maren



ds. Wim Markus, voorganger - Theo van Everdingen, ouderling van dienst
Aad Zoutendijk, orgel

■ **Vorbereiding**

- De klokken wordt geluid
- Inleidend orgelspel
- Binnenkomst predikant en ouderling van dienst met de doopouders
- Woord van welkom en mededelingen

■ **Zingen: Psalm 139 vers 1, 7 en 8**

[we gaan staan]

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegln aanschouwd,
in ‘t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

■ **Stil gebed, bemoediging en groet**

[we gaan zitten]

■ **Aanvangstekst**

Toen mensen probeerden kinderen bij Jezus te brengen, maar Zijn discipelen dat wilden tegenhouden, zei Jezus tegen hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhinder hen niet, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

■ **Zingen: Gezang 332 vers 2, 3 en 4**

Gij hebt de kinderen niet veracht,
die men gelovig tot U bracht,
maar hun de handen opgelegd
en hen omvangen en gezegd:

'Mensen, laat overal vandaan
de kinderen vrij tot mij gaan;
weerhoudt ze niet, want arm of rijk.
derzulken is het hemelrijk'.

Wij bidden U, o trouwe Heer,
zie in genade op hen neer;
wees met hen in de aardse strijd,
wees met uw hele christenheid.

■ **We belijden ons geloof met de woorden van de zogeheten Apostolische Geloofsbelijdenis.**

[Deze worden zowel in het Pools als in het Nederlands gelezen.]

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here.
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny,
Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria
umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyzowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekiel,
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;

trzeciego dnia zmartwychwstał,
en op de derde dag weer opgestaan uit de doden.
wstąpił na niebiosy, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego,
skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de almachtige
Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Wierzę w Ducha Świętego,
Ik geloof in de heilige Geest.
święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych,
Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.
grzechów odpuszczenie,
Ik geloof de vergeving der zonden;
ciała zmartwychwstanie
de wederopstanding van het lichaam;
i żywot wieczny.
en een eeuwige leven.
Amen.

■ **Zingen: Gezang 255**

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

■ **Vorbereiding Heilige Doop**

- Lezen van het liturgisch formulier voor de bediening van de Heilige Doop
- doopgebed
- doopgelofte van de ouders

■ **Zingen: Psalm 87 vers 3 en 4**

[bij het naspel worden de dopelingen de kerk binnengebracht, de kinderen in de kerk mogen naar de doopvont komen om de doop van dichtbij te kunnen zien]

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

■ **Gesprek met de kinderen**

■ **Bediening van de Heilige Doop aan:**

*Sofie Adriana Jacqueline van der Kolk
Tommy Casper van Maren*

■ **Vraag aan de gemeente:**

Beloof u de kleine Tommy en Sofie te ontvangen in uw midden, te dragen in uw gebeden en samen met hen de weg naar het Koninkrijk te gaan, door hen te bewaren bij het heil van Jezus Christus opdat zij hun doop leren beamen?

Wat is daarop uw antwoord?

■ **Zegenbede: Psalm 134 vers 3**

[we gaan staan]

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER!

■ **Dankgebed na de doop en gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest.**

■ **Zingen: Psalm 25 vers 4**

[tijdens het zingen van dit lied wordt de dopeling de kerk weer uitgedragen]

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEEREN:
wie Hem needrig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

■ Lezingen uit de bijbel

Informatie vooraf:

De Bijbel bestaat uit twee hoofddelen, waarvan het tweede begint bij de geboorte van Jezus. Beide hoofddelen worden gevormd door een aantal afzonderlijke geschriften, de zogeheten Bijbelboeken. Na de beschrijving van Zijn leven, lijden en opstanding in de vier Evangeliën, volgt een Bijbelboek dat het werk van de apostelen beschrijft. Zij zijn in opdracht van Jezus de wereld ingegaan om de boodschap van Jezus door te geven aan de volkeren. Maar voordat zij er op uittrokken lezen we in het begin van dit Bijbelboek over de uitstorting van de heilige Geest op het Pinksterfeest, dat we over een paar weken weer zullen vieren. Door deze Geest van God werden de apostelen vol heilige bezieling. Ook Petrus die in Jeruzalem zijn eerste preek houdt. De mensen daar dachten Jezus uit de weg geruimd te hebben, maar door Zijn wonderlijke opstanding uit de dood blijkt dat zij zich vergist hebben. Daarna volgt het gedeelte dat we nu gaan lezen. (In het Pools en daarna in het Nederlands)

Dzieje Apostolskie 2: 36-42

36 Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. 37 A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? 38 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 39 Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. 40 Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. 41 Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Życie religijne zboru chrześcijańskiego 42 I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Handelingen 2: 36-42

36 Laat het hele volk van Israël daarom zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. 37 en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, broeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, tot zich zal roepen. 40 En met veel meer andere woorden legde hij

getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit deze verdorven generatie! 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en op die dag breidde het aantal volgelingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

■ Zingen: Gezang 314 vers 1 en 3

Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadersnaam.

■ Prediking over Handelingen 2: 39 | Dzieje Apostolskie 2: 39

■ Zingen: Op Toonhoogte 182

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd
le vrezén voor hel kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houd! mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

■ Dankgebed en voorbeden

*[We sluiten dit af met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.
Het Onze Vader zal zowel in het Nederlands als in het Pools gebeden worden.]*

Ojcze nasz, który jesteś w niebie.

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Święć się imię Twoje.

Uw naam worde geheiligd

Przyjdź Królestwo Twoje.

Uw Koninkrijk kome

Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego.

En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała, na wieki wieków.

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Amen.

■ Inzameling van de gaven (bij de uitgang en digitaal):

Er zijn twee collectes:

1. Diaconie
2. Protestantse Gemeente Vlaardingen

■ Zingen: Psalm 81 vers 9 en 11

[we gaan staan]

Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open breed uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.

■ Zegen

■ Orgelspel

Er is gelegenheid om na de dienst de doopouders te begroeten en hen Gods zegen toe te wensen. Weet u ook welkom bij het drinken van een kopje koffie of thee in de ruimte achter de preekstoel.

Reageren? w.markus@solconmail.nl

Elke zondag is er om 10.00 uur en om 17.00 uur een kerkdienst.

Meer info over onze wijkgemeente vindt u op:
www.grotekerkvlaardingen.nl