

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288  
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
15/05 10.00	ds. A. Markus, Rotterdam	Collecten: 1. de Windwijzer 2. PGV
15/05 17.00	ds. C. Mijderwijk, Putten Bethelkerk	
22/05 10.00	ds. B.J.W. Ouwehand, Andel	Collecten: 1. Diaconie 2. IZB
22/05 17.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek Doopdienst	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u dan van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

## BIJ DE MORGENDIENST

Vandaag is er de mogelijkheid Wouter en Marlies Nagel te ontmoeten tijdens de koffie na de dienst.

Om ca. 12.30 uur zullen zij een korte presentatie houden over hun werk in Zuid-Soedan en Madagaskar. Van harte welkom!

## BLOEMENGROET

- Vandaag gaat de eerste groet naar dhr. G.P. Vogel (Gerard). Dit als teken van betrokkenheid en meeleven met u. Wij hopen dat het naar omstandigheden goed met u mag gaan. Het ouder worden is niet altijd even gemakkelijk. Wij hopen u blij te maken met onze bloemengroet. U ontvangt een hartelijke groet van ons allen. Gods zegen toegewenst, Gerard.
- De tweede groet gaat naar drie jongelui uit onze gemeente. Zo u zelf wel hebt opgemerkt zijn zij actief betrokken bij onze erediensten en de gemeente-activiteiten. We genieten van de cajon, gitaar, het mooie zingen en jullie inzet op de Jeugdclub. Vandaar dat zij vandaag de bloemen krijgen. Ze zijn voor Saskia, Evelien en Lauren van der Sar. Het is wel leuk om de groeten wat af te wisselen, we zitten met jong en oud in de kerk. Op deze manier wordt jullie bijdrage erg gewaardeerd.

De bloemen worden verzorgd door Esther Heijndijk en zondag worden ze bezorgd door Betty Kroon en de tweede bezorger was nog niet bekend.

## MEELEVEN

Mevrouw G.C. Broek-Bovenberg (96 jaar) mocht deze week het ziekenhuis weer verlaten. Haar benauwdheid is over, maar zij is nog wel erg moe. Nu is zij zolang het nodig is even in een verpleeghuis. Ik zal haar adres vermelden zodat zij overstelpt wordt met kaartjes of briefjes, daar kijkt ze naar uit. Het is ook heel wat als je alles nog zelf deed, dit nu op deze manier uit handen te moeten geven. Zij zal ook niet meer in haar oude huis terug keren. Mevrouw Broek, veel sterkte met alles en wij hopen u na een poosjes elders te mogen begroeten. De Here is u nabij.

Adres: Verpleeghuis Aafje Schiehoven- Hamakerstraat 77 3052 JA in Schiebroek. 1e etage kamer 100.2

## OUD PAPIER

Op zaterdag ochtend 21 mei kunnen jullie weer oud papier kwijt bij de Rehobothkerk aan de Insulindestraat. Ook nog goede kleding voor Dorcas is welkom.

## DANK

Lieve Gemeenteleden, het was echt een verassing om Ds. Bert en Margreet Scholten op bezoek te hebben in Nepal. Ze brachten post van sommigen van jullie mee waar ik heel blij mee was. Ik voel me verbonden met jullie en hun bezoek droeg daar weer meer aan bij. Het gaat wel goed met me, ook al zijn er best veel uitdagingen. Maar God is goed en getrouw. In gebed en liefde verbonden, Reiny

## DOOPDIENST

In de middagdienst van zondag 22 mei a.s. zullen twee kinderen in onze wijkgemeente gedoopt worden:

- Sofie Adriana Jacqueline van der Kolk (dochter van Janno en Nina van der Kolk-Kok)
- Tommy Casper van Maren (zoon van Agnieszka en Robert van Maren)

Omdat veel familieleden van Agnieszka live via YouTube zullen meekijken wordt een gedeelte van de van de dienst in het Pools vertaald. De dienst wordt geleid door ds. Wim Markus.

## HULP NODIG VOOR JEUGDWEKEND!

Wij zoeken nog dringend een paar gemeenteleden die ons (met de auto) willen brengen op woensdag 25 mei en/of willen halen op zaterdag 28 mei naar en van het Jeugdweekend (1 uur en 15 minuten rijden). Wil en kan je helpen? Geef het aan bij Bas Gravendeel via 06 430 05 786 of bg@filternet.nl.

Er gaan al 43 jongeren mee op Jeugdweekend dit jaar. Ongeveer een derde van de groep gaat voorhet eerst mee op een jeugdweekend. Super tof! Heb jij je nog niet opgegeven? Doe dit dan snel via [www.jeugd-club.nl/jeugd-weekend](http://www.jeugd-club.nl/jeugd-weekend). We kijken naar je uit!

## PRÉ-JW

Als je mee gaat op jeugdweekend zorg dan dat je zondagavond 22 mei om 19.30 uur in de Dijk bent.

Dan is het Pré-JW en krijg je alvast een sneak-peak van wat je te wachten staat. Ook hoor je de laatste informatie en krijg je het kampboekje uitgereikt. Hierin staat alle informatie die je moet weten! De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur.

## DIAKENEN GEZOCHT

Onze wijkkerkenraad heeft nog twee vacatures voor het ambt van diaken. Voel jij je geroepen of ken jij iemand die past bij dit ambt? Maak het kenbaar bij de scriba. Mocht je meer informatie over het ambt van diaken willen hebben kun je altijd Korné Vermeulen of Bas van Leeuwen benaderen.

## Wat is een diaken?

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn volgens Artikel V van de kerkorde in het bijzonder geroepen tot:

- de dienst aan de Tafel van de Heer (Viering Heilig Avondmaal)
- het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
- de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
- de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.

Als diaken wordt je ook lid van de wijkkerkenraad en probeer je samen met de ouderlingen en kerkrentmeesters te zorgen voor onze wijkgemeente. Juist in deze tijd van veranderingen en soms ook onzekerheid doen wij ons best te zorgen dat wij weer een kerkgebouw krijgen, er in de toekomstvisie ruimte blijft voor de identiteit van onze wijkgemeente en onze wijkgemeente een plek blijft waar jong en ouder zich thuis voelt.

## SLEUTELS DE DIJK

Het uitgeven van de nieuwe sleutels van de Dijk vordert gestaag. Ik neem de sleutels ook deze week weer mee naar de morgendienst. Schiet me maar even aan bij de koffie. Wouter Vroom

## OPROEP

Als u of jij je geroepen voelt, dan is het mogelijk om één maal in de negen weken zondags na de dienst een gemeente lid blij te maken met een bloemengroet die u of jij brengt. Wij zouden er met twee al heel blij zijn. Dat moet, denk ik, wel gaan lukken op een korte termijn. Laat het maar even aan Lia van Herpen weten. Liefst appen of zo in de kerk: 06 111 804 60. Bedankt alvast!

## HEMELS FILMFESTIVAL

In de week van 16-20 mei a.s. zal er in de vier PKN-kerken en de Windwijzer iedere avond een film worden gepresenteerd. In de Grote Kerk -**dinsdag 17 mei, om 20.00 uur** wordt de film **De Uitnodiging** gedraaid.

Het is de bedoeling dat je een collega, buur, vriend, klasgenoot, sportmaat enz. uitnodigt om samen met jou te komen kijken.

Een toegangkaart kost €10,- en is geldig voor 2 personen. In de kerk ligt een intekenlijst, maar je kan je ook opgeven bij Theo van Everdingen ([t.van.everdingen@solconmail.nl](mailto:t.van.everdingen@solconmail.nl)).

## ZIJ & ZIJ VROUWENOCHTEND

God wil het fundament zijn van ons bestaan. Door Zijn genade mogen wij leven. Maar hoe gaan we daar praktisch mee om in het dagelijks leven? Onder de noemer 'Zij & zij' willen we wekelijks een moment creëren om met vrouwen van alle leeftijden bij elkaar te komen.

We willen samen God (aan)bidden, de Bijbel lezen en elkaar bemoedigen. En tijd nemen om tips uit te wisselen en je hart te luchten.

Plaats: De Dijk, Vlaardingen Tijd: 9.30u (zaal open vanaf 9.15u) tot 10.30u (uitloop tot 11.30u).

Data: de maandagen 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en de woensdagen 25 mei, 8 juni, 22 juni.

vragen: [zijontmoet@gmail.com](mailto:zijontmoet@gmail.com) (opgeven mag, maar is niet verplicht). Groeten, Anneke, Rynke en Krista

## KERSTWANDELING

Het is nog geeneens zomer en we zijn al aan het nadenken over de kerstdagen. Maar, een goed begin is het halve werk. Elk jaar zijn er met kerst talloze prachtige diensten in onze kerken, maar dit jaar willen we iets anders gaan doen. We willen gaan kijken of het mogelijk is om een kerstwandeling te organiseren. Tijdens een kerstwandeling zijn kinderen, gezinnen en wie maar wil uitgenodigd om het Kerstverhaal mee te beleven, alleen dan niet in de kerk. Nee, want het Kerstverhaal komt naar mensen toe. In de straten van Vlaardingen worden op verschillende plekken, langs een looproute, scenes uit het Kerstverhaal nagespeeld. Bezoekers kunnen op die manier al lopend het Kerstevangelie meemaken.

Op dit moment zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen met de voorbereidingen voor de kerstwandeling. We hebben tot nu toe een groepje van 3 personen, maar we zijn druk op zoek naar meer mensen. Dus, kijk jij ook al uit naar Kerst en naar het Kerstverhaal bij de mensen brengen? Stuur dan even een mailtje naar: [jeugdwerker@pknvlaardingen.nl](mailto:jeugdwerker@pknvlaardingen.nl)

Dit is een activiteit die bovenwijks kan plaatsvinden, reageer dan ook gerust. Als alles goed gaat, dan gaan we op een later moment op zoek naar mensen die een rol willen spelen in een van de verschillende scenes.

Rob van Mourik, jeugdwerker Vlaardingen

## LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 302**

*De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.*

*(Refrein)*

*Loof de Heer, o mijn ziel.  
o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.*

*Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.  
Uw naam is groot en uw hart is zacht.  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.*

*(Refrein)*

*En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stopt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.*

*(Refrein 2x)*

*Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)*

- **Psalm 66 vers 1 en 2**

- **Gezang 78: vers 1 en 2**

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 475**

*(Refrein)*

*Als je bidt zal Hij je geven.  
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,  
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.  
Halleluja, halleluja, halleluja.*

*Als je de Vader vraagt om 'n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen.*

*Al je gebeden, klein of groot,  
heus, Hij vergeet er niet één.*

*(Refrein)*

*Als je mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.*

*Ik ben met je alle dagen,  
Ik ben dezelfde als toen.*

*(Refrein)*

- **Lezing: Psalm 66**

- **Gezang 224 vers 1, 2 en 3**

- **Preek**

- **Op Toonhoogte 323**

*(Refrein)*

*Juicht, want Jezus is Heer,  
kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,  
die ons liefheeft.  
Hij is verrezen en leeft,  
Jezus, de Koning, die mensen  
het leven weer geeft.*

*Liefde bedekt zijn schepping,  
de bloemen, de vogels, het gras.*

*Zou Hij dan jou vergeten,  
Jezus, die blinden genas, verrees.*

*(Refrein)*

*Wees als een boom die vruchtdraagt,  
ieder seizoen op zijn tijd.*

*Drink van het levend water,  
Jezus, de bron voor altijd, verrees.*

*(Refrein)*

*Wees dan het licht der wereld,  
stralend herkenbaar van ver,  
zodat men God zal eren,  
blinkende morgenster, looft Hem...*

*(Refrein)*

- **Psalm 100 vers 1, 2 en 4**

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Gezang 225 vers 1**

- **Gezang 87 vers 1, 3 en 5**

- **Psalm 116 vers 1 en 3**

- **Schriftlezingen: Lukas 24: 36-43, Johannes 20: 24-31**

- **Psalm 56 vers 4 (OB)**

- **Preek: 'Litttekens die spreken'**

- **Psalm 56 vers 5 en 6 (OB)**

- **Gezang 453 vers 1 en 3**