

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

De bloemen zijn verzorgd door Tineke Rietdijk en zondag zullen zij door Jantine Kraaiveld en de familie Peters bezorgd worden.

AGENDA EREDIENSTEN		
22/05 10.00	ds. B.J.W. Ouwehand, Andel	Collecten: 1. Diaconie 2. IZB
22/05 17.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek <i>Doopdienst</i>	
26/05	ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee <i>Hemelvaartsdag</i>	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
29/05 10.00	ds. H.N. Visser, Amsterdam	Collecten: 1. Vakantie- wekenfonds 2. HGJB
29/05 17.00	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u dan van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BIJ DE MIDDAGDIENST

Vanmiddag zullen twee kinderen in onze wijkgemeente gedoopt worden:

- Sofie Adriana Jacqueline van der Kolk (dochter van Janno en Nina van der Kolk-Kok)
- Tommy Casper van Maren (zoon van Agnieszka en Robert van Maren)

Omdat veel familieleden van Agnieszka live via YouTube zullen meekijken wordt een gedeelte van de dienst in het Pools vertaald. De dienst wordt geleid door ds. Wim Markus en een geprinte Orde van Dienst is aanwezig.

BLOEMENGROET

- De eerste bloemengroet is voor dhr. A. van Voorden. Meneer heeft in het ziekenhuis gelegen van zijn hart. Hij is zover hersteld dat hij deze week over gebracht is naar de "Marnix" om daar verder te herstellen. Wij hopen dat u weer gauw mag op knappen. Bij deze ontvangt u van de gemeente een hartelijke groet en wij wensen u Gods zegen toe!
- De tweede groet is als teken van meeleven en betrokken zijn met dhr. H. (Henk) Westerdijk. Wij hopen dat het goed met u mag zijn. Hoewel dat er op hogere leeftijd best wel wat ongemakken om de hoek kunnen komen. Wij wensen je daar veel sterkte bij. Zo ontvang je van ons allemaal de hartelijke groeten en geniet van de bloemen. Gods nabijheid toegewenst!

MEELEVEN

- Zo al onder de bloemengroet vermeld is heeft dhr. Van Voorden uit Schiedam een hartinfarct gehad. Daar heeft hij voor in het ziekenhuis gelegen. Voor verder herstel is hij naar de Marnix overgebracht.
- Met mevrouw Broek gaat het best wel weer aardig, daar zijn we heel blij om. Zo mocht zij deze week bezoek vanuit de gemeente ontvangen. Wij wensen u alle goeds toe, mevrouw Broek!

PRÉ-JW

Als je mee gaat op jeugdweekend zorg dan dat je vanavond (22 mei) om 19.30 uur in de Dijk bent. Dan is het Pré-JW en krijg je alvast een sneak-peak van wat je te wachten staat. Ook hoor je de laatste informatie en krijg je het kampboekje uitgereikt. Hierin staat alle informatie die je moet weten! De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur.

TOEKOMST VAN ONZE GEMEENTE

Fijn dat zes gemeenteleden zich hebben aangemeld om de organisatie voor het doorpraten over de toekomst op zich te nemen. Zij spreken binnenkort met elkaar af over invulling en uitnodiging.

DIENST VOOR EN MET ANDERS BEGAAFDEN

Zondag 29 mei 2022 om 15.00 uur is er gelukkig weer een kerkdienst voor en met Anders Begaafden.

De dienst wordt gehouden in Kerkcentrum Holy met ds. H. Habekotté en dhr. G. Korpershoek. Het thema is: God geeft Kleur aan je Leven. Met deze zondag de kleur: Blauw! Na de dienst drinken wij koffie/thee met de doelgroep.

Als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee! We zien u graag de 29 ste in het Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 te Vlaarding.

Namens de werkgroep, Harry Vogel, bijzonderekerkdienst-vld@gmail.com

OPROEP VOOR DE BLOEMEN

Dankbaar ben ik dat Irene van Gilst zich heeft opgegeven om mee te helpen bij het bezorgen van de bloemen. Zij heeft een goed voorbeeld gegeven, zij is nog maar twee weken lid van onze gemeente en heeft pas belijdenis gedaan. Dank je wel, Irene!!

DIAKENEN GEZOCHT

Onze wijkkerkenraad heeft nog twee vacatures voor het ambt van diaken. Voel jij je geroepen of ken jij iemand die past bij dit ambt? Maak het kenbaar bij de scriba. Mocht je meer informatie over het ambt van diaken willen hebben kun je altijd Korné Vermeulen of Bas van Leeuwen benaderen.

Wat is een diaken?

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn volgens Artikel V van de kerkorde in het bijzonder geroepen tot:

- de dienst aan de Tafel van de Heer (Viering Heilig Avondmaal)
- het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
- de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
- de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.

Als diaken wordt je ook lid van de wijkkerkenraad en probeer je samen met de ouderlingen en kerkrentmeesters te zorgen voor onze wijkgemeente. Juist in deze tijd van veranderingen en soms ook onzekerheid doen wij ons best te zorgen dat wij weer een kerkgebouw krijgen, er in de toekomstvisie ruimte blijft voor de identiteit van onze wijkgemeente en onze wijkgemeente een plek blijft waar jong en ouder zich thuis voelt.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 363

*U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.*

*Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.*

*Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!*

*Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.*

*Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.*

*Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.*

(Refrein)

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

*U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.*

*Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.*

*Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.*

(Refrein)

*Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.*

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

(2x)

(Refrein 2x)

• Psalm 62 vers 1 en 4

• Psalm 103 vers 6 (OB)

• Kinderlied: Op Toonhoogte 54

*Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.*

(2x)

Uw Woord is een lamp,

uw Woord is een licht,

uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

• Schriftlezing: Romeinen 3: 9-31

• Gezang 177 vers 1, 3 en 5

• Verkondiging

• Psalm 9 vers 1 en 5

• Op Toonhoogte 326 vers 1, 2 en 5

Lof zij de Heer,

de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen

en blij musiceren.

*Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.*

Lof zij de Heer,

Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in 't licht

als op adelaarsvleug'len geheven.

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer

met de heerlijkste naam van zijn namen,

christenen looft Hem

met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.