

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
29/05 10.00	ds. H.N. Visser, Amsterdam	Collecten: 1. Vakantie- wekenfonds 2. HGJB
29/05 17.00	ds. A.J.R. Treur, Bodegraven	
05/06 10.00 BK	ds. C. Mijderwijk, Putten <i>Pinkerfeest</i> <i>Vorbereiding H. A.</i>	Collecten: 1. GZB 2. PGV
05/06 17.00	ds. G.J. Glismeyer, Nieuwegein	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u dan van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet is voor dhr. A.C. de Breijer, die op dinsdag 31 mei 80 jaar mag worden. Een leeftijd om dankbaar voor te zijn. Wij willen u als gemeente van harte feliciteren met deze blijde dag. We hopen dat de Heere er nog vele jaren aan toe wil voegen samen met uw vrouw en kinderen. Wij wensen u een fijne dag toe. Gods zegen toegewenst!
- De tweede groet is voor dhr. J. (Johan) Eigenraam. Hij heeft een poosje in het ziekenhuis gelegen en daarna in een zorghotel en nu is hij al weer even thuis. Vandaar gaan wij hem verrassen, ook als teken van meeleven en betrokken zijn met Johan. Hierbij ontvang je een hartelijke groet van ons allen. En wij wensen je Gods zegen toe op de weg die je nog moet gaan.

De bloemen zijn verzorgd door Paula Krabbendam en zondag zullen ze bezorgd worden door Anneke van Keulen en Marjolein Vroom.

We hebben heel veel jaren de bloemen bij dhr. Jac. Verkuil mogen halen voor onze bloemengroet. Elke zaterdag twee boeketten. Zaterdag 28 mei heeft hij zijn deuren gesloten. Hij gaat na 45 jaar met pensioen. Dat is hem van harte gegund. Namens de kerkenraad is er zaterdag een attentie met een bedankkaart gebracht. Wij wensen hem samen met zijn vrouw Gods zegen toe en dat ze lang van het pensioen mogen gaan genieten.

De zes dames die de bloemen altijd keurig verzorgen, zijn daar al over ingelicht. Wij gaan nu bij "Moois van Mooy" in de Fransstraat de bloemen halen.

MEELEVEN

- Na heel lang wachten en uitzien naar zijn heupoperatie kan ik u nu meedelen dat dhr. Izaäk van den Berg, op dinsdag 7 juni geopereerd gaat worden. Izaäk, wij als gemeente wensen je veel sterkte toe. Ook is het spannend voor zijn vrouw Ida. "De Heer zal u beiden steeds gade slaan". Dat is jullie houvast!
- Dhr. A. (Adri) van Putten, moest verschillende onderzoeken ondergaan, dat waren best spannende weken. Deze week kreeg hij de uitslagen, dat het op dit moment allemaal wel mee viel. Dat was een hele opluchting. Vandaar dat zij dit ook graag met ons willen delen. Wij wensen Adri en Corrie alle goeds toe. God houdt u in het oog.

PINKSTERDIENST

Op eerste Pinksterdag is de gezamenlijk PGV Pinksterdienst in de Grote Kerk. Hier bij je natuurlijk van harte welkom. Parallel organiseert onze wijkgemeente een kerkdienst in de Bethelkerk.

DIENST HEMELVAART

In deze dienst bepaalde Ds Heutink ons -uiteraard- bij Hemelvaart, en voor wie er niet bij kon zijn, beveel ik graag aan de dienst alsnog via You-Tube een keertje terug te kijken. Was het zo bijzonder dan...? Ja best wel, hoewel dat altijd wel erg persoonlijk is. Iets daarvan wil ik alvast wel met jullie delen. Jezus werd "opgenomen" in de hemel, een wolk onttrok Hem aan het zicht van zijn discipelen. Nu blijkt er voor het woord opgenomen eigenlijk te staan, "optillen, in je armen sluiten, aan je hart drukken". Wat een liefde van de Vader voor Zijn Zoon! Wat een liefde ook voor ons! Ik kan het niet helpen, maar het raakte me zo! P. van der End.

HULPVRAAG STICHTING PRESENT

In de VOP (Pieter Karel Drossaartstraat) ligt een tuin die sterk overwoekerd is. De bewoner ziet er geen gat in om die weer een beetje netjes te krijgen, maar samen met de hulp van drie anderen kan er in een ochtend tijd wel wat van gemaakt worden. De vraag is: wie van ons is er bereid om deze taak tot een goed einde te brengen? Opgeven kan bij t.van.everdingen@solconmal.nl. Bedankt alvast, Theo van Everdingen.

SLEUTELS DE DIJK

Op 7 juni a.s. worden de sloten van De Dijk vervangen. Na die dag kun je dus niet meer met je huidige (oude) sleutel naar binnen. Mocht je nog geen nieuwe sleutel hebben, maak dan snel een afspraak met mij, van 1 t/m 8 juni ben ik er namelijk niet. Wouter Vroom

DIENST VOOR EN MET ANDERS BEGAAFDEN

Vanmiddag om 15.00 uur is er weer een kerkdienst voor en met Anders Begaafden. De dienst wordt gehouden in Kerkcentrum Holy met ds. H. Habekotté en dhr. G. Korpershoek. Het thema is: God geeft Kleur aan je Leven. Met deze zondag de kleur: Blauw!

Na de dienst drinken wij koffie/thee met de doelgroep.

Als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee! We zien u graag vanmiddag in het Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 te Vlaardingen.

Namens de werkgroep, Harry Vogel, bijzonderekerkdienst-vld@gmail.com

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 236**

*Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.*

*Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.*

*Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.*

*Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.*

*Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.*

*Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.*

*Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.*

*De kracht van God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.*

*Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.*

- Psalm 27 vers 1 en 2
- Gezang 234 vers 1 en 2
- Psalm 68 vers 2

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 291**

*'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.*

*Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.*

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:

Hij is mij steeds nabij!

- **Schriftlezing: Johannes 14: 15-25**

- **Psalm 68 vers 2**

- **Preek**

- **Op Toonhoogte 138**

*Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.*

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.

*Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
(2x)*

- **Gezang 234 vers 1 en 2**

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Gezang 231 vers 1 en 2**

- **Gezang 231 vers 3 en 4**

- **Psalm 139 vers 2 en 8**

- **Schriftlezingen: Johannes 16: 16-28,
Handelingen 1: 12-14**

- **Psalm 130 vers 3 en 4**

- **Preek: 'Nog even!'**

- **Psalm 138 vers 4**

- **Gezang 293**