

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl | Redactie Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288 Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjscholten@gmail.com

26/06 10.00	ds. J.H. Reijm, Rotterdam	collecten: 1 ^e Project 10 27 2 ^e PGV
26/06 17.00	ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein	
03/07 10.00	ds. M.J. van Oordt, Delft	collecten: 1 ^e Project 10 27 2 ^e PGV
03/07 17.00	ds. K. Timmerman, Schoonhoven	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u dan van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

Vorige week waren Ed en Willemijn van der Kooij 25 jaar getrouwd. Door de ziekenhuisopname van Ed hebben wij dat een weekje uit moet stellen om hen te verrassen met onze bloemengroet. Nu Ed weer thuis is, kunnen jullie er samen van genieten. Wij hopen van harte dat alles nu wat stabiel bij jullie mag blijven. Zo ontvangen jullie een hartelijke groet vanuit de gemeente en wij wensen jullie alle goeds toe.

De tweede groet is voor mevrouw C.A. (Corrie) van Oosten. Door de corona tijd heb je niet zoveel zicht er op wie nu weer regelmatig naar de kerk durven te komen. Zo zag ik Corrie laatst weer op haar plekje zitten en ik dacht Corrie verdient de bloemengroet eens als teken dat we toch aan je denken. Wij hopen dat het naar omstandigheden ook goed met je mag gaan. Geniet van de bloemen en een hartelijke groet van de hele gemeente.

De bloemen zijn verzorgd door Esther Heijndijk en zij zullen vandaag bezorgd worden door Tineke Zeilstra en Cees Vermaat.

OVERLEDEN

Donderdag 23 juni is overleden mevrouw A. Egberts - Kornaat uit Uitzicht 381. Zij werd door onze gemeente wel bezocht. Maar zij staat niet bij ons ingeschreven. Verder is bij ons weinig van haar bekend.

JUBILEA

Op donderdag 30 juni hopen Jannie en Wim Zwaans de dag te gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Een reden tot grote dankbaarheid. Wij, als gemeente willen jullie alvast van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Daar zij een weekje met de kinderen op stap gaan, zou het heel leuk zijn als zij terug komen dat er veel felicitaties voor hen in de brievenbus zouden liggen. Wij wensen jullie Gods zegen toe!

De familie B. Verheij was op de Tweede Pinksterdag 60 jaar getrouwd. Wij als gemeente willen u daar nog van harte mee feliciteren. Vorige week hebben wij de voorbede voor hen aangevraagd en gegeven. Wij hopen van harte dat beide echtparen er nog vele jaren aan toegevoegd krijgen van onze Heere God.

MEELEVEN

met Betty Kok. We hebben Betty al heel lang in de kerk moeten missen. En er waren verschillende pogingen gedaan om contact met haar te krijgen. Gisteren hoorde ik dat Betty heel erg aan het tobben is met haar gezondheid. In die tussenliggende tijd is zij drie keer opgenomen geweest. O.a. voor een Tia, haar suiker is toegenomen en er is spierreuma vastgesteld en zij is door een raam in huis gevallen. Ze is nu tijdelijk bij haar dochter. Grote zorgen om haar. Ja, u begrijpt dat wij hier graag aandacht aan willen geven om haar weer een beetje blij te kunnen maken. En onze gemeente staat op nummer 1 met kaarten ter bemoediging versturen. Al weet u even niet wie Betty is, door haar een kaart te sturen kan u er voor haar zijn. Betty, een hartelijke groet van ons allemaal. God houdt je in het oog en zal er voor je zijn.

Ook verdrietig nieuws bij de familie Paula en Arie de Breijer. Paula is deze week uit bed gevallen en heeft haar heup gebroken. De operatie is goed gegaan. Ze hoopt volgende week voor revalidatie naar de Marnix te gaan. Bij Arie is een poosje geleden prostaatkanker geconstateerd. Nu moet hij tot 15 juli wachten op de uitslag of er uitzaaiingen zijn. Wat kunnen wij veel voor elkaar betekenen om onze handen te vouwen voor alle mensen die in moeilijke situaties zitten. **“ Troost en genegenheid die mensen schenken, vormen een schild van warmte en kracht”.**

DANK

Vorige week werden wij verrast met de bloemengroet. Mooie bloemen en een groet, dat doet ons goed. Hartelijk bedankt. Dankzij de goede zorgen van De Heere God mogen we zeggen dat het redelijk goed met ons gaat. De ouderdomsongemakken gaan ook ons echter niet voorbij. Nogmaals hartelijk bedankt. Job en Jaan Born.

DIACONALE COLLECTE 3 JULI 2022

Op zondag 3 juli is de opbrengst van de eerste collecte (blauwe collectezak) bestemd voor het project **Oog en Hart voor Arme Groepen**. Het grootste deel van de Nepalese bevolking (ca. 30 miljoen) bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede. Er zijn ontelbaar veel gemarginaliseerde en kansarme gemeenschappen die onvoldoende toegang hebben tot basishygiëne en -gezondheidszorg. Na de verwoestende aardbevingen in 2015 is de economie van het land nog verder verslechterd, waarbij de meest kwetsbaren en armen weer het hardst worden getroffen.

In nauwe samenwerking met de lokale kerken wordt gezorgd voor de vele vrouwen die er alleen voor staan, om gezonder te leven en beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo kan de spiraal van armoede en achterstelling worden doorbroken. Om inkomen te helpen genereren, worden zelfhulp-groepen opgericht en microfinanciering beschikbaar gesteld. Dat helpt hen enorm! Ze worden geholpen bij het ondernemerschap, er is alfabetiseringles, vakonderwijs en agrarische training. Verder wordt aandacht gegeven aan basishygiëne, zoals schoon drinkwater, sanitatie en verzorging van baby's en kinderen.

Indien gewenst, kunt u ook een bedrag overmaken op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10:27, o.v.v. NE.1.106 – Oog en Hart Arme Groepen. Meer informatie kunt u vinden op: <https://www.project1027.nl/project/nepal-oog-en-hart-voor-arme-groepen/>

BEROEPINGSWERK

Er zijn geen bezwaren binnengekomen op de procedure tot het voorgenomen besluit om een beroep uit te brengen op ds. G.J. van Meijeren uit 's-Graveland. Hiermee is het voorgenomen besluit een definitief besluit geworden en zal op 9 juli a.s. de Beroepsbrief door een afvaardiging van de wijkkerkenraad en de Beroepingscommissie worden overhandigd.

Op zondagochtend 10 juli (10:00 uur) hoopt ds. Geert van Meijeren in onze wijkgemeente voor te gaan. Aansluitend is er tijdens de koffie & thee gelegenheid Geert en Machteld te spreken. Meer informatie is te lezen op de website.

Via deze weg laten wij ook weten dat Geert gelijktijdig met ons beroep ook een beroep zal ontvangen van de Protestantse Gemeente te Overschie. Een periode waarin een beroep en helemaal meerdere beroepen uitgebracht gaan worden is een spannende periode, voor zowel predikant, het gezin en de wijkgemeenten (roepende wijkgemeente en de huidige wijkgemeente van de predikant).

Daarom vragen wij jou om mee te leven. Dit kan door een berichtje te sturen naar familie van Meijeren, maar ook zeker door hen mee te nemen in je gebed.

BESLUIT RAPPORT BOUWEN OP GOEDE GROND

In maart 2022 is het eindrapport van de Commissie Toekomst PGV gepresenteerd. Aan de wijkgemeenten, de Windwijzer en de diverse colleges en samenwerkingsverbanden is gevraagd een reactie te leveren. De wijkgemeenten hebben wijkavonden georganiseerd en besprekingen zijn gevoerd. In twee vergaderingen (30 mei en 7 juni 2022) heeft de Algemene Kerkenraad (AK) de reacties doorgenomen en het rapport behandeld. Lees in de bijlage het besluit van de Algemene Kerkenraad.

TOEKOMSTIG KERKGEBOUW

In verband met de verkoop van de Grote Kerk per 1 januari 2023 is gezocht naar een nieuwe vierplaats voor Wijkgemeente Grote Kerk. Hierbij was het uitgangspunt dat deze vierplaats binnen de bestaande gebouwen van de PGV gevonden moest worden. Na dat wensen en behoeften waren geïnventariseerd binnen de wijkkerkenraad Grote Kerk is een afvaardiging van de Algemene

Kerkenraad en de wijkkerkenraad Grote Kerk met iedere wijkgemeente en de Windwijzer in gesprek gegaan.

Na diverse overleggen is overeengekomen met de Algemene Kerkenraad, de wijkkerkenraad Grote Kerk en de wijkkerkenraad Centrum West dat wijkgemeente Grote Kerk samen met wijkgemeente Centrum West gebruik zal gaan maken van de Rehobothkerk. Dit besluit is in de AK vergadering van 20 juni jl. definitief gemaakt.

Over het gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw is het volgende afgesproken:

1. Wijkgemeente Centrum-West en Wijkgemeente Grote Kerk zullen de praktische zaken, die nodig zijn voor een goede overgang, onderling regelen. Wanneer er voor het gezamenlijk gebruik investeringen in de Rehobothkerk moeten worden gedaan, dan zal het voorstel hiervoor door de beide wijkgemeenten aan de Algemene Kerkenraad worden voorgelegd.
2. Wanneer het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. herontwikkeling van het terrein van de Rehobothkerk uitwijst dat de Rehobothkerk gesloopt en/of verbouwd zal moeten worden dan zal Wijkgemeente Grote Kerk worden ondergebracht in de Bethelkerk en Wijkgemeente Centrum-West in het Kerkcentrum Holy.
3. Mocht het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. herontwikkeling van het terrein van de Rehobothkerk aantonen dat dit geen haalbare optie zijn, dan zal er een onderzoek worden gestart om de Rehobothkerk aan te passen voor gebruik door de Wijkgemeenten Grote Kerk en wijkgemeenten Centrum-West.

Cees Oosterom voorzitter Algemene Kerkenraad.

UITNODIGING: BOUWEN OP GOEDE GROND

Een aantal weken geleden hebben we als gemeente een avond gesproken over het rapport van de PGV, "Bouwen op goede grond". Er is die avond aangegeven dat men hier nog graag met elkaar over door wil praten. We hopen hier op **zondag-avond 3 juli** gezamenlijk een vervolg aan te geven in **De Dijk van 19:30 tot 22:00 uur**. We willen iedereen, jong en oud, uitnodigen om dan met elkaar in gesprek te gaan. In het gesprek willen we de toekomst van onze wijkgemeente bespreken. Samen hopen we die avond in te gaan op een aantal thema's rondom die toekomst en het gemeente-zijn. Kom je ook? Tot dan, Bas, Tineke, Esther, Cees, Arie en Ton

UITNODIGING AANGEPASTE KERKDIENT

Op zondagmiddag 26 juni is er om 15:00 uur weer een aangepaste kerkdienst voor Anders Begaafden in Kerkcentrum Holy. Iedereen is van harte welkom. Het thema is: God geef Kleur aan je Leven | Kleur: Wit



Uitnodiging
Aangepaste kerkdienst
voor en met de doelgroep:
Anders Begaafden

Zondag 26 Juni 2022
Aanvang: 15:00 uur
KERKCENTRUM HOLY, Reigerlaan 47 - Vlaardingen

GOD geeft Kleur aan je Leven
kleur: wit

Voorgangers: eigen team
Muziek: organist dhr. G. Korpershoek

emailadres:
bijzonderekerkdienstvld@gmail.com

ZIN OM NAAR DE KERK TE GAAN?

DEEL HET MET ELKAAR!

Wil jij een getuigenis geven over iets groots of kleins dat God doet of heeft gedaan in jouw leven? Zo kunnen we als gemeente samen met jou God danken voor hoe Hij op ons leven betrokken is en bemoedigt je de ander: we hebben het nodig om te horen hoe goed en trouw onze God is in ons dagelijks leven. Je kunt je getuigenis geven tijdens een kerkdienst of schriftelijk via een stukje in de Zondagsbrief. Neem voor beide mogelijkheden contact op met de scriba. We zien uit naar je getuigenis! Mocht je hulp nodig

hebben om iets op papier te zetten kan je hierbij geholpen worden.

KERKTERRAS: VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Op zondagochtend 21 augustus hopen wij weer met een groot deel van de Vlaardingse kerken het Kerkterras te vieren. Een gezamenlijke kerkdienst op het terrein van het Zomerterras in het Oranjepark in Vlaardingen met als voorganger dit jaar ds. Hugo Habekotté en muzikale medewerking van de Leger des Heils Vlaardingen band en het koor en muzikale combo Impuls van Pax Christi. Om dit mogelijk te maken zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers (geen leeftijd vereisten) voor de volgende taken:

- Opbouw terrein omstreeks 08:30 uur (stoelen & banken klaarzetten)
- Verwelkomen bezoekers en liturgieën uitdelen
- Collecteren
- Drinken schenken (na afloop)
- Afbouw terrein (stoelen & banken opruimen)

Meldt je z.s.m. aan via e-mail of WhatsApp bij de scriba.

GZB

Alle GZB-leden ontvangen het kleurige kwartaalblad Alle Volken. De komende weken gaan de medewerkers weer op pad voor de jaarlijkse rondgang langs de busjesleden, dit zijn de adressen waar een GZB-huisbusje is. Bij deze adressen zal de inhoud van de GZB-busjes geteld worden. U heeft ook de mogelijkheid om zelf de inhoud van het busje over te maken op bankrekening NL43 INGB 0003 9739 18 ten name van Geref. Zendingbond afd. Vlaardingen. Informatie bij Arend van den Akker. De contributieleden hebben al eerder dit jaar een acceptgiro ontvangen om de contributie van minimaal 12 euro over te maken. De GZB-commissie.

HAVENPOST

Bij de ingang ligt er verse post van Stichting De Haven om mee te nemen, te lezen en eventueel door te geven aan anderen. Samen met jullie kunnen we een strijd voeren tegen onrecht in de seksindustrie. Wij, op onze plek bij Stichting De Haven, jullie in gebed en steun.

Jeanette Spee (NI taaldocente), Erzsébet van Everdingen(veldwerker), Theo van Everdingen(fondsenwerver).

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Afkondigingen
- Zingen: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. (OTH 400)

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3, 4, 5
- Wetslezing
- Zingen: Psalm 8: 6
- Gebed om de Heilige Geest
- Kindermoment en kinderlied: OTH 426: "Alzo lief had God de wereld"

1. Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.

2. Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
zijn ééngelboren Zoon.

3. Opdat een ieder die gelooft,
opdat een ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuwig leven heeft.

- Schriftlezing: Genesis 2: 4-17 en Romeinen 8: 18-23
- Zingen: Gezang 488 B: 1, 2, 3, 4, 5
- Verkondiging: 'En God zag dat het goed was. Over geloven en duurzaamheid.'

- Zingen: OTH 396: 1, 2, 3
1
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het Hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor U stierf,
en prijs Hem in all'eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf

- 2
Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len om Gods troon;
All' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht

- 3
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klink' over berg en dal
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, Kom!

- Dankgebed en voorbede
- (Aankondiging) inzameling van de gaven
- Zingen: Psalm 36: 2, 3
- Heenzending en zegen

LITURGIE MIDDAGDIENST

- Introïtus Psalm 89:1 (OB)
- Aanvangstekst Psalm 143:10
- Samenzang Psalm 143:1 en 9 (NB)
- Geloof Nicea & HC Zondag 11; 29
- Samenzang Gez. 255: 1, 2 en 3;
- Schriftlezing OT Dan. 12:1-3 / NT Filipp. 2:12-30
- Tekst Fil. 2:12b en 15b "Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven (...) schijn".
- Samenzang Gez. 78: 1 en 2
- Preek - Werk en schijn
- Samenzang Psalm 86:4 (NB)
- Samenzang Psalm 89:7 en 8 (OB)