

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
19/06 10.00	Prop. J. Schneider, Woudrichem	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
19/06 17.00 BK	Prop. H. Russcher, Henrik Ido Ambacht	
26/06 10.00	ds. J.H. Reijm, Rotterdam	Collecten: 1. Project 10 27 2. PGV
26/06 17.00	ds. G.J. Glismeyer, Nieuwegein	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u dan van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BEROEPINGSWERK

Op de vacature die wij als wijkgemeente geplaatst hebben zijn meerdere reacties binnen gekomen. De beroepingscommissie heeft daarna meerdere predikanten ontmoet en gesproken. Vanuit deze groep heeft de beroepingscommissie een predikant voorgedragen aan de wijkkerkenraad. De wijkkerkenraad heeft de predikant eind mei ontmoet en was het er unaniem over eens dat deze predikant de predikant kan zijn die onze wijkgemeente nodig heeft om met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. De Algemene Kerkenraad heeft begin juni unaniem de gelegenheid gegeven het beroep uit te brengen.

Daarom is de wijkkerkenraad (en de beroepingscommissie) verheugd om met jullie te kunnen delen dat het voorgenomen besluit is genomen een beroep uit te brengen op ds. G.J. (Geert) van Meijeren uit 's-Graveland. Wijkgemeenteleden hebben tot en met zaterdag 25 juni 2022 de gelegenheid om eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure schriftelijk in te dienen bij de scriba. Op zaterdag 9 juli 2022 (i.v.m. vakantie predikant) zal de beroepsbrief overhandigd worden. Op zondagochtend 10 juli om 10.00 uur hoopt ds. Geert van Meijeren in onze wijkgemeente voor te gaan.

Op de website zal in de loop van de week meer informatie te vinden zijn. Wij vragen jou om in gebed dit voorgenomen beroep mee te nemen.

BLOEMENGROET

- De eerste groet die wij gaan bezorgen, is voor een hoog bejaard echtpaar. Zij kunnen nog wel zelfstandig wonen en zijn nog altijd betrokken bij onze gemeente. Zij hebben ook heel lang bij ons mogen kerken. Ze zijn voor de heer en mevrouw J. Born. Wij hopen dat het

naar omstandigheden nog goed met u beiden mag gaan. Hierbij ontvangt u van de hele gemeente een hartelijke groet en wij wensen u Gods Zegen toe.

- De tweede groet is ook voor een hoog bejaarde, maar gelukkig kan zij nog aardig uit de voeten. Ze heeft ook best veel dingen mee moeten maken, maar steeds opnieuw mag zij de kracht ontvangen om verder te gaan. Wat hebben we toch een goede God die dit allemaal soms mogelijk maakt. Ze zijn voor mevrouw W. Borsboom - Muis. Wij willen u ook graag een hartelijke groet doen toekomen. Gods nabijheid toegewenst.

De bloemen zijn verzorgd door Ellen van Kranenburg en zij zullen bezorgd worden door Nel Bazen en Gerrit van der Voet.

JUBILEUM

Gisteren, zaterdag 18 juli, waren Willemijn en Ed van der Kooij 25 jaar getrouwd. Verleden week hebben wij er al een beetje bij stil gestaan en nu willen wij als gemeente jullie daar van harte mee feliciteren.

MEELEVEN

Een wat sober berichtje onder het kopje jubileum. Daar is ook een reden voor. Woensdagnacht is Ed van der Kooij opgenomen in het ziekenhuis in Rotterdam vanwege een darmafsluiting. Aan het eind van die middag is hij geopereerd. Wat was dat voor beiden schrikken, dat begrijpt u wel. Gelukkig is de operatie goed verlopen. Willemijn gaf mij nog net op tijd door dat Ed vrijdagmiddag weer naar huis mocht om verder op te knappen. Gelukkig is er naast verdriet troost. "De Heer zij onder u om u op te vangen. De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. Hij omringt u als een beschermende muur". Beiden veel sterkte toegewenst in dit alles.

REMINDER ONTMOETING WOUTER EN MARLIES

We zijn ondertussen al weer een aantal weken in Nederland voor ons verlof. Zoals we eerder schreven zouden het ontzettend leuk vinden om u te ontmoeten en iets te vertellen over ons leven en werk in Zuid-Soedan en Madagaskar. Daarom organiseren wij volgende week opnieuw een ontmoetingsmiddag met koffie en een hapje en een drankje en wel op **zaterdag 25 juni van 14.00-17.00 uur in De Dijk**, (korte presentaties om 14.30 uur en 16.00 uur). U bent vrij om te komen en gaan wanneer u wilt. Mocht u dan niet kunnen of wilt u ons graag persoonlijk ontmoeten, neem dan gerust contact met ons op! Hartelijke groet, ook namens de thuisfrontcommissie Wouter: 0612889418 / Marlies: 0649777396

DIACONALE COLLECTE VOLGENDE WEEK

Op zondag 26 juni is de opbrengst van de eerste collecte (blauwe collectezak) bestemd voor het project Praktijkopleiding voor leraren vluchtelingenkampen.

Veel leerkrachten van basisscholen in Zuid-Soedan hebben geen formele opleiding. De kerk van Kajo-Keji biedt een unieke opleiding aan, de enige in de omgeving die leerkrachten een erkende opleiding geeft. Onderwijzers worden tijdens hun schoolvakanties vanuit een Bijbelse basis getraind in kennis en vaardigheden, zodat ze het geleerde gelijk in de praktijk kunnen brengen.

Indien gewenst, kunt u ook een bedrag overmaken op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10:27, o.v.v. SS.1.102-Praktijkopleiding Vluchtelingenkampen.

Meer informatie kunt u vinden op: <https://www.project1027.nl/project/zuid-soedan-praktijkopleiding-voor-leraren-vluchtelingenkampen/>

NOODKREET!

Sinds lang hebben we een prachtig initiatief in onze wijk-gemeente: het Open Huis. Het is een geweldige manier om niet-gelovigen de liefde van God te laten zien. De mensen die langskomen genieten van de aandacht en het eten.

Door een gebrek aan medewerkers kunnen we de gasten niet bieden wat ze zouden willen: een maaltijd, samenzijn, een kopje koffie, echte aandacht. Nu al minder en in de toekomst helemaal niet meer, als er geen hulp komt.

Als christen worden we geroepen om te zien naar onze naasten. In de Bijbel staat: Is dit niet het vasten dat ik verkies: dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, de ellendige en ontheemden een thuis biedt. God heeft ook een belofte voor ons: dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden.

Wat hebben we nodig:

- mensen die voor het Open Huis bidden;
- gastheren en -vrouwen die bv 1x per maand koffie willen schenken en een praatje willen maken met de mensen;
- mensen die willen bedienen, afwassen, opruimen;
- iemand die de kok willen assisteren met het voorbereiden van de maaltijd;
- mensen die een klein stukje uit de Bijbel willen lezen en willen bidden bij de maaltijd.

Laat het weten als u zelf iets kan betekenen of als u iemand weet die dit misschien zou willen. Dit hoeft niet iemand uit onze wijk-gemeente te zijn. Namens het Open Huis team, Marjolein Vroom

KERKTERRAS: VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Op zondagochtend 21 augustus hopen wij weer met een groot deel van de Vlaardingse kerken het Kerkterras te vieren. Een gezamenlijke kerkdienst op het terrein van het Zomerterras in het Oranjepark in Vlaardingen met als voorganger dit jaar ds. Hugo Habekotté en muzikale medewerking van de Leger des Heils Vlaardingen band en het koor en muzikale combo Impuls van Pax Christi.

Om dit mogelijk te maken zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers (geen leeftijdvereisten) voor de volgende taken:

- Opbouw terrein omstreeks 8.30 uur (stoelen en banken klaarzetten)
- Verwelkomen bezoekers en liturgieën uitdelen
- Collecteren
- Koffie en thee schenken na afloop
- Afbouw terrein (stoelen en banken opruimen)

Meld je voor 22 juni a.s. aan via e-mail of WhatsApp bij de scriba.

Mocht je willen meezingen bij het koor Impuls dan is dit ook mogelijk. Meld je dan vóór 20 juni a.s. aan bij de dirigent Dick Nels via djnels@live.nl. Er wordt drie keer gerepeteerd op: 22 juni, 29 juni en 17 augustus. Er is i.v.m. de ruimte op het podium maar een beperkt aantal plaatsen in het koor beschikbaar.

AANHANGER

In de garage van De Dijk aan de Zomerstraat staat een aanhanger (ca. 2.20x1.40m, enkel-asser, zonder huif). Mocht je deze willen gebruiken voor bv een gemeentelijke activiteit, een klus thuis of de verhuizing van je schoonmoeder, neem dan even contact op met Marjolein of Wouter Vroom.

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 268**

*Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.*

*Genade die heiligt, mijn hart heeft
gereinigd, door Hem die in mij leeft.*

*U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.*

*U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.*

(Refrein)

Al wat ik ben,

dank ik aan Hem:

aan Jezus' liefde voor mij.

Zolang ik besta,

volg ik Hem na;

krijgt Hij gestalte in mij.

*Laat mij verder groeien, laat vruchten
opbloeien van uw heilige Geest.*

*Maak mij overvloedig, standvastig en
moedig, geef mij wat nog ontbreekt.*

Heer, werk met genade in mij:

dat mijn hart U niet bedroeft.

Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:

uw genade is mij genoeg.

(Refrein)

*Niets houdt mij tegen mij over te
geven, aan U: Jezus alleen.*

*U leidt mij door diepten; met krachtige
liefde draagt U, mij erdoorheen.*

*U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.*

U bent mijn bewondering waard:

U bent alles waar ik voor leef!

(Refrein 2x)

- **Gezang 317 vers 1 en 4**
- **Psalm 51 vers 5**

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 530**

*Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.*

*Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.*

*Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.*

- **Schriftlezing: Handeling 19: 1-7**
- **Psalm 99 vers 4 en 8**
- **Verkondiging**
- **Gezang 139 vers 4 en 5**
- **Psalm 150 vers 3 (OB)**

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Psalm 24 vers 5**
- **Gezang 250 vers 1, 4 en 5**
- **Gezang 258 vers 1, 2, 3**
- **Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30**
- **Psalm 143 vers 6, 7 en 8**
- **Verkondiging**
- **Gezang 247 vers 1, 2 en 3**
- **Psalm 97 vers 6**