

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
03/07 10.00	ds. M.J. van Oordt, Delft	Collecten: 1. Project 10 27 2. PGV
03/07 17.00	ds. K. Timmerman, Schoonhoven	
10/07 10.00	ds. G.J. van Meijeren, 's Graveland	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
10/07 17.00	ds. P. Vermaat, Veenendaal	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u dan van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

Deze week staan de bloemengroeten in het teken van meeleven en betrokken zijn op elkaar.

- Zo dachten wij aan dhr. Arie de Blois. Hij is geen onbekende in onze gemeente. Door de coronaperiode is de kerkgang nog niet helemaal zoals het voor die tijd was. En dan is het leuk dat de gemeente Arie deze week met onze bloemen wil verrassen. Hierbij ontvang je van ons een hartelijke groet. En wij wensen je alle goeds toe!
- Adri en Nico Noomen willen wij deze zondag onze bloemen geven. Ook uit betrokkenheid met hen. Wij weten dat zij heel betrokken zijn met onze gemeente. Je hoeft maar eens even iets te vragen wat voor de kerk te doen en we hebben eigenlijk nooit "nee" gehoord. Wij hopen van harte dat alles naar omstandigheden goed met jullie mag gaan. Ook ontvangen jullie een hartelijke groet van ons allen.

De bloemen zijn verzorgd door Tineke Rietdijk en zondag worden zij bezorgd door: Fam. Stijnen en Joke Korving.

MEELEVEN

- Mevrouw Paula de Breijer mocht het ziekenhuis weer verlaten na haar heup operatie. Nu verblijft zij om op te knappen en te revalideren in de Marnix. Dat is lekker dichtbij voor haar man Arie. Paula wij wensen je een voorspoedig herstel toe. Zo zal je ook in de Marnix iedere dag Gods nabijheid ervaren.
- Mevrouw Betty de Kok is deze week weer opgenomen in het ziekenhuis. De artsen denken nu aan epileptische aanvallen. Allemaal heel vervelend voor haar. Ze is daar weer een beetje van opgeknapt en zij verblijft nu in een revalidatiecentrum. Dit is om verder op te knappen. Wij hopen van harte dat ze zich daar een beetje op haar gemak gaat voelen. Betty, namens ons

allen wensen wij je veel sterkte toe. "Toch op God blijven vertrouwen ondanks dit verdriet".

DANK

Lieve gemeenteleden,

Opnieuw zijn wij overstelpt met kaarten en felicitaties per e-mail of app voor ons 25-jarig huwelijk op 18 juni jongleden. Door een onverwachte ziekenhuis opname en operatie op woensdag 15 juni liep alles ineens heel anders. Op vrijdagmiddag mocht ik al weer naar huis. Zodoende was ik op onze trouwdag thuis en konden Willemijn en ik het bescheiden in kleine kring gedenken. Dank voor al jullie meeleven en gebeden. In dit alles hebben we ons vertrouwen op de Heer onze God mogen stellen. Met een hartelijke groet, Ed en Willemijn van der Kooij.

OVERLEDEN

Op zaterdag 25 juni 2022 is dhr. Carl van der Windt onverwachts overleden. Carl was geen lid van onze wijkgemeente, maar bezocht af en toe onze diensten. Te herkennen aan zijn hoed, bretels en sigaar. Carl bezocht ook trouw één van onze bijbelkringen en was een vaak geziene gast in het Open Huis. Waar hij kon hielp Carl graag mee met allerlei praktische zaken. Wij wensen Carl's familie sterkte bij dit verlies. De dienst van Woord en Gebed is dinsdag 5 juli om 13.00 uur in de Bethelkerk, waarna om 14.30 uur de begrafenis is op begraafplaats Emaus. Daarna is gelegenheid tot condoleren in de Bethelkerk.

BEROEPINGSWERK EN KENNISMAKING

Op zaterdag 9 juli a.s. zal de beroepingsbrief door een afvaardiging van de wijkkerkenraad en de beroepingscommissie worden overhandigd aan ds. Geert van Meijeren. Op zondagochtend 10 juli hoopt ds. Geert van Meijeren in onze wijkgemeente voor te gaan. Aansluitend is er tijdens de koffie en thee gelegenheid Geert en Machteld te spreken. Meer informatie is ook te lezen op onze website. Via deze weg laten wij weten dat Geert gelijktijdig met ons beroep ook een beroep zal ontvangen van de Protestantse Gemeente te Overschie. Een periode waarin een beroep uitgebracht wordt - en helemaal als meerdere beroepen uitgebracht worden - is een spannende periode, voor zowel de predikant, zijn gezin als de wijkgemeenten (roepende wijkgemeente en de huidige wijkgemeente van de predikant). Daarom vragen wij jou om mee te leven. Dit kan door een berichtje te sturen naar familie Van Meijeren via gjvanmeijeren@gmail.com, maar ook zeker door hen mee te nemen in je gebed.

BENOEMING TOT DIAKEN

De wijkkerkenraad is blij om mede te delen dat Ton van Gilst is benoemd tot het ambt van diaken. Ton heeft tot en met vrijdag 8 juli de tijd om antwoord te geven op deze benoeming. Wij vragen om Ton en Irene mee te nemen in het gebed.

TOT ZIENS!

Ons verlof zit er deze week weer op! Aanstaaende zaterdag hopen we weer in Madagaskar aan te komen. Onze verblijf in Nederland zat vol mooie ontmoetingen met u als gemeente, met vrienden en familie. We voelen ons gezegend om uitgezonden te mogen zijn vanuit het midden van deze gemeente.

Voor ons ligt een nieuwe periode van uitzending. Uit ervaring weten we dat deze periode gevuld zal zijn met prachtige momenten. Maar ook met heftige of moeilijke momenten. En terwijl we dit schrijven besef ik me dat dit voor u niet anders zal zijn.

Daarom is het zo mooi om te weten, dat als we weer op weg gaan, God erbij is. Net zoals Hij met u en jullie meegaat. Door de dalen en de hoogtepunten van het leven heen. Vanuit Madagaskar blijven we voor u als gemeente bidden. Als kerkgebouwen veranderen, mensen komen of vertrekken of als u zorgen kent. God zal er zijn. Bid u ook voor ons? Tot ziens! Marlies, Wouter, Mirthe en Thamar Nagel.

U kunt ons volgen op: Instagram:@mafipilot; Facebook: facebook.com/mafipilot; Aanmelden nieuwsbrief: maf.nl/nagel

UITNODIGING: BOUWEN OP GOEDE GROND

Een aantal weken geleden hebben we als gemeente een avond gesproken over het rapport van de PGV, "Bouwen op goede grond". Er is die avond aangegeven dat men hier nog graag met elkaar over door wil praten. We hopen hier op vanavond (zondag 3 juli) gezamenlijk een vervolg aan te geven in De Dijk van 19.30 tot 22.00 uur. We willen iedereen, jong en oud, uitnodigen om dan met elkaar in gesprek te gaan. In het gesprek willen we de toekomst van onze wijkgemeente bespreken. Samen hopen we die avond in te gaan op een aantal thema's rondom die toekomst en het gemeente-zijn. Kom je ook? Tot dan, Bas Gravendeel, Tineke Zeilstra, Esther Heijndijk, Cees Vermaat, Arie van Keulen en Ton van Gilst.

HULPVRAAG STICHTING PRESENT

Twee weken deed ik een oproep vanwege een hulpvraag uit de VOP (Pieter Karel Drossaartstraat). Het betrof een sterk overwoekerde tuin, waar de bewoner geen gat in zag om dit weer netjes te krijgen. Met vier gemeenteleden en de bewoner zijn we aan de slag gegaan. Na ca. 3,5 uur zag alles er weer spic en span uit en zagen we een reuze blijde bewoner. In de komende tijd zal ik nog wel eens een verzoek doen namens Stichting Present voor een klus in "onze" wijken Vetteoordsepolder en het Centrum. Maar voor nu was het top! Theo van Everdingen

VAKANTIE BIJBEL CLUB

Op 11, 12 en 13 juli is er van 10.00 - 12.00 uur Vakantie Bijbel Club in de Maranathakerk in Vlaardingen. Het thema is: Alles Andersom! Kinderen in de basisschool leeftijd zijn van harte welkom om mee te doen. Iedere ochtend wordt afgesloten met een lunch. De VBC is een initiatief van de Maranathakerk Vlaardingen en de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen (VEG). Meer informatie op www.maranatha-kerk-vlaardingen.nl

HALLO ALLEMAAL,

Zo vlak voor de vakantie een vraag aan iedereen die zich aangesproken voelt. Want, we willen gaan starten met een speciaal onderzoek binnen de Protestantse gemeente Vlaardingen. Maar, deze is anders dan degene hiervoor (Bouwen op Goede grond), want we doen dit keer een jeugdwerkonderzoek. Het is tijd om met jongeren te praten in plaats van alleen over jongeren te praten.

We vragen alle jongeren en mensen die een hart hebben voor jongeren om hieraan mee te werken want we zijn juist op zoek naar jullie stem! Dus, help ons mee om een beeld te krijgen van jullie ideeën, gedachtes en gevoelens. Op die manier kunnen wij er ook voor zorgen dat de PGV een plek is waar jullie je thuis voelen. Het eerste gedeelte van het onderzoek is simpel, we hebben een vragenlijst gemaakt die jullie kunnen invullen. Scan de qr-code of klik op de link en je kunt gelijk aan de slag. De vragenlijst is anoniem dus je kunt zeggen wat jij wilt zeggen, niet wat wij misschien willen horen.

Na de zomer volgen de volgende stappen, ook hier hebben we weer jullie input nodig. Wat we gaan doen, dat horen jullie later van ons. Maar weet er zeker van dat we dan ook jullie weer betrekken in het hele proces.

Dit is de link: <https://forms.gle/dAiyZsTSUJ4BqkML6>

Vriendelijke groet, Rob van Mourik

Jeugdwerker Protestantse Gemeente Vlaardingen.

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 363

*U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.*

*Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.*

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

*Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.*

*Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.*

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

(Refrein)

*Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

*U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
(Refrein)*

*Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
(Refrein 2x)*

- **Psalm 116 vers 1, 3 en 4**
- **Op Toonhoogte 302**

*De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.*

(Refrein)
*Loof de Heer, O mijn ziel.
o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.*

*Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)*

*En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stopt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)*

Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 492**

*Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft,
dat is Jezus, dat is Jezus.
Je kunt Hem niet zien maar ik weet dat Hij leeft,
dat is Jezus.
Ik klap in mijn handen, ik dans van plezier.
Hij is niet ver weg, Hij is hier,
kom en kijk maar,
ik voel me zo rijk.
Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft,
dat is Jezus.*

- **Schriftlezing: Joh. 2:1-11, Joh. 13: 1-5 en 12-17**
- **Psalm 133 vers 1 en 3**

• **Preek**

- **Op Toonhoogte 369**

*Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.*

(Refrein)

*Toon mijn liefde
aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb ik ook jou liefgehad.*

*In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
(Refrein 2x)*

- **Psalm 33 vers 8**

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Gezang 285 vers 1, 2, 3 en 4**
- **Psalm 51 vers 1 en 4**
- **Gezang 295 vers 1, 3 en 5**
- **Schriftlezing: Zefanja 1: 1 - 2: 3**
- **Gezang 300 vers 1, 2, 4 en 6**
- **Preek: 'De dag van de Heere'**
- **Psalm 85 vers 1 en 4 (OB)**
- **Psalm 98 vers 1 en 4**