

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl | Redactie Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288 Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

24/07 10.00	ds. P.J. Visser, Rotterdam	collecten: 1 ^e Diaconie 2 ^e PGV
24/07 17.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek	
31/07 10.00	ds. L.J. Scholten, Gouda	collecten: 1 ^e Diaconie 2 ^e PGV
31/07 17.00	ds. C.N. van Dis, Nieuwegein	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

Vandaag gaan onze bloemengroeten naar twee hoogbejaarde gemeenteleden toe. Wij denken wel dat u dit erg op prijs zult stellen.

Gezien de warme dagen die achter ons liggen, zult u wel heel blij zijn dat het iets is afgekoeld. Tegelijkertijd is deze groet een teken dat wij in het bijzonder aan al de bejaarden uit de gemeente denken en met hen mee willen leven. Wij willen u beiden de hartelijke groeten doen toekomen. En alle goeds toegewenst! Ze zijn voor:

Mevr. C. Schotel - Bouter en Mevr. H. (Hermien) Verhoeven.

De bloemen zijn verzorgd door Ellen van Kranenburg en zondag worden ze bezorgd door: Jantine Kraaiveld en Irene van Gilst.

DANKBAAR!!

Lieve gemeente, afgelopen week hebben we goed nieuws mogen ontvangen vanuit het EMC. Uit de gemaakte scans bij Paul blijkt dat zijn tumoren niet verder zijn gegroeid. Hierdoor hoeft er momenteel geen verdere behandeling plaats te vinden. We zijn hiervoor heel dankbaar. Graag willen wij jullie bij deze heel hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven. Elk kaartje, berichtje, belletje, of bezoek hebben wij zeer gewaardeerd. Het gaf ons troost in de afgelopen moeilijke periode. Bovendien gaat onze dank uit naar onze Hemelse Vader. Hij is de Alfa en de Omega van ons leven. Hij is het, die is, die

was en komt, de Almachtige. Met een hartelijke groet van Paul, Esther, Seth en Boaz

BEDANKJE

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele reacties, de bloemen, bloemengroet en kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. Wim en Jannie Zwaans.

VERHUISD

Er zijn twee gemeenteleden die verleden week naar Uitzicht (aanleunwoningen) zijn verhuisd. Normaal krijgen zij daar altijd onze bloemengroet als welkom. Maar beiden hebben wij ze nog maar heel kort geleden verrast daar mee. Vandaar nu op deze manier wensen wij Hetty Selier en de familie A. Verheij-Westerdijk heel veel woonplezier. En dat u zich daar ook gauw thuis mag gaan voelen. Een hartelijke groet van de hele gemeente.

Mevrouw H.M. Selier en Fam. A. Verheij-Westerdijk.

LAAT VAN JE HOREN!

Een periode waarin een beroep uitgebracht wordt - en helemaal als meerdere beroepen uitgebracht worden - is een spannende periode, voor zowel de predikant, zijn gezin als de wijkgemeenten (roepende wijkgemeente en de huidige wijkgemeente van de predikant). Daarom vragen wij jou om mee te leven. Dit kan door een berichtje te sturen naar familie Van Meijeren via gjvanmeijeren@gmail.com, of per postadres Noordereinde 12, 1243JG 's-Graveland. Wij vragen ook om Geert, Machteld en hun kinderen Sara en Casper mee te nemen in je gebed.

ZOMERCOLLECTE GZB. ZONDAG 14 AUGUSTUS.

Deze collecte is bestemd voor Zendingswerk in Bulgarije. In dat land zijn 10 kleine gemeenten ontstaan.

Dit is het gevolg van bezoeken door particulieren aan dat land. Er zijn nu dus huisgemeenten. Maar deze hebben weinig mogelijkheden. De GZB gaat deze gemeenten steunen met Bijbels en met diverse studieboeken en andere materialen. U heeft de mogelijkheid om mee te helpen met dit project in de komende Zomercollecte op 14 augustus op bankrekening NL43 INGB 0003 9739 18 ten name van Geref. Zendingsbond Vlaardingen. De GZB-commissie.

ZIJ&ZIJ ZOEKT U!

In mei en juni heb ik met veel plezier de Zij&Zij ochtenden georganiseerd. Elke bijeenkomst duurde slechts 1 uur, maar was zo waardevol! Het was ongelooflijk bijzonder om ieder van jullie te mogen spreken en samen God te eren in zang, gebed en overdenking. Fantastisch hoe open en kwetsbaar jullie hebben opgesteld.

Heeft u de Zij&Zij bijeenkomsten bezocht? Of had u erbij willen zijn, maar paste het tijdstip niet in uw agenda? Ik ben benieuwd naar uw ervaringen en ideeën voor het komende seizoen. Want ik wil er graag mee doorgaan. Maar daarvoor heb ik uw hulp nodig!!

Wie wil met mij dit organiseren? Zodat er eens per twee weken een bijeenkomst kan zijn. En ik zoek oppas!!

Verschillende moeders met babies/peuters willen heel graag Zij&Zij bezoeken. Maar daarvoor heb ik u nodig om een uurtje op de kleintjes te passen.

Dus... Laat mij weten wat u/je vond van de bijeenkomsten, meldt u/je aan om te helpen organiseren en meldt u/je aan als oppas voor de allerkleinsten!

Fijne zomer, Krista van Kampenhout

BIJ DE MIDDAGDIENST

Vanmiddag hoop ik weer in jullie midden te zijn. Met Petrus als de eigenlijke voorganger. Het einde van alle dingen is nabij, schrijft hij aan de kleine gemeenten in Pontus, Galatië en aan ons. Daarbij denkt hij aan de grote lijn van de wereldgeschiedenis van Genesis 1 tot Openbaring 22. Bijna alles daarvan is geweest. Nu alleen nog het laatste: Gods nieuwe wereld van vrede en recht. Die deur is nog dicht. Niet lang meer, hoopt Petrus.

Elke verkrachte vrouw in Oekraïne is een kloppende deur op de deur van Gods Koninkrijk. Elk kind in Afrika dat van honger omkomt ook.

En tot die tijd? In elk geval dit: vurige liefde voor elkaar. Elke gave van God wil je daarbij helpen. De dienst van deze middag ook. Weet u welkom! Om u voor te bereiden kunt u vanmiddag aan tafel 1 Petrus 1:1,2 en 4:1-11 lezen.

W. Markus

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 379**

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen
Spreek, Heer, Uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij
(Refrein)

- **Gezang 303 vers 3 en 4**
- **Psalm 105 vers 18**
- **Kinderlied Op Toonhoogte 54**
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
(2x)

Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

- **Schriftlezingen: Genesis 22:1-14, Hebreëën. 11:17-19**
- **Gezang 90 vers 1 en 2**
- **Preek: "De proef op de som"**
- **Psalm 27 vers 7 (OB)**
- **Gezang 107 vers 2, 3 en 4**

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Psalm 5 vers 3, 6 en 7**
- **Gezang 300 vers 1, 2, 3 en 6**
- **Psalm 134**
- **Schriftlezing: 1 Petrus 1:1,2 en 4:1-11**
- **Gezang 279 vers 5, 6 en 7**
- **Gezang 481**
- **Psalm 72 vers 6 en 7**