

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl | Redactie Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288 Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

31/07 10.00	ds. L.J. Scholten, Gouda	collecten: 1 ^e Diaconie 2 ^e PGV
31/07 17.00	ds. C.N. van Dis, Nieuwegein	
07/08 10.00	dhr. R. van Lent, Spijkenisse	collecten: 1 ^e Diaconie 2 ^e PGV
07/08 17.00	ds. G. de Lang, Dordrecht	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

De eerste groet is voor mevrouw Jeanet Wielaard. En de tweede is voor dhr. Jac. Poot. Beide staan in het teken van meeleven en betrokken zijn met onze gemeente. Wij hopen van harte dat u beiden niet zoveel last hebt gehad van de hoge temperaturen. We hopen dat het naar omstandigheden goed met u mag gaan. Ja, met het ouder worden, komen er vaak toch ongemakken om de hoek kijken. Vandaar dat wij u willen verrassen met onze bloemen. Hierbij ontvangt u beiden een hartelijke groet van onze gemeente en wij wensen u Gods nabijheid toe. De bloemen worden verzorgd door Marleen Simons en vandaag worden ze bezorgd door Petra Rietveld en Marjolein Vroom.

MEELEVEN

Woensdag 27 juli mocht dhr. Adri van Putten vanuit Frankrijk vervoerd worden naar Nederland met de ambulance. Wij hebben nog niet gehoord of hij al in het ziekenhuis is aan gekomen. Ik weet wel dat ze enorm blij waren om weer naar Vlaarding terug te keren. Wij wensen Adri veel sterkte toe bij de verdere behandeling. Laten we Adri en Corrie niet vergeten in ons gebed. Op 27 juli kreeg ik bericht van de dochter van mevrouw Den Outer uit Uitzicht dat zij in het Erasmus ziekenhuis is opgenomen vanwege een herseninfarct. Ze hebben haar gelukkig kunnen dotteren. Op een hoge leeftijd komen daar ook nog andere zorgen om de hoek kijken.

Inmiddels heeft ze ook longontsteking er bij gekregen. Een hele zorg ook voor haar dochter. Misschien kunnen we volgende week wat meer over een adres vertellen om met mevrouw Den Outer mee te leven. Veel kracht en sterkte toegewenst, ook voor haar dochter en gezin. Opnieuw werd ik opgeschrikt door een verdrietige boodschap op 26 juli dat Carla op den Brouw ook is opgenomen in het ziekenhuis in Schiedam, vanwege een herseninfarct. Carla is al bezocht door iemand uit de gemeente. Carla was wel aanspreekbaar, maar moest moeite doen om de woorden uit te spreken, ook het slikken ging moeilijk. Wat een verdrietige gebeurtenissen deze week. Een moeilijke weg voor Carla die zij moet gaan. Voor allen die in een moeilijke situatie zitten zoals deze drie gemeenteleden mogen wij dit onderstaande aan hen meegeven.

Wees niet bevreesd, want ik zal voor je zorgen.

Denk aan leliën, de mussen die ik voed.

Ik ben de God van heden en van morgen.

De God die leeft en die jou leven doet!

BEDANKJE (1)

Afgelopen zondag werd ik verrast met een mooi boeket bloemen vanuit de gemeente. Ik ben blij en dankbaar voor het meeleven vanuit de gemeente, zodat ik weet dat er aan mij wordt gedacht. Ik wens u allen Gods Zegen. Hartelijke groet, Mevrouw Schotel Bouter uit Uitzicht.

DANKBAAR (2)

Arie en Paula Breijer zijn dankbaar dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden bij Arie. Er volgt nog een kuur en een aantal bestralingen.

Paula hersteld goed en hoopt binnenkort met de revalidatie te beginnen.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- OTH 185: God van trouw
- Votum en Groet
- Psalm 93: 1, 3 en 4
- Gezang 449: 1, 3 en 4
- Gebed van verootmoediging
- Leefregel Leviticus 19: 1-4 en 9-18
- Gebed
- Kinderlied: OT 557: Weet je dat de Vader je kent
- Schriftlezing Lucas 10: 25-37
- Gezang 62: 1, 2 en 3
- Verkondiging
- OTH 376: Toen ik naar mijn naaste zocht
- Gebeden

- Slotlied Gezang 479: 1 en 4

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Voor de dienst: Psalm 66 : 1 en 2
- Votum en groet
- Psalm 66 : 3, 6 en 7
- Schriftlezingen (HSV)
 - 1) Mattheüs 7, 1-14
 - Zingen Psalm 133 : 3 (OB)
 - 2) Jakobus 4, 1-12
- Voor de preek: Psalm 27 : 1, 3 en 7
- Preek - Volhardend bidden (Matt. 7. 11)
- Na de preek: Gezang 465 : 1, 2 en 3
- Geloofsbelijdenis
- Gezang 465 : 4 en 5
- Slotlied: Gezang 432 : 1 en 2

OUD PAPIER

Het oud papier van juni heeft € 264,50 opgebracht voor 1.84 ton. Op zaterdagochtend 20 augustus staat de papier container weer klaar bij de Rehobothkerk aan de Insulindestraat. Komt allen, vooral want door de goede prijs is het een leuke aanvulling van onze wijkkassen.

OTH 185: GOD VAN TROUW

God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vrede-
devorst.

Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.

Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.

Refrein:

U bent mijn rots wanneer ik wankel,

U richt mij op wanneer ik val.

Dwars door de storm bent U Heer, het anker;

ik stel mijn hoop alleen op U.

God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vrede-
devorst.

Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.

Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw.

Refrein:

U bent mijn rots wanneer ik wankel,

OTH 557: WEET JE DAT DE VADER JE KENT

Weet je dat de Vader je kent

Weet je dat je van waarde bent

Weet je dat je een parel bent

Een parel in Gods hand; Een parel in Gods hand

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart,
ik ben niks waard

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg,
'k heb altijd pech, ik ga maar weg

Weet je dat de Vader je kent...

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij":
God houd van mij, God houdt van mij

Ik weet dat de Vader mij kent

Ik weet dat ik van waarde ben

Ik weet dat ik een parel ben

Een parel in Gods hand; Een parel in Gods hand

OTH376: TOEN IK NAAR MIJN NAASTE ZOCHT

Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

Waar was jij?

Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

Refrein:

En ik vraag je niet naar huidskleur,

naar geloof of naar je naam.

Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik was naakt en had geen geld, waar was jij?

Waar was jij?

Ik was naakt en had geen geld, waar was jij?

Refrein:

Ik had niets en zocht een huis, waar was jij?

Waar was jij?

Ik had niets en zocht een huis, waar was jij?

Refrein:

Toen ik dorst en honger had, waar was jij?

Waar was jij?

Toen ik dorst en honger had, waar was jij?

Refrein:

Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?

Waar was jij?

Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?

Refrein:

Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn.

Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.

Refrein: