

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjischolten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
14/08 10.00	ds. M.J. van Oordt, Delft	Collecten: 1. GZB 2. PGV
14/08 17.00	dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	
21/08 10.00	Kerkterras Oranjepark	Collecte: Stripboek Jezus Messias
21/08 10.00	ds. C. Mijderwijk, Putten Bethelkerk	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
21/08 17.00 BK	ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop	

U bent van harte welkom om na de morgendienst een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

- Vandaag gaan wij Carla op den Brouw verrassen met onze bloemen. Een paar weken geleden moest zij onverwachts opgenomen worden in het ziekenhuis. Gelukkig mocht zij daar aardig van herstellen. Er wacht nog revalidatie. En wat kan je iemand blij maken met een boeket bloemen van uit de gemeente die graag met je mee wil leven. Wij wensen je een volledig herstel toe. Zo ontvang je van ons allemaal een hartelijke groet, Carla.
- De tweede groet is voor Chris en Margreet Venema. Zoals we verleden week hebben kunnen lezen, heeft Chris een flinke smak gemaakt bij het uitoefenen van zijn geliefde hobby fietsen met zijn vrienden. Dankbaar is hij dat hij deze week weer thuis mocht komen. Kun je begrijpen wat dat voor Margreet is geweest van zo'n afstand te horen wat Chris is overkomen? Vandaar dat deze bloemen voor samen zijn. Chris, wij zijn dankbaar dat de Here je heeft gespaard. Wij wensen je veel kracht en sterkte toe. Een hartelijke groet van ons allen. De bloemen zijn verzorgd door Tineke Rietdijk en zondag zullen ze bezorgd worden door: Mar de Bruijne en Lia Castro Mata.

DANK

Dhr. Jac. Poot mocht op 31 juli onze bloemengroet ontvangen. Hij was daar zo buitengewoon tevreden mee en dankbaar, dat hij mij vroeg dit in de zondagsbrief te vermelden. Hierbij ontvangen wij ook allemaal een hartelijk groet van hem.

MEELEVEN

Afgelopen zondag mocht Chris Venema per ambulance vanuit Frankrijk naar Nederland gebracht worden. Margreet is heel blij dat hij nu weer thuis is. Zo kan zij hem verzorgen en verwennen. Chris mag niet zitten, dus alleen maar liggen, staan en wat lopen. Gelukkig heeft hij niet veel pijn. Maar om dag en nacht een korset om te moeten hebben is geen pretje. Het herstel zal enkele maanden in beslag nemen. Deze week worden er op nieuw foto's gemaakt. Zij zijn benieuwd of de Nederlandse aanpak anders zal zijn dan de Franse. Wij wensen Chris en Margreet veel geduld toe op de weg die zij nu moeten gaan. Zoals Chris zelf al aangaf: "De Heer is mijn Herder".

KERKTERRAS – PROEF EN GENIET DAT DE HEER GOED IS!

Op zondag 21 augustus is er om 10.30 uur op het terrein van het Zomerterras in het Oranjepark een oecumenische kerkdienst, onder de naam Kerkterras. Dit wordt alweer de vijfde uitgave, na een onderbreking van twee jaar. In 2019 de laatste keer en het was één groot feest van naar schatting 1.100 mensen. Deze openluchtkerkdienst wordt vormgegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herder parochie (Pax Christikerk en H. Lucas-kerk) van de Rooms-Katholieke kerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Aan de dienst werken o.a. mee: de begeleidingsband van koor 'Impuls' van de Pax Christikerk en het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor o.l.v. Dick Nels en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks en bovenal iedereen die van harte meezingt.

Er is geen crèche, maar er is alle ruimte voor de allerkleinsten om in de nabijheid van de ouders op een meegebracht kleed te spelen. De collecte is deze keer voor het stripproject "Jezus Messias", een initiatief van Willem de Vink. De strip is in boekvorm met meer dan 2 miljoen exemplaren al in meer dan 200 talen vertaald. Er staan nog meer vertalingen gepland, maar daar is geld voor nodig. De organisatie van het Kerkterras zou het mooi vinden als er een vertaling in het Oekraïens tot stand kan komen. Daar wordt in eerste instantie voor gecollecteerd. Willem de Vink zal het project voorafgaand aan de collecte toelichten.

Niet onbelangrijk: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de Grote Kerk de schuilkerk.

Onze wijkgemeente heeft een parallelle kerkdienst die start om 10.00 uur in de Bethelkerk.

WELKOM

Het echtpaar Visser - Rijke is in mei vanuit Drenthe naar Uitzicht gekomen. Ze zijn bij onze wijk gaan horen. Hun dochter liet mij weten dat zij het fijn zou vinden het gevoel te krijgen dat ze nu bij ons horen. Vandaar heten wij u "hartelijk welkom" en wij hopen dat u zich ook gauw thuis mag gaan voelen. Wij wensen u Gods zegen toe in de tijd die de Heer er nog aan toe wil voegen.

INSPIRATIEVERHAAL

Een fictief dagboekgedeelte n.a.v. de brief van Paulus aan de Galaten.

We hebben nu als gemeente toch een brief ontvangen... ik weet niet wat ik ervan moet denken. Degene die de brief schreef, Paulus, heb ik hoog zitten. Hij is het tenslotte die ons het goede nieuws over Jezus Christus heeft verkondigd.

Ik dacht gewoon dat we op de goede weg zaten. Is dat dan niet zo? Eert het God dan niet als we zorgvuldig Zijn wet naleven? En dan het taalgebruik... 'Ze moesten zich laten castrenen...'. Is dat wel gepast voor een volgeling van Christus?

We zijn geroepen om vrij te zijn, schrijft hij. En we moeten ons laten leiden door de Geest. Het lijkt mij dat we ons gewoon aan de wet moeten houden die God gegeven heeft. Dan gaat het goed. Als iedereen zich nou eens daaraan hield...

Ach ja, ik zie ook wel dat dat niet lukt. Er gaat geen dag voorbij of ik ben ongeduldig tegen de kinderen. En toen ik laatst de os van de buurman zag ronddwalen, heb ik hem niet teruggebracht. Het was ook al zo laat. Ik wilde gewoon mijn slaapplek opzoeken.

Nu ik zo eens terugdenk aan wat Paulus vertelde toen hij bij ons was, snap ik zijn brief een beetje beter. Hij wil natuurlijk niet dat we denken dat we rechtvaardig kunnen worden door de wet na te leven. Ik herinner me wat er

vanavond werd voorgelezen: 'Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn'. Hij stelt het scherp, maar dat is ook wel goed. Ik merk bij mezelf dat ik het soms nog best lastig vind om alleen op God genade te vertrouwen om rechtvaardig voor Hem te staan. Dan denk ik: dat kán toch niet, het is te makkelijk. Ik moet me gewoon aan de wet houden.

Aan de andere kant schrijft Paulus ook dat we het goede moeten doen. Als we ons aan de wet houden, is dat toch het goede? Dus waarom hoeven we ons dan niet te laten besnijden? Paulus schrijft dat het volkomen onbelangrijk is of iemand wel of niet besneden is. Dat het alleen belangrijk is of iemand een nieuwe schepping is. Was hij maar hier. Dan konden we hem vragen wat hij precies bedoelt. Misschien moet ik Mattan eens vragen of hij het begrijpt. Ik zal hem voorstellen samen de brief nog eens te lezen. En dan vragen we of de heilige Geest ons wil helpen om de tekst te begrijpen, hoewel ik ook niet snap hoe dat dan precies werkt...

Onze Vader, ik begrijp nog zoveel niet. Dank u wel voor de brief van Paulus, waarin hij de nadruk legt op Uw genade en op het offer van Jezus voor onze zonden, waardoor we als gelovigen gerechtvaardigd zijn. Soms kan ik het bijna niet geloven. Wilt U me helpen het wél te geloven, op U te vertrouwen en wilt U me tegelijkertijd leren wat het betekent om te leven door de Geest?

*'Genade zo oneindig groot, dat ik die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood. En blind, maar nu kan 'k zien.'**

De genade van God. We verdienen die genade niet. We kunnen die genade niet verdienen. Anders was het geen genade. Maar wat vinden veel mensen het moeilijk om daarop, alleen daarop, te vertrouwen.

Ik ben regelmatig in gesprek met een vrouw wier man een aantal jaar geleden overleed. We zijn allebei gelovig. Onze gesprekken gaan weleens over de hemel. Ze zegt dan zonder uitzondering dat haar man daar al is en dat zij er nog maar moet zien te komen. Ik vraag haar dan hoe wij in de hemel kunnen komen. Haar indirecte antwoord is: door goed te leven. Dat we alleen door genade rechtvaardig voor God kunnen staan, is iets dat zij niet kan accepteren. Als ik suggereer dat ook haar man alleen door genade in de hemel kon komen, vindt ze dat aanstootgevend. Hij stond immers altijd voor anderen klaar, hij was altijd voor de kerk bezig, hij was de goedheid zelve.

En we moeten toch ook goed leven, zegt ze in deze gesprekken. Ik doe dan een poging om iets te vertellen over dat je als gelovige gaandeweg van binnenuit veranderd wordt door God, over het verlangen dat je krijgt om steeds meer zoals Jezus te worden, over de vrucht van de Geest. Het lukt me niet goed om er woorden aan te geven die passen bij haar geloofsbeleving.

Ik bid, dat God haar helpt om op Zijn genade te vertrouwen en realiseer me tegelijkertijd dat het zo belangrijk is dat we de bijbel openslaan zodat we weten wat waar is. Als we proberen door God als rechtvaardige aangenomen te worden door de wet na te leven, zijn we van Christus losgemaakt en hebben we Gods genade verspeeld (Galaten 5: 4).

Sanne van Nieuwenhuizen

*Genade, zo oneindig groot (Elly Zuiderveld-Nieman/J. Newton)

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 187

*Heer, machtig God, ik loof U,
van uw grootheid wil ik zingen,
ja uw naam, uw majesteit,
prijs ik telkens weer, als mijn ogen zien
de wond'ren van 't heelal.*

*Heer, als 'k aanschouw de hemel,
zon en maan en de sterren,
die uw hand heeft voortgebracht
wat is dan de mens, dat U aan hem denkt.
Toch ziet U naar mij om en hebt mij lief.*

(Refrein)

*Als ik tot U spreek, weet ik dat U hoort,
want U heeft mij lief,
geeft mij perspectief -
ik zing mijn leven lang: U leeft, U leeft,
dat is wat 'k geloof*

*U maakte mij zo godd'lijk,
'k ben gekroond als een koning -
al wat leeft, (mij toevertrouwd),
toont uw heerlijkheid, uw veelvuldigheid,
ja, openbaart uw macht, uw scheppingskracht.
(Refrein)*

*Heer, door uw Zoon mag 'k leven, -
'k mag genieten en U danken,
'k ben gered, nu koningskind.
Met U op de troon mag ik heerser zijn
tot alles is volmaakt
geen vijand meer,
ik triomfeer
voor eeuwig, Heer.*

- **Psalm 100**

- **Op Toonhoogte 325**

*Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.*

(Refrein)

*Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.*

*Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.
(Refrein)*

*En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
(Refrein)*

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 475**

(Refrein)

*Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.*

*Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)*

*Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal hel doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)*

- **Lezing: Johannes 4**
- **Psalm 36 vers 2 en 3**
- **Preek**
- **Op Toonhoogte 306**

*Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)*

*Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)*

*Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God. (4x)*

- **Psalm 118 vers 5**

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Gezang 231 vers 1 en 2**
- **Psalm 110 vers 1, 2 en 4**
- **Psalm 143 vers 9**
- **Lezing: Hebrëeën 9: 11-17**
- **Psalm 15 vers 1, 2 en 5 (OB)**
- **Prediking: 'Toen is Jezus verschenen'**
- **Psalm 89 vers 6**
- **Gezang 444 vers 1, 2 en 3**