

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288  
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website [www.grotekerkvlaardingen.nl](http://www.grotekerkvlaardingen.nl) | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjsholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
07/08 10.00	dhr. R. van Lent, Spijkenisse	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
07/08 17.00	Ds. G. de Lang, Dordrecht	
14/08 10.00	ds. M.J. van Oordt, Delft	Collecten: 1. GZB 2. PGV
14/08 17.00	dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	

*U bent van harte welkom om na de morgendienst een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.*

## BLOEMENGROET

- Deze week hebben wij een bruidspaar in ons midden. Op zaterdag 6 augustus zijn Marleen en Jan Simons 40 jaar getrouwd. Het zijn zeker geen onbekenden voor ons. Marleen heeft heel veel hand en span diensten voor ons gedaan en nog. Wij als gemeente willen jullie daar van harte mee feliciteren en een blijde dag toewensen. Wij hopen van harte dat er nog vele jaren mogen volgen. De gezondheid van Marleen is niet altijd even makkelijk voor haar. Maar op haar eigen tempo kan ze gelukkig nog veel doen. Wij wensen jullie Gods zegen toe in dit alles.
- Ook mevrouw M.C. Pelgrims - Visser had deze week donderdag 4 augustus een bijzondere verjaardag te vieren. Zij mocht 80 jaar worden. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met deze blijde dag. Dankbaar dat u dit samen met uw man en kinderen heeft mogen vieren. Vandaar dat wij u graag komen verrassen met onze bloemengroet. Alle goeds toegewenst!

De bloemen zijn verzorgd door Esther Heijndijk en zondag worden ze gebracht door Tonny Buis en Centine van der Sar.

## OVERLEDEN

Op dinsdag 2 augustus is toch nog vrij onverwacht van ons heen gegaan Johan Eigenraam in de leeftijd van 64 jaar. Zoals de familie schreef: Verdriet om zijn heen gaan, dankbaarheid dat Johan nog vier bonusmaanden heeft gekregen en een langdurig lijden hem bespaard is gebleven. Dankbaarheid dat Johan is gestorven in de overtuiging dat hij door de Heer naar huis is gehaald.

D.V. maandag 8 augustus van 19.30 tot 20.15 uur is het condoleren in het rouwcentrum Holy. De dienst van Woord en gebed is D.V. dinsdag 9 augustus om 10.30 uur in de aula van de begraafplaats Holy.

De dienst en de gesproken woorden aan het graf kunt u live volgen via: [www.begraafenisverzorgingdenhollander.nl/rouwbericht](http://www.begraafenisverzorgingdenhollander.nl/rouwbericht). Wij wensen zijn moeder en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode van afscheid nemen. Zijn zegenende handen zijn vleugels waaronder jullie kunnen schuilen.

## MEELEVEN

- Mevrouw Carla op den Brouw mocht deze week het ziekenhuis weer verlaten waar zij was opgenomen voor een herseninfarct. Dankbaar zijn wij dat het gelukkig de goede kant op mag gaan. Carla moet nog wel verder behandeld worden. Door de vakantie periode laat dat nog even op zich wachten. Zullen we haar eens gaan verwennen door een gezellig kaartje aan haar te schrijven? Carla, de Heere blijft naast jou lopen de weg die je moet gaan.
- Mevrouw Den Outer is deze week overgebracht van uit het ziekenhuis naar het Zonnehuis. Ook mevrouw Den Outer had een herseninfarct. Ze heeft het niet makkelijk gehad deze periode. Wat is dat sneu om dit op een hoge leeftijd nog mee te moeten maken. Op vrijdag 5 augustus was zij jarig. Als gemeente willen wij daar toch even bij stil staan. Ze is 93 jaar geworden. Voor haar dochter Jolanda en kleinkinderen is het zwaar dit te moeten meemaken met moeder en oma.

## **GROET EN GETUIGENIS UIT ALBERTVILLE**

Beste gemeente vanuit een bed in hospitaal Albertville, dit bericht. Een vakantiebericht van een fietsvakantie met vrienden. We hadden met elkaar een heel zware berg getart, beklommen en overwonnen. Helaas volgde een afdaling met een abrupt einde. Een vrachtautootje nam een afslag zonder richtingaanwijzer en nam mij mee voor de ogen van deze vrienden. Een enorme schrik voor ons allen en nadat ik onder de auto was uitgehaald, volgde transport naar het ziekenhuis, verbanden, fotos en ct-scan. En lang wachten. En net als jaren geleden in het ziekenhuis had ik steeds (en bad ik zingend steeds) in mijn hoofd "de Here is mijn herder mij ontbreekt niets, hij zal mijn leiden langs grazige weiden" En als een soort Taizé- lied herhaalde zich dat. Uiteindelijk vielen de uitslagen erg mee ten opzichte van het ongeluk en werd dit lied een loflied.

Ook al ga je soms door een duister dal, onze Wachter slui- mert niet. Reden voor veel dankbaarheid. De vraag kwam om in de zondagsbrief iets van medeleven te schrijven... Lieve gemeente... zing met en voor mij maar een mooi lof en danklied, dat is mogelijk wel het mooiste meeleven. Misschien dat lied van die herder op de moderne melodie, 1x als gebed voor mij 1x als gebed voor die lieve vrienden/ broeders die het zagen gebeuren en moesten helpen met al hun eigen schrik en voor Margreet die het thuis allemaal moest verwerken en tenslotte als dank en loflied!

Ps 1(postscriptum geen psalm) als alles meezit ben ik live verbonden.....

Ps 2 als het heel erg meezit in de ambulance op transport naar nederland.....maar waarschijnlijk een dag later.

Ps 3 voor andere fietsliefhebbers, de fiets had de minste schade.

Hem alle lof! Chris Venema

## **COLLECTE VOLGENDE WEEK**

### **Help huisgemeenten in Bulgarije**

Na een halve eeuw communisme richt Bulgarije zich sinds 1989 steeds meer op het Westen. Veel Bulgaren zijn in naam oosters-orthodox, maar geloof speelt nauwelijks een rol in hun leven. Voor een Bijbelgetrouw christen is het daarom lastig het geloof handen en voeten te geven. Toch ontstond in de zuidoostelijke regio Boergas de organisatie "Samaritaanse Vrouwen". Het is een kleine groep vrouwen die het Evangelie in woord en daad wil delen in de omgeving van Boergas. Mede door het werk van deze groep kwam Channa tot geloof in Christus. Ondanks tegenstand van haar islamitische man en omgeving volhardt ze in het geloof.

De GZB helpt de "Samaritaanse Vrouwen" in Bulgarije. Zendingswerker Foka van de Beek geeft theologische ondersteuning aan onder meer deze groep huiskerken. Ook ondersteunt de GZB de organisatie door het verstrekken van Bijbels en voedselpakketten. Helpt u mee? Voor €25 krijgt een gezin een voedselpakket van een huiskerk.

## **GROOT KERKNIEUWS SEPTEMBER 2022**

In september verschijnt er een nieuw wijkblad. Van elke activiteit en alle onderwerpen komt in dit bulletin de meest actuele informatie voor het nieuwe seizoen. We willen aan de gemeente [in het bijzonder zij die betrokken zijn bij / leiding geven aan een activiteit binnen de gemeente] een oproep doen voor het aanleveren van kopij, die in dit wijkblad kan worden opgenomen. Wanneer je een artikel wilt plaatsen, dan graag aanleveren uiterlijk vóór donderdag 18 augustus a.s.; het liefst op digitale wijze naar [c.wielaard@planet.nl](mailto:c.wielaard@planet.nl) of anders op papier bij Cock Wielaard.

## **BEZORGERS VAN DE BLOEMENGROET**

De vakantieperiode is nog wel een week of vier. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om even op jullie lijst te kijken wanneer je aan de beurt bent? Mocht het in je vakantie periode zijn, laat het mij dan alstublieft even weten zodat een ander niet met twee boeketten onverwachts staat. Een kleine moeite en minder zorgen. Bedankt allemaal! Met een vriendelijke groet van Lia

## **LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN**

- **Op Toonhoogte 234**

*Stil, mijn ziel, wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds;  
Hij is er bij  
in je beproevingen en zorgen.*

*(Refrein)*

*God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen.  
Vrededorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij,  
die rust in U alleen.*

*Stil, mijn ziel, wees stil  
en dwaal niet af;  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding.  
(Refrein)*

*Stil, mijn ziel, wees stil  
en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer;  
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.  
(Refrein 2x)*

*Ik rust in U alleen. (2x)*

- **Gezang 1 vers 1, 2 en 3**
- **Gezang 473 vers 1, 2, 3 en 5**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte**

*(Refrein)*

*Hij is machtig, Hij is krachtig,  
Hij is prachtig en waarachtig,  
Hij is machtig Jezus de Heer.  
Hij is machtig, Hij is krachtig,  
Hij is prachtig en waarachtig,  
Hij is machtig Jezus de Heer.*

*Alle macht, alle macht  
in de hemel, in de hemel  
en op aarde, en op aarde  
is Hem gegeven, is Hem gegeven  
(Refrein)*

*En geen ding, en geen ding  
is onmogelijk, is onmogelijk  
Voor degene, voor degene  
die Hem gelooft, die Hem gelooft.  
(Refrein)*

- **Schriftlezing: Jesaja 30: 18-26**
- **Psalm 84 vers 1, 5 en 6**
- **Schriftlezing: Johannes 14: 15- 21**
- **Psalm 119 vers 1 en 8**
- **Prediking: 'Het verlangen van God naar ons en ons verlangen naar Hem'**
- **Op Toonhoogte 264**

*Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,  
leer mij U kennen in vreugde en smart.  
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  
wakend of slapend, vervuld van uw licht.*

*Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  
dat ik in U blijf en U in mij Heer,  
U als mijn Vader en ik als uw kind  
dat in uw armen geborgenheid vindt.*

*Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,  
maak mij tot machtige daden bereid.  
Wees als een burcht, als een toren van kracht,  
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.*

*Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  
bij U te wonen is al wat ik wens,  
met als beloning dat ik op U lijk;  
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.*

*Hemelse Koning, die hel kwaad overwon,  
als ik daar kom in het licht van uw zon,  
stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.*

*Stralend van vreugde, getooid als een bruid,  
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.*

- **Gezang 304 vers 1, 2 en 3**