

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
21/08 10.00	Kerkterras Oranjepark	Collecte: Stripboek Jezus Messias
21/08 10.00	ds. C. Mijderwijk, Putten Bethelkerk	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
21/08 17.00 BK	ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop	
28/08 10.00	ds. D.M. van de Linde, Rotterdam	Collecten: 1. Diaconie 2. Plaatselijk jeugdwerk
28/08 17.00	ds. J.J. Steketee, Zwijndrecht	

BLOEMENGROET

- Onze eerste bloemengroet gaat naar het echtpaar Visser-Rijke. Ook voor hen is het de eerste keer dat zij uit onze gemeente een "Welkomst" boekje mogen ontvangen. Zij zijn immers uit Drenthe in Uitzicht komen wonen. Tevens is mevrouw dinsdag 23 augustus jarig en hoopt zij 91 jaar te worden. Wij als gemeente willen u daar van harte mee feliciteren en een blijde dag toe wensen. Wij wensen u beiden van harte Gods zegen toe!
- De tweede groet is voor mevrouw A. den Outer. Deze staat in het teken van meeleven en betrokken zijn met u. Wat een vreugde dat u weer terug mocht keren in uw eigen huis na een hele moeilijke periode van ziekenhuisopname en ook nog het Zonnehuis. Wat hebben we toch een goede God die dit weer mogelijk voor u heeft gemaakt. Ook voor haar dochter Jolanda en de kleinkinderen was het een zware tijd. Maar de dankbaarheid is nu heel groot. Wij hopen van harte dat u nog wat verder mag gaan opknappen. Zo ontvangt u een hartelijke groet van ons allen. "Iedere dag Gods nabijheid ervaren, weten, hoe zeer de angst u benauwd, dat Hij die eens stormen deed bedaren, nu uw leven in Zijn Handen houdt".

De bloemen worden verzorgd door Paula Krabbendam en worden bezorgd door Tonny Buis en Jan Klugkist.

BEDANKJE EN VERHUISD

Hartelijk dank voor de gebeden en ook alle kaartjes die ik tijdens mijn periode van revalidatie in Aafje Schiehoven van u heb ontvangen. Inmiddels ben ik ook verhuisd en woon nu in Uitzicht. Hartelijke groeten, mevrouw G.C. Broek – Bovenberg.

KERKTERRAS – PROEF EN GENIET DAT DE HEER GOED IS!

Deze zondag is er om 10.30 uur op het terrein van het Zomerterras in het Oranjepark een oecumenische kerkdienst, onder de naam Kerkterras. Dit wordt alweer de vijfde uitgave, na een onderbreking van twee jaar. In 2019 de laatste keer en het was één groot feest van naar schatting 1.100 mensen. Deze openluchtkerkdienst wordt vormgegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herder parochie (Pax Christikerk en H. Lucas-kerk) van de Rooms-Katholieke kerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Aan de dienst werken o.a. mee: de begeleidingsband van koor 'Impuls' van de Pax Christikerk en het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor o.l.v. Dick Nels en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks en bovenal iedereen die van harte meezingt.

Er is geen crèche, maar er is alle ruimte voor de allerkleinsten om in de nabijheid van de ouders op een meegebracht kleed te spelen. De collecte is deze keer voor het stripproject "Jezus Messias", een initiatief van Willem de Vink. De strip is in boekvorm met meer dan 2 miljoen exemplaren al in meer dan 200 talen vertaald. Er staan nog meer vertalingen gepland, maar daar is geld voor nodig. De organisatie van het Kerkterras zou het mooi vinden als er een vertaling in het Oekraïens tot stand kan komen. Daar wordt in eerste instantie voor gecollecteerd. Willem de Vink zal het project voorafgaand aan de collecte toelichten.

Niet onbelangrijk: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de Grote Kerk de schuilkerk.

Onze wijkgemeente heeft een parallelle kerkdienst die start om 10.00 uur in de Bethelkerk.

VROUWENOCHTENDEN ZIJ & ZIJ

Het komende seizoen willen we samen God zoeken: we zingen en bidden samen en gaan met elkaar in gesprek n.a.v. een overdenking. Wij hebben er ontzettend veel zin in! Haken jullie aan? De data:

- di 30 en wo 31 aug Zij dankt
- di 13 en wo 14 sep Zij is moedig
- di 27 en wo 28 sep Zij vertrouwt
- di 11 en wo 12 okt Zij volhardt

Om 9.00 - 10.30 uur in De Dijk.

Kun je oppassen op een van deze dagen? Graag! Dan kunnen jonge moeders ook aansluiten. Neem contact op via zijontmoet@gmail.com.

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 189**

*Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

*Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

*De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.*

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

*O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.*

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. (2x)*

- **Gezang 460 vers 1 en 3**

- **Psalm 133 vers 1 en 3**

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 492**

*Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft,
dat is Jezus, dat is Jezus.
Je kunt Hem niet zien maar ik weet dat Hij leeft,
dat is Jezus.
Ik klap in mijn handen, ik dans van plezier.
Hij is niet ver weg, Hij is hier,
kom en kijk maar,
ik voel me zo rijk.
Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft,
dat is Jezus.*

- **Schriftlezing: Lukas 7: 36-50**

- **Psalm 140 vers 1 en 4**

- **Preek: 'Een dubbele ontmoeting'**

- **Op Toonhoogte 223**

(Refrein)

*Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.*

*Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'eren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
(Refrein)*

*Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
(Refrein)*

*Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)*

- **Op Toonhoogte 350**

*Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent U Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.*

*Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.*

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Psalm 65 vers 1 en 2**

- **Psalm 40 vers 4 en 7**

- **Gezang 86 vers 5 en 9**

- **Schriftlezing: Jona 4: 1-11**

- **Gezang 460 vers 1, 3, 4 en 5**

- **Preek**

- **Psalm 86 vers 3, 5 en 8 (OB)**

- **Psalm 145 vers 3 en 6**