

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaardingen.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaardingen.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjischolten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
11/09 10.00	ds. N.M. Tramper, Cothen Heilig Avondmaal	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
11/09 17.00	ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk aan de IJssel	
18/09 10.00	ds. L.J. Scholten, Gouda Opening winterwerk	Collecten: 1. Diaconie 2. IZB
18/09 17.00 BK	ds. J. van Rump, Barneveld	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Vanmorgen vieren wij in de Grote Kerk, vanuit huis en vanuit Zorgcentrum Uitzicht met elkaar het Heilig Avondmaal. Je bent van harte welkom dit mee te vieren. In de Grote Kerk doen wij dit samen aan tafel, maar kun je ook vanaf je zitplaats in de kerk, thuis of in Uitzicht meevieren. De inmiddels gebruikelijke doosjes met brood en wijn ontvang je bij binnenkomst of worden in Uitzicht bezorgd.

AVONDMAALSCOLLECTE

De avondmaalscollecte van 11 september is bestemd voor het project Noodhulp Overstromingen Zuid-Azië. Tijdens de moesson zijn veel gebieden in Zuid-Azië de afgelopen tijd door hevige regenval getroffen. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn huizen verwoest. Honderden mensen zijn omgekomen. Mensen kunnen niet meer werken en inkomsten vallen weg. In Nepal en Pakistan, landen waar de GZB werkzaam is, zijn onze partners betrokken bij hulp aan getroffen.

U kunt dit project steunen door te geven bij de collecte of een gift over te maken naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, o.v.v. NL.N.302 Noodhulp Zuid-Azië.

BLOEMENGROET

- Vorige week zondag 4 september mocht mevrouw Betty Kok haar verjaardag vieren. Wij waren je niet vergeten Betty, maar soms moet er wel eens iemand even in de wacht staan omdat we soms meer dan twee groeten hebben, en dat was verleden week. Wij als gemeente willen je daar als nog mee feliciteren dat je de mooie leeftijd van 80 jaar mocht bereiken. Wij hopen dat alles weer wat beter met je mag gaan. Zo ontvang je van ons een hartelijke groet en wensen wij je alle goeds toe.

- Op donderdag 8 september mocht mevrouw C. Neels-Quist haar verjaardag vieren. Zij mocht de zeer hoge leeftijd van 95 jaar bereiken. Wij willen u daar als nog van harte mee feliciteren. Wij weten dat uw gezondheid broos is, en dat alles moeizamer voor u gaat. Zo zijn wij op deze manier weer met u verbonden. Wij hopen dat dit draagbaar voor u mag blijven. Gods zegen bidden wij u toe voor nu en de tijd die nog mag komen.

De bloemen zijn verzorgd door Marleen Simons en vandaag zullen de bloemen bezorgd worden door: Irene van Gilst en Betty Kroon.

MEELEVEN

Zondag hoorden wij bij het bezorgen van de bloemen dat mevrouw Paula Breijer niet meer in de Marnix was. Maar dat zij die ochtend naar huis mocht. Daar zijn wij heel blij mee en dankbaar voor. Wat zullen zij, Paula en Ari, blij geweest zijn. Dat is een felicitatie waard. Wij als gemeente zeggen dan: "Welkom thuis".

DANK

Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en telefoontjes, tijdens mijn verblijf in de Marnix. Ook namens mijn man. Het gaat goed, maar ik moet nog wel verder revalideren. Paula Breijer

KERKELIJKE INZEGENING

Op vrijdag 16 september zullen Corné Venema en Dianne den Hartigh samen met familie en vrienden Gods Zegen vragen over hun huwelijk. Namens onze wijkgemeente wordt hen een Trouwbijbel overhandigd. Wij wensen Corné, Dianne en Sam en natuurlijk hun familie en vrienden een mooie en gezegende dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

EEN NIEUW HOOFDSTUK

Lieve gemeenteleden, op zaterdag 24 september zullen Jade en ik trouwen in het mooie Gouda. Hier hebben we ook een mooi huisje weten te vinden om in te gaan wonen.

Dat betekent dat ik na bijna 20 jaar deze mooie gemeente zal gaan verlaten. Ik heb me altijd erg op mijn plek gevoeld en kijk dankbaar terug op alles wat ik hier heb mogen doen. Van het begeleiden van opwekkingsliederen op het drumstel tot het coördineren van de Jeugdclub. Ik ben trots op hoe we met een mooie leidinggroep het jeugdwerk hebben mogen vormgeven en voelde me bevoorrecht om er onderdeel van uit te mogen maken.

Als ik in het Jeugdweekend-kampboekje een stukje schreef eindigde ik altijd met de zin: 'Ik wens je een onvergetelijk, geweldig avontuur toe'. Datzelfde wens ik jullie allemaal. Het leven met God is namelijk nogal een avontuur, en ik hoop dat we telkens elkaar mogen aanmoedigen om dat leven vol moed aan te gaan. Tot ziens! Lauren van der Sar

CATECHISATIE

Op D.V. dinsdag 20 september zullen we weer gaan starten met de catechisatie. Helaas zal de basiscatechisatie voor kinderen uit groep 7 en 8 dit seizoen nog niet starten omdat er te weinig aanmeldingen zijn. De Follow Me en de Follow Me Next groepen zullen wel starten.

Als leiding kijken wij uit naar de jongeren en de gesprekken waarin we met verwondering opnieuw ontdekken hoe groot Gods liefde voor ons is, wat geloven van ons vraagt en hoe Hij je moed en kracht geeft om Christen te zijn in deze tijd.

Dus: dinsdag 20 september 2022, De Dijk, 19.00-20.00 uur.
Jetty de Heer, Anneke van Keulen, Anna-Marie van de End, Centine van der Sar

OUD PAPIER

Op zaterdagochtend 17 september staat de container weer klaar bij de Rehobothkerk. Ook nog goede kleding voor Dorcas kan daar ingeleverd worden.

OPENINGSACTIVITEITEN WINTERWERK - SAVE THE DATES!

We hebben net als vorig jaar weer twee activiteiten om het nieuwe winterwerkseizoen te ondersteunen:

- Op zondag 18 september is er om 19.30 uur een strandwandeling in Hoek van Holland.
- Op zaterdag 1 oktober is er van 12.00 tot 14.00 uur een picknick in het Oranjepark. Bij slecht weer wijken we uit naar De Dijk.

Nadere informatie volgt.

ALPHACURSUS

Op 21 september a.s. willen we starten met een nieuwe Alphacursus. Misschien wilt u/jij je geloof nog eens goed overdenken, misschien ken je iemand in u/jouw omgeving die meer wil weten van het christelijk geloof, dan is dit bij uitstek de gelegenheid om je aan te melden (t.van.everdingen@solconmail.nl).

De eerste avond is een informatieavond en deze wordt gehouden in De Dijk, Maassluisdijk 5. De aanvang is om 19.00 uur en beginnen met een gezamenlijke maaltijd.

P.S. Deze maand is het precies 25 jaar(!) geleden dat we in Vlaardingen zijn gestart met de Alpha. De eerste cursus in de Vredeskerk begon met 60(!) gemeenteleden. We zijn dankbaar en blij dat we in de afgelopen jaren met ruim 850 deelnemers cursussen hebben gehouden en dat veel mensen een relatie met Jezus hebben gekregen.

Theo van Everdingen

DIENST VOOR ANDERSBEGAAFDEN

Op zondag 25 september om 15.00 uur hopen wij weer een (interkerkelijke) kerkdienst voor en met Anders Begaafden te organiseren. Na de dienst drinken wij, met de doelgroep en andere aanwezigen, koffie/thee met iets lekkers.

Iedereen is welkom in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden. Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

We zien u graag over twee weken in het Kerkcentrum Holy. Namens de werkgroep, Harry Vogel

JEUGDWERKONDERZOEK – DOE NOG MEE!

Vlak voor de vakantie zijn we begonnen met het grote jeugdwerkonderzoek. We hebben op dit moment al veel reacties binnen, maar er kunnen er nog veel meer bij. Om die reden dan even deze herinnering om deel te nemen aan het onderzoek. We vragen alle jongeren en mensen die een hart hebben voor jongeren om input te geven via de vragenlijst. Deze vragenlijst is makkelijk te vinden via de link of de qr-code. De vragenlijst is anoniem dus je kunt zeggen wat jij wilt zeggen, niet wat wij misschien willen horen.

Binnenkort volgen de volgende stappen, ook hier hebben we weer jullie input nodig. Wat we gaan doen, dat horen jullie later van ons. Maar weet er zeker van dat we dan ook jullie weer betrekken in het hele proces.

Dit is de link: <https://forms.gle/dAiyZsTSUJ4BqkML6>

PAX VREDESWEEK 2022

Van 15 t/m 25 september worden er door het hele land honderden activiteiten georganiseerd rondom het thema 'Generatie Vrede': van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Op de website van onze wijkgemeente is het programma in Vlaardingen te vinden. In het programma zit voor iedereen iets. De stiltekringen (op verschillende dagen) zijn aan te bevelen.

UITNODIGING LEGER DES HEILS

De Vlaardingenband van het Leger des Heils bestaat 115 jaar! Je bent van harte welkom om op 24 september 2022 het jubileumconcert mee te vieren. De avond start aan de Magnoliastraat 41 om 19.30 uur en staat o.l.v. Comissionairs Hans en Marja van Vliet en is m.m.v. Vlaardingen band, Hobo soliste Inge Clement en Vlaardings Mannenkoor Orpheus.

KLIEDERKERK

Deze zondag is het weer tijd voor Kliederkerk. Na een korte zomerstop staan we weer klaar voor gezinnen die op zoek zijn naar geloof en wat dit in hun leven betekent. Deze keer is het thema 'Op een onbekende plek', we zijn allemaal wel eens op een plek waar we niet thuis zijn of die we niet gewend zijn. Maar, wat zegt de Bijbel daar over, zijn er daar mensen ook wel eens hun plekje kwijt die ze gewend waren? Ja, dat zeker! Tijdens Kliederkerk kijken we naar die mensen en wat ze deden om zich weer een beetje thuis te voelen.

We starten om 15.00 uur met het samen ontdekken van de verschillende activiteiten die bij het thema horen. Ook deze keer sluiten we weer af met een gezamenlijke maaltijd.

Kliederkerk is gericht op kinderen en gezinnen die niet of niet vaak meer in de kerk komen. Door de laagdrempelige opzet is het geschikt voor een brede groep mensen. Nodig gerust mensen uit die het leuk zouden vinden om deze middag mee te beleven.

Kliederkerk is in de Windwijzer, Schiedamseweg 95.

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 355 vers 1 en 4**
*Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.*

*Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!*

- **Op Toonhoogte 233 vers 1 en 3**
*Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaaï uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.*

*Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.*

*Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
(2x)*

*Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.*

- **Psalm 104 vers 8**
- **Op Toonhoogte 249 vers 1 en 2**
*Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.*

*Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
o, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw Heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer. (2x)*

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 519**
*Ik volg de Heer (ik volg de Heer)
want Hij is goed (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet)
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)
de Herder die mij leiden zal.*

*Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar maar toch oké!*

*Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die broemt (of een beer die broemt)
de Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!*

- **Schriftlezingen: Jesaja 55: 1-11, Lukas 8: 4-18**
- **Psalm 65 vers 1 en 5**
- **Verkondiging: 'Bestemd om vrucht te dragen'**
- **Gezang 247 vers 1 en 3**
- **Rondom het Avondmaal**
 - **Lezing formulier van het HA**
 - **Gezang 75 vers 2**
 - **Gezang 358 vers 1, 2 en 3**
 - **Gezang 358 vers 4, 5 en 6**
- **Psalm 116 vers 5 en 11 (OB)**