

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288  
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjcholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
04/09 10.00	ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee Vorbereiding H. A.	Collecten: 1. Project 10 27 2. PGV
04/09 17.00	ds. C.J. Overeem, Woerden	
11/09 10.00	ds. N.M. Tramper, Cothen Heilig Avondmaal	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
11/09 17.00	ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk aan de IJssel	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

## BLOEMENGROET

- Onze eerste groet is voor mevrouw Paula Breijer. Sinds eind juni verblijft Paula in de Marnix. Zij had een dubbele breuk aan haar heup door een val. Zij moet daar drie maanden revalideren, dat is heel lang. Dat was niet bij iedereen bekend van het pastoraat. Dat is heel jammer anders hadden wij als gemeente daar wat meer aandacht aan kunnen geven. Begrijpelijk dat dit niet zo leuk voor je was, Paula. Wij hopen van harte dat wij je met deze mooie bloemengroet weer kunnen verblijden. En dat er nu zicht mag komen om weer naar huis te mogen. Hierbij ontvang je van de hele gemeente een hartelijke groet, daar doen we nog een warme handdruk bij.
- De tweede groet is voor een jarige, dhr. Izaäk van den Berg. Hij is op zondag 4 september jarig, dan mag hij 85 jaar zijn. Wij als gemeente willen u daar van harte mee feliciteren samen met uw vrouw Ida. Wij wensen jullie Gods zegen toe, in de tijd die de Here er nog aan toe wil voegen.

De bloemen worden verzorgd door Esther Heijndijk en zij worden deze zondag gebracht door Petra Rietveld en Tineke Zeilstra.

## MEELEVEN

Er zijn best wat verschillende gemeenteleden waar zorgen en leed zijn. Wij kunnen het helaas niet van iedereen weten.

Als u uw naam er niet bij ziet staan, dan mag u/jij zelf uw/jouw naam er bij zetten. Laten we elkaar opdragen in gebed, daar moeten wij het immers van hebben?

Carla op den Brouw, Mevrouw den Outer, Mevrouw Neels, dhr. Van Putten, Bella Joossens, Paula Breijer, Chris Venema, Mevrouw Sneep, Mevrouw van Santen, Paul Heijndijk, de

familie Eigenraam, mevrouw Betty Kok, Henk Hannewijk, Anneke van der Brugge, Marleen Simons.

## DANK

- Carla op den Brouw wil heel graag de gemeente bedanken voor alle mooie kaarten en bloemen en meeleven en gebed die zij mocht ontvangen tijdens haar plotselinge opname in het ziekenhuis en dat zij gelukkig weer thuis mocht komen. Zij gaat met kleine stapje vooruit. Hartelijke groet van Carla.
- De familie Visser-Rijke wil ons ook heel graag bedanken voor de kaarten als nieuw ingekomenen en haar verjaardag en verschillende bezoeken die zij mochten ontvangen. Dat hebben ze zeer gewaardeerd. Ook van hen een hartelijke groet.
- Beste gemeente, namens de familie van Johan Eigenraam willen wij u hartelijk danken voor uw betrokkenheid tijdens het ziek zijn. Hij heeft toen heel veel kaarten gekregen en diverse mensen hebben hem bezocht. Dat heeft Johan echt goed gedaan! Dank aan ds. Scholte voor zijn pastorale betrokkenheid! Dank ook voor het meeleven met ons als familie na het overlijden van Johan. De vele kaarten en apps, uw aanwezigheid tijdens het condoleren en zeker ook bij de afscheidsdienst, het heeft ons gesteund en wij hebben dit zeer op prijs gesteld!

*"O Naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stopt  
dan draagt mij Uw muziek!*

Namens de familie, Lia en Arjen Verhoeven.

## COLLECTE PROJECT 10 27 VANDAAG

Albanië is een land in ontwikkeling, maar helaas is er nog veel werkloosheid en armoede en zijn de sociale voorzieningen beperkt. Heel veel Albanese zijn daarom aangewezen op hulp van familie of andere naasten. Hier ligt ook een mooie opdracht en kans voor kerken: door uit te reiken naar mensen in nood kunnen ze Gods liefde zichtbaar maken. Christelijke gemeenten kunnen van enorme diaconale betekenis zijn in de Albanese samenleving. Door uit te reiken naar mensen in nood kunnen kerken Gods liefde zichtbaar maken. Er zijn door dit werk zelfs mensen tot geloof gekomen. Omzien naar anderen doet iets! Zowel bij de ontvanger als bij de gever. Om aan die diaconale roeping nog meer inhoud te geven, is vorig jaar samen met een groep Albanese kerken een diaconaal traject gestart om het bewustzijn bij gemeenteleden nog meer te stimuleren en om samen met hen te investeren in diaconale activiteiten waar hun naasten bij gebaat zijn. Denk daarbij aan kleine werkgelegenheidsinitiatieven, voedselhulp, zaaigoed en medische kampen in afgelegen gebieden, waar mensen vanwege armoede verstoken zijn van basis medische hulp. Wij willen deze initiatieven van harte ondersteunen!

## **OPENINGSACTIVITEITEN WINTERWERK - SAVE THE DATES!**

We hebben net als vorig jaar weer twee activiteiten om het nieuwe winterwerk seizoen te onderstrepen:

- Op zondag 18 september is er om 19.30 uur een strandwandeling in Hoek van Holland.
- Op zaterdag 1 oktober is er van 12.00 tot 14.00 uur een picknick in het Oranjepark. Bij slecht weer wijken we uit naar de Dijk.

Nadere informatie volgt.

## **JEUGDWERKONDERZOEK – DOE NOG MEE!**

Vlak voor de vakantie zijn we begonnen met het grote jeugdwerkonderzoek. We hebben op dit moment al veel reacties binnen, maar er kunnen er nog veel meer bij. Om die reden dan even deze herinnering om deel te nemen aan het onderzoek. We vragen alle jongeren en mensen die een hart hebben voor jongeren om input te geven via de vragenlijst. Deze vragenlijst is makkelijk te vinden via de link of de qr-code. De vragenlijst is anoniem dus je kunt zeggen wat jij wilt zeggen, niet wat wij misschien willen horen.

Binnenkort volgen de volgende stappen, ook hier hebben we weer jullie input nodig. Wat we gaan doen, dat horen jullie later van ons. Maar weet er zeker van dat we dan ook jullie weer betrekken in het hele proces.

Dit is de link: <https://forms.gle/dAiyZsTSUJ4BqkML6>

Vriendelijke groet, Rob van Mourik

Jeugdwerker Protestantse Gemeente Vlaardingen.

## **EMERITAAT EN AFSCHIED DS GUUS FRÖBERG**

De wijkgemeente Bethelkerk neemt deze zondagochtend afscheid van haar wijkpredikant ds Guus Fröberg en zijn vrouw Nelleke. Een delegatie van onze kerkenraad zal daarbij aanwezig zijn.

Zij zijn in Leiden gaan wonen en wij wensen hen daar een goede tijd toe. Wij wensen de wijkgemeente veel sterkte in de vacante periode.

## **CENTRAAL MELDPUNT OVERLIJDEN**

Vanaf heden is er (weer) een centraal meldpunt overlijden voor de gehele PGV. Loes Hössen, pastoraal assistent in de wijkgemeente Holy en gediplomeerd voorganger bij uitvaarten, zal deze taak op zich nemen. Het kan natuurlijk zijn dat in de laatste levensfase al een pastoraal werker vanuit de wijkgemeente betrokken is. In dat geval neemt u contact op met de pastoraal contactpersonen uit de wijkgemeente. In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het meldpunt wordt gebeld. Loes Hössen (of haar vervanger bij haar afwezigheid) zal dan in overleg met de familie contact leggen met een beschikbare voorganger. Het telefoonnummer is: 06-30137975 en het e-mailadres: [uitvaarten.pkn.vld@gmail.com](mailto:uitvaarten.pkn.vld@gmail.com)

## **AFWEZIG**

Onze pastoraal werker ds. Bert Scholten is tot 11 september afwezig vanwege vakantie. Pastoraal contact verloopt via ouderling Peter van der End en Lia van Herpen (via WhatsApp).

## **KLIEDERKERK - ZONDAG 11 SEPTEMBER**

Zondag 11 september is het weer tijd voor Kliederkerk. Na een korte zomerstop staan we weer klaar voor gezinnen die op zoek zijn naar geloof en wat dit in hun leven betekent. Deze keer is het thema 'Op een onbekende plek', we zijn allemaal wel eens op een plek waar we niet thuis zijn of die we niet gewend zijn. Maar, wat zegt de Bijbel daar over, zijn er daar mensen ook wel eens hun plekje kwijt die ze gewend waren? Ja, dat zeker! Tijdens Kliederkerk kijken we naar die mensen en wat ze deden om zich weer een beetje thuis te voelen.

We starten om 15.00 uur met het samen ontdekken van de verschillende activiteiten die bij het thema horen. Ook deze keer sluiten we weer af met een gezamenlijke maaltijd.

Kliederkerk is gericht op kinderen en gezinnen die niet of niet vaak meer in de kerk komen. Door de laagdrempelige opzet is het geschikt voor een brede groep mensen. Nodig gerust mensen uit die het leuk zouden vinden om deze middag mee te beleven.

Kliederkerk is in de Windwijzer, Schiedamseweg 95.

## **CORRECTIE ADRES**

Vorige week zondag werd een oproep tot medeleven gedaan voor mevrouw W. Sneep-de Bruijne vanwege het onverwachts overlijden van haar zoon. Hierbij stond per abuis een verkeerde postcode vermeldt. Het correcte adres van mevrouw Sneep moet zijn: Burg. Knappertlaan 19a, 3116 BA Schiedam.

## **MUSICAL KAIN**

Binnen de PKN Spijkenisse, zijn we na een periode van corona waarbinnen we niet konden repeteren, weer gestart met de musical Kain. Vanuit de wijkgemeente de verbinding bestaat er een lange traditie van het zingen en spelen van Musicals. Met als doel elkaar ontmoeten, verbondenheid, plezier maken en werken aan een mooie productie, die we uiteindelijk in theater de stoep gaan uitvoeren. We zouden het gezellig vinden als er nog meer mensen bij ons gaan aansluiten om mee te doen. We nodigen iedereen daartoe uit. Binnen, maar ook buiten Spijkenisse. Is zingen je lust en je leven? En voor wie wil is er wellicht ook een rol weggelegd. Doe je met ons mee? Ben je 16 jaar of ouder? We nodigen je van harte uit om naar de informatieavond te komen op vrijdag 16 september van 20.00 uur tot 21.00 in de ontmoetingskerk, Kon. Wilhelminalaan 1 Spijkenisse.

Op de informatieavond vertellen we je hoe het verhaal in elkaar steekt, en zingen we enkele liederen uit de musical. Ook geven we veel praktische informatie, en kan je al je vragen kwijt. En voor wie wil, kun je blijven om een koor repetitie mee te maken. We stoppen om 22.00 uur, en er is dan gelegenheid een drankje te drinken, en na te praten.

IK bouw een toren  
naar God

één voor één  
stapel IK mijn goede werken  
op elkaar

de toren wordt al lekker hoog  
dondert dan om  
weer niet gelukt  
denk IK somber

zie dan de lange, gedekte tafel  
eet je mee?  
vraagt de Man aan het hoofd  
er is genoeg

#### **LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN**

- **Op Toonhoogte 209**  
*Onze hulp en onze verwachting  
is van God onze Heer.  
Hij die al les maakte,  
laat niet los wat Hij begon.*

*Genade en vrede  
van God, de Vader;  
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.  
Hij woont met zijn Geest in ons.*

*Halleluja, halleluja, amen! (2x)*

- **Op Toonhoogte 299**  
*Bron van licht en leven,  
wij aanbidden U.  
Onze God voor eeuwig.  
Heer, wij danken U.*

*(Refrein)  
Laat de zon van uw gerechtigheid  
opgaan over ons leven;  
en wij zien U in uw heerlijkheid,  
halleluja.*

*U bent onze Vader,  
wij aanbidden U.  
U geeft ons genade,  
Heer, wij eren U.  
(Refrein)*

*U bent onze Koning,  
wij aanbidden U.  
U wilt bij ons wonen,  
Heer, wij prijzen U.  
(Refrein)*

- **Psalm 84 vers 3 en 6**
- **Lezen eerste gedeelte van avondmaalsformulier**
- **Psalm 139 vers 14**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 488**  
*Diep, diep, diep als de zee,  
hoog, hoog, hoog als de lucht,  
wijd, wijd, wijd als het water blauw  
is Jezus' liefde voor jou en mij.  
't Is net zo diep, diep, diep, als de zee,  
hoog, hoog, hoog als de lucht,  
wijd, wijd, wijd als het water blauw  
is Jezus' liefde voor jou.*
- **Bijbellesing: Numeri 13: 1-3, 17- hfdst 14: 10**
- **Psalm 106 vers 6 en 21**
- **Verkondiging: 'Souvenirs'**
- **Psalm 105 vers 1 en 2**
- **Gezang 479 vers 1 en 4**

#### **LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG**

- **Gezang 460 vers 1 en 3**
- **Psalm 92 vers 1 en 7**
- **Psalm 113 vers 2 en 3 (OB)**
- **Schriftlezing: Handelingen 18: 1-11 en 18-28**
- **Psalm 25 vers 2 en 6**
- **Verkondiging n.a.v. Handelingen 18: 24-26**
- **Gezang 304 vers 1, 2 en 3**
- **Gezang 481 vers 1, 3 en 4**