

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
02/10 10.00	ds. K. Timmerman, Schoonhoven	Collecten: 1. Diaconie 2. CIS
02/10 17.00	ds. A. Markus, Rotterdam	
09/10 10.00	dr. M.J. Paul, Oegstgeest	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
09/10 17.00	ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

- De heer en mevrouw G.P. De Blois - Hoogendam (Tiny en Gerard) hopen op 3 oktober 55 jaar getrouwd te zijn. Tiny verblijft al vele jaren in het Zonnehuis omdat zij mobiel helemaal afhankelijk is. Helaas is het niet mogelijk bij haar man te wonen in Molenzicht. Ze wordt heel trouw door Gerard en haar kinderen bezocht. Nu mogen zij blij en dankbaar zijn dat ze hun trouwdag mogen vieren. Wij als gemeente van de Grote Kerk willen jullie alvast van harte feliciteren en een blijde dag toewensen. Al kent u het bruidspaar misschien niet, ze verdienen wel een felicitatie vanuit onze gemeente. Tevens nog een hartelijke groet van onze gemeente.
- Nu willen we ook Ellyne en Christian Trouwborst een bloemetje vanuit de gemeente geven. Niet omdat ze pas 2 jaar getrouwd zijn, ook niet dat Elynne afgelopen vrijdag jarig was. Nee, een poosje geleden, na maanden van grote inspanning en hard werken na hun werk, mochten zij een nieuwe woning betrekken. Wij willen jullie daar als nog mee feliciteren en ontzettend veel woonplezier toewensen. Een hartelijke groet van ons allemaal.

De bloemen worden verzorgd door Paula Krabbendam. En zij zullen zondag bezorgd worden door: Anneke van Keulen en Centine v.d. Sar.

OVERLEDEN

Wij hebben donderdag 29 september via Uitzicht een e-mail ontvangen dat mevrouw A. Geluk - van Kranenburg is overleden. Mochten wij nog een kaart ontvangen dan wordt u verder via de Postduif geïnformeerd.

MEELEVEN

- Mevrouw Riedé mocht weer uit het ziekenhuis thuis komen. Wij wensen u een verder herstel toe. Een hartelijke groet van ons allemaal.
- Dhr. Adri van Putten mocht op donderdag 29 september het ziekenhuis na veertien dagen weer verlaten. Zo het er nu uit ziet, gaat het weer redelijk goed met hem. Wij zijn dankbaar dat hij weer thuis mocht komen. Corrie en Adri danken de Here daar voor. We wensen u beiden de zegen van onze Here God toe!

DANK

Nauwelijks is de morgendienst in de Grote Kerk afgelopen, of een vriendelijke mevrouw belt aan. We openen de deur en ze biedt ons een grote, mooie ruiker aan. Op het bijgevoegde kaartje staat: Een bloemetje voor u, familie Los! Wij vergeten jullie niet. Hartelijk groeten van uw wijkgemeente Grote kerk. Kerkgang zit er voor ons niet meer in, maar we worden niet vergeten en via de media leven we volop mee met het kerkelijk gebeuren.

De bloemengroet doet ons heel goed. Daarom heel veel dank voor deze attentie. Willy en Bert los.

HOUD REKENING MET ELKAAR

De wijkkerkenraad doet het verzoek om rekening te houden met elkaar m.b.t. afstand houden. Hoewel er geen grote hoeveelheden corona-besmettingen zijn en er geen verdere maatregelen van kracht zijn blijft het mogelijk om in het vak voor het orgel op afstand van elkaar te zitten. Sommige gemeenteleden zijn kwetsbaar vanwege hun gezondheid. Check dus even bij elkaar voordat je direct naast iemand plaats neemt.

HUWELIJK

Op woensdag 5 oktober zullen Richard (Rick) Vrijhof en Anna Margaretha (Anneke) van Leeuwen een bevestiging en inzegening van hun huwelijk ontvangen in de Bethelkerk. De dienst wordt geleid door ds. Wim Markus. Wij wensen Rick, Anneke de jongens en familie en vrienden een gezegende dag toe. Wil je hen feliciteren? Het adres is Cipressendreef 45 3137 PC Vlaarding.

KERKENRAADVERGADERING SEPTEMBER

Op 14 september jl. heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Onderstaand een kort overzicht van enkele agendapunten:

- Kennismaking met de Vertrouwenspersonen PGV (Bas Gravendeel en Nel van Bodegom), zie ook de [website](#) voor meer informatie en contactgegevens.
- Traject tot bevestiging ds. Geert van Meijeren doorgesproken (zie ZB 18 september jl.)

- Traject tot vertrek uit de Grote Kerk doorgesproken. Doordat het College besloten heeft dat het gebouw op 31 december a.s. leeg moet worden opgeleverd, zijn we gedwongen het afscheid van het gebouw op zijn laatst rond midden december te laten plaatsvinden. (zie ook ZB 18 september jl.). Wij zullen het Kerstfeest dan ook in de Rehobothkerk vieren.
- Plan gemaakt om het als wijkgemeente verkennen van de mogelijkheid van het openstellen van het ambt voor onze vrouwelijke gemeenteleden. De wijkkerkenraad heeft al lang het verlangen dit op te pakken. Binnenkort hopen wij daar nadere plannen voor te maken
- Door de verhuizing naar de Rehobothkerk en enkele andere wensen zal de indeling van de ruimten in de Dijk worden aangepast. Zo komt er een werkkamer voor onze aanstaand predikant.
- Namens onze wijkgemeente zullen Huub Eschbach en Dick van Keulen afgevaardigd worden in de werkgroep die naar aanleiding van 'Bouwen op Goede Grond' het haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling terrein Rehobothkerk gaat regisseren.
- Mogelijke opvolging genoemd van Ton van Gilst in de kascontrolecommissie. Omdat Ton diaken is geworden kan hij deze taak niet meer uitvoeren.

BEDANKT

Van meerdere gemeenteleden zijn ideeën en voorstellen binnengekomen om het afscheid van de Grote Kerk in te vullen/ vorm te geven. Het moderamen neemt dit in haar vergadering van begin oktober mee.

ALPHACURSUS

Helaas konden we deze maand niet starten met de Alphacursus. We hadden helaas te weinig aanmeldingen. We hebben de start nu uitgesteld naar de derde woensdag van januari 2023. Hopelijk hebben we dan wel genoeg aanmeldingen.

Namens het Alphateam, Theo van Everdingen.

SCHILDERKLUS

De roldeur van de garage aan de Zomerstraat zijde van ons wijkgebouw De Dijk moet nodig opnieuw geschilderd worden. Wie zou deze klus voor zijn/haar rekening kunnen nemen? U kunt zich aanmelden bij één van de kerkrentmeesters of een email sturen naar onze scriba. We hopen op uw medewerking. Alvast bedankt!

SCHOONMAAK DE DIJK

Een tijdje geleden is een bloemetje bezorgd bij Lia van Herpen. Zij heeft meer dan 12 jaar de maandelijkse schoonmaak van De Dijk gecoördineerd. Hiervoor zijn we haar als gemeente heel dankbaar. Dank ook aan alle vrijwilligers die deze taak zo trouw en grondig uitvoeren. De coördinatie van de schoonmaak wordt nu gedaan door Jan Klugkist, de kerkrentmeester die verantwoordelijk is voor De Dijk. Klachten, vragen, opmerkingen kunt u sturen aan ijklugkist@live.nl of via tel 06 362 89 515

KLIEDERKERK - ZONDAG 9 OKTOBER

Op bijna elke tweede zondag van de maand is er Kliederkerk, ook op 9 oktober is er weer een gloednieuwe editie. Thema voor deze Kliederkerk is 'Delen'.

Soms gaat delen ons supermakkelijk af, maar soms wil het gewoon even niet, iets delen met een ander. Volgens mij kennen we dit allemaal wel een beetje, of niet soms? Tijdens deze Kliederkerk delen we graag wat we hebben en delen we ook graag in elkaars wijsheid.

Neem je ook met ons deel aan de volgende Kliederkerk?

We starten om 15.00 uur met het samen ontdekken van de verschillende activiteiten die bij het thema horen. En ook deze keer sluiten we weer af met een gezamenlijke maaltijd.

Kliederkerk is gericht op kinderen en gezinnen die niet of niet veel meer in de kerk komen. Door de laagdrempelige opzet is Kliederkerk ontzettend leuk voor een brede groep mensen, niet-kerkelijk, kerkelijk of zoekende. Bij Kliederkerk er is altijd iets voor je te vinden, kom langs of neem iemand mee.

Kliederkerk is in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. Mail voor meer info naar kliederkerkvlaardingen@gmail.com.

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 362**
*U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.*
(2x)

*Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.*
(2x)
- **Op Toonhoogte 482**
*Dank U voor de wond'ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.*
(Refrein)
*Dank, dank, dank o Heer,
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.*

*Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.*
(Refrein)

*Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.*
(Refrein)

*Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.*
(Refrein)
- **Psalm 121 vers 1 en 4**
- **Psalm 122 vers 1 en 3**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 520**
*Ik wens je liefde, blijdschap, vrede
en een heleboel geduld.
Vriend'lijkheid, goedheid, trouw
en tederheid,
dat jij jezelf beheersen zult.
Dat is de vrucht van de Heilige Geest,
die ons eeuwig leven geeft.
Vrucht van de Heilige Geest,
die ons eeuwig leven geeft.*
- **Schriftlezingen: Jesaja 25: 6-9, Lukas 14: 1-24**
- **Gezang 27 vers 1, 2, 3 en 4**
- **Preek: 'Aan tafel'**
- **Psalm 95 vers 1, 2, 3 en 4**
- **Gezang 288 vers 1, 5, 7 en 8**

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Psalm 27 vers 1 en 2**
- **Psalm 103 vers 1, 2, 6 (OB)**
- **Lezing: Handelingen 9: 1-31**
- **Psalm 32 vers 1 en 4**
- **Preek**
- **Nieuwe Liedboek 377 vers 1, 2, 3, 4, 6 en 7**
*Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.*

*Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.*

*Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.*

*Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.*

*Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.*

*Zoals ik ben : dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beeam –
o Lam van God, ik kom.*
- **of, indien onmogelijk, Gez. 437**
- **Gezang 430 vers 2 en 4**
- **Gezang 169 vers 4 en 6**

**'...om daardoor zo mogelijk mijn verwanten
naar het vlees tot jaloersheid te wekken en
enigen uit hen te behouden (Romeinen 11: 14)'**

Op deze Israël zondag willen we jullie als gemeente hartelijk groeten.

Deze zondag staat in veel gemeenten in het teken van de onlosmakelijke band die zij met Israël hebben. Al Gods beloften zijn in de Heere Jezus "ja en amen". Ook als het gaat over Zijn beloften aangaande Israël.

Israël als volk wijst hun eigen Messias nog steeds af. "Wat het evangelie betreft zijn ze (nog steeds) vijanden, maar wat de verkiezing betreft blijven ze geliefden vanwege de vaders" (Rom.11:28). De hartenwens van Paulus was, dat hij zijn volksgenoten (Israël) jaloers kan maken. Zodat ook zij zouden ontvangen wat hij ontvangen heeft in de Heere Jezus.

Kijkend naar de geschiedenis van het christendom zijn wij in die poging om Israël tot jaloersheid te wekken maar slecht geslaagd. Gelukkig waren er uitzonderingen wat betreft in Jezus gelovende Joden en in Jezus gelovende niet-Joden die Joden jaloers hebben gemaakt. Zodat ook anderen uit Israël de Heere Jezus als hun Messias gingen (h)erkennen.

Altijd was er een "rest", een "overblijfsel naar de genade van God" onder Gods volk, die tot de erkenning kwamen, dat Jezus de Messias is, God gekomen in het vlees.

Het waren en het zijn de eerstelingen, het begin van de oogst. Op dit moment zijn er tussen de 10 en 15.000 Messias belijdende Joden in Israël. Het zijn de "enigen" waar Paulus over schrijft; de eerstelingen. Israëlitische Joden die (jaloers geworden op in Jezus gelovende Joden en gelovigen uit de "heidenen") ook hun behoud vonden in de Heere Jezus.

Nu nog een klein getal, hoewel groeiend. Nog niet als volk. En toch... die belofte staat nog uit. Israël zal als volk hun eigen Koning leren kennen. Op grond van Gods Woord is er hoop, dat Israël als volk straks hun Messias zal omarmen. Ook mensen die nog niets zagen van het herstel van Israël hebben daar al over geschreven. De 'prins der predikers' Charles Spurgeon preekte in 1864 vanuit Ez.38. Hij zei: "Er zullen niet twee, tien of twaalf stammen zijn, maar één Israël, prijzende één God en zullen dienen die ene Koning, de neergedaalde Messias.

Paulus schrijft in diezelfde brief dat zijn oprechte wens en zijn gebed tot God gericht is op hun zaligheid. Bid voor Israël, bid voor het Joodse volk. Voor bescherming, voor hun veiligheid. De spanningen lopen op. Er zijn met name in deze tijd van de zgn. najaarsfeesten veel (pogingen tot) aanslagen. Ook zullen er nieuwe verkiezingen komen. Bid dat het land leiders krijgt die recht en gerechtigheid lief zullen hebben. Maar laten we daarbij ook het gebed om Israëls behoud niet vergeten. Iemand schreef over het hartzeer van Paulus en de tranen van Jezus. Jezus kwam tot het Zijne. Zijn eigen volk bood Hij Zijn vrede aan. Als volk wezen ze Hem echter af. Maar er is hoop! Eens zullen ook zij roepen: "Gezegend is Hij die komt in de Naam des HEEREN"!

In die hoop en in de verwachting van de bekering van het Joodse volk tot hun Koning Jezus groeten we u hartelijk.

Albert en Esther Knoester
Dimona, Israël