

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288  
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
16/10 10.00	ds. K. Hage, 's Gravensande	Collecten: 1. GZB 2. Wijkkas
16/10 17.00 BK	ds. P. Nagel, Loenen a/d Vecht	
24/10 10.00	ds. J.A. Hoogesteger, Dussen-Hank	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
24/10 17.00	Ds. G. van Wolfswinkel, Maassluis	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

## BLOEMENGROET

- Onze eerste groet gaat vandaag uit naar mevrouw An Stijnen - Zwarts. Deze bloemen staan in het teken van betrokkenheid naar An toe. Het is gewoon fijn om van tijd tot tijd vanuit de gemeente te laten zien dat er aan je gedacht wordt. Hierbij ontvang je van ons allen een hartelijke groet en wij wensen je Gods nabijheid toe.
- De tweede groet is voor mevrouw Pleuni van Dorp. Pleuni hoopt donderdag 20 oktober haar verjaardag te mogen vieren, dan wordt zij 86 jaar. Er ligt altijd wel een lichte schaduw over zo'n speciale dag voor haar. Omdat haar man ze niet kan verzorgen, wonen ze gescheiden en dat blijft altijd een wond. Gelukkig is de afstand niet zo groot voor haar man. Wij willen u alvast van harte feliciteren met uw verjaardag en een fijne dag toewensen. "Zijn kracht en nabijheid mag u samen telkens ervaren".

De bloemen worden verzorgd door Ellen van Kranenburg. Zondag zullen ze bezorgd worden door Gerrit v. d. Voet en Nel Bazan.

## MEELEVEN

- Zaterdag 8 oktober mocht dhr. Adri van Putten weer thuis komen uit het ziekenhuis. Zijn verdere behandelingen zullen poliklinisch zijn. Adri en Corrie, wij wensen jullie Gods nabijheid toe!

- Wij ontvingen bericht dat Ds. Piet Stam ernstig ziek is. Voor velen van ons geen onbekende. Hij mocht bij ons vaak het Woord verkondigen. Nu heeft hij onlangs het bericht gekregen dat de grenzen van zijn leven dichtbij zijn. Hij geeft zelf aan dat hij door genade mag weten dat er nieuw leven is en hij zijn Heiland mag gaan ontmoeten. Iets waar hij graag over preekte als hij mocht voorgaan. Wilt u de familie, in het bijzonder Piet en Els, in uw voorbede gedenken?

## VERHUIZING NAAR DE REHOBOTHKERK

Zoals jullie weten zullen wij als wijkgemeente de Rehobothkerk gaan delen met wijkgemeente Centrum West. De afgelopen maanden hebben de moderamina van beide wijkgemeenten kennis gemaakt en zijn de eerste afspraken gemaakt om samen op een goede manier gebruik te maken van het gebouw. De wijkkerkraden zijn daarom blij om mede te kunnen delen dat vanaf zondag 18 december 2022 de samenwerking zal starten. Er is bewust gekozen om bij deze samenwerking niet de wijkgemeenten en activiteiten direct te vermengen.

Vanaf zondag 18 december zullen daarom twee ochtenddiensten plaatsvinden in de Rehobothkerk. Wijkgemeente Centrum West zal starten om 9.30 uur en wijkgemeente Grote Kerk zal starten om 11.00 uur. Dit zijn vaste aanvangstijden, zonder wisseling om de zoveel weken. Voor bijzondere diensten zullen nog nadere afspraken gemaakt worden. Wijkgemeente Grote Kerk zal op zondag ook om 17.00 uur een middagdienst organiseren.

Naast de kerkdiensten zal op allerlei vlakken worden samengewerkt zoals de koster, techniek en allerlei vrijwilligerstaken in en rondom het kerkgebouw. De eerste periode zal het misschien nog wennen zijn, maar beide wijkkerkraden kijken uit naar deze samenwerking en gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet. Mocht je vragen of opmerkingen hebben schroom dan niet om contact op te nemen met je wijkkerkenraad.

## Waarom voor de Kerst?

Wellicht vraag je jezelf af waarom de verhuizing uit de Grote Kerk voor de Kerst gebeurt. In het proces is afgesproken om als uiterste richtdatum 31 december 2022 te nemen. In de praktijk is het niet zo dat 1 januari 2023 de nieuwe eigenaar de sleutel ontvangt en er direct haar intrek neemt. Als wijkkerkenraad vinden wij rust en duidelijkheid voor onze wijkgemeente belangrijk. Daarom hebben wij gekozen om voor de Kerst al te verhuizen zodat de feestdagen gevierd kunnen worden zonder dubbel gevoel. De afscheidsdienst van de Grote Kerk had anders op eerste Kerstdag gehouden moeten worden. Wij begrijpen dat sommige gemeenteleden veel verdriet hebben van dit besluit. Wij doen er alles aan om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen.

### **BELIJDENISCATECHISATIE**

In overleg met ds. Wim Markus, ds. Geert van Meijeren en de huidige leden van de belijdeniscatechisatie is besloten om de start van het seizoen uit te stellen tot in het nieuwe jaar. Op die manier kan Geert met deze groep starten en een heel seizoen optrekken. Een eventuele belijdenisdienst zal dan na de zomer 2023 plaatsvinden.

Mocht jij of u interesse hebben in het deelnemen aan de belijdeniscatechisatie dan kun je dit doorgeven aan de scriba. Er is geen leeftijdsgrens of verplichting om belijdenis te doen. Het is een mooie manier om samen over het geloof na te denken en te praten. Van harte welkom in 2023!

### **NIEUWSBRIEF FAM. NAGEL**

Afgelopen week is een nieuwe Nieuwsbrief van Wouter en Marlies verschenen. Mocht u deze niet ontvangen hebben, terwijl u wel graag op de hoogte gehouden wordt van hun belevenissen in Madagaskar, stuur dan even een berichtje aan [nieuwsbrief@vliegmissie.nl](mailto:nieuwsbrief@vliegmissie.nl). Dan corrigeren wij de verzendlijst en zorgen we dat u er alsnog eentje ontvangt. Tevens ligt er een stapeltje geprinte nieuwsbrieven op de leestafel, daar kunt u er ook eentje pakken.

Ook dit jaar brengen we weer een 'Vlaardingse' legpuzzel uit, maar daarover binnenkort meer.

Thuisfrontcommissie Wouter en Marlies.

### **VRIJDAGAVONDCLUB**

Naar aanleiding van onze oproep twee weken geleden voor extra leiding hebben wij helaas geen reactie mogen ontvangen. Dit betekent dat wij voorlopig de vrijdagavondclub niet kunnen starten. Wij zullen begin 2023 opnieuw kijken wat er mogelijk is. Wij hopen op jullie begrip. De leiding van de vrijdagavondclub.

### **VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE DIJK**

Iedere eerste woensdagmorgen van de maand wordt wijkgebouw de Dijk schoongemaakt. Dit gebeurt door een aantal vrijwilligers. Het is een flinke, maar gezellige klus. Komt u een keer meehelpen om te zien of dit iets voor u is? Er wordt namelijk dringend gezocht naar een man/vrouw die hier 4 keer per jaar aan wil meewerken. Meer informatie bij [jklugkist@live.nl](mailto:jklugkist@live.nl) tel 06 36 28 95 15.

### **KINDERTEHUIS ROEMENIË**

We zijn alweer begonnen met de verkoop van de heerlijke, ambachtelijk gemaakte erwtensoep. De opbrengst is t.b.v. kinderen die naschoolse opvang nodig hebben. De erwtensoep, diepgevroren in emmers van 1 liter, kosten €5,- per stuk. Inmiddels zijn er al 40 stuks verkocht. Als u het niet kunt afhalen dan brengen wij het bij u thuis. Wij hopen op een groot succes. Louise en Koos Kesseboom, Populierendreef 8, tel. 06 23 887 815.

### **GZB "EEN HANDVOL KOREN"**

In de komende weken kunt u/ kan jij het dagboek "Een handvol koren" 2023 bestellen. Het dagboek geeft voor elke dag twee overdenkingen met dezelfde indeling als in 2022.. Er is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen uit het jongerenwerk. De prijs is door de GZB dit jaar bepaald op € 13,95 ! Van dit bedrag zal €8,00 bestemd worden voor het Bijbelhuis in Antwerpen. Aan hen die in 2022 een dagboek hebben, zal binnenkort gevraagd worden of zij ook voor 2023 een dagboek wensen te bestellen. Wilt u / wil jij voor het eerst bestellen, dan kunt u dit doorgeven aan Carla op den Brouw, 010 434 3740, Henk v.d. End 06 40 88 73 14 of Arend van den Akker 06 15 06 70 58. De bedoeling is de bestellingen in de loop van november en/of in december bij u thuis te bezorgen. U kunt dan contant betalen of €13,95 overmaken op rekening NL43 INGB 0003 9739 18 van Gereformeerde Zendingbond afd. Vlaardingen. De GZB-commissie

### **WIJNAVOND EN -PROEVERIJ**

Op vrijdagavond 4 november van 19.30 - 22.00 uur is er in het wijkgebouw De Dijk een wijnproeverij. Op deze avond is er gelegenheid kennis te maken met de wijn uit Israel. Een gezellige avond met veel uitleg en lekkernijen uit dit mooie land!

Wilt u zich vóór 20 oktober opgeven als u komt? Dit i.v.m. de inkopen. Het aantal deelnemers is max 25 personen.

Ik vraag om een vrijwillige bijdrage, die u in een wijnbox kunt doen!

Mary Peters, Consulente en wijnkenner IPC  
[mary.peters@upcmail.nl](mailto:mary.peters@upcmail.nl), 06 10 98 18 98.

## **LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN**

- **Op Toonhoogte 185**

*God van trouw  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U.*

- **Op Toonhoogte 249**

*Vader, vol van vrees en schaamte,  
buigen wij voor U.  
Heel uw werk door ons vertreden,  
klaagt ons, mensheid aan bij U.*

*Heer ontferm U over ons,  
die schuldig voor U staan.  
U bent onze God en Redder,  
neem ons in uw liefde aan.*

*Vader, in dit uur der waarheid,  
keren w' ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw.*

*Vul ons met uw Heil'ge Geest,  
geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal uw macht aanschouwen,  
dat wij uw naam verhogen Heer. (2x)*

- **Psalm 24 vers 1 en 2**

- **Gezang 437**

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 482**

*Dank U voor de wond'ren die gebeuren:  
dank U voor de bloemen in het veld.  
Dank U dat uw schepping vol met kleuren  
van uw liefde voor een mens vertelt.*

*(Refrein)*

*Dank, dank, dank O Heer,  
U blijft altijd bij ons Heer.  
Amen, amen, amen.*

*Dank U voor die duizend mooie dingen;  
dank U voor uw liefde elke dag.  
Dank U dat als zorgen mij omringen  
ik eenvoudig bij U komen mag.  
(Refrein)*

*Dank U voor het zonlicht in de straten;  
dank U voor de sterren in de nacht.  
Dank U dat als vrienden mij verlaten  
U vanuit de hemel naar mij lacht.  
(Refrein)*

*Dank U voor het wonder in mijn leven;  
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.  
Dank U dat U alles hebt gegeven,  
dat U alles voor mij hebt volbracht.  
(Refrein)*

- **Schriftlezingen: Exodus 33: 18-23, Mattheüs 5: 1-10, 1 Korintiërs 13: 8-13**
- **Psalm 27 vers 2 en 4**
- **Verkondiging n.a.v. Mattheüs 5: 8**
- **Gezang 323 vers 1, 7 en 8**
- **Gezang 434**

## **LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG**

- **Psalm 111 vers 1**
- **Psalm 111 vers 2, 3 en 5**
- **Psalm 62 vers 1 en 5**
- **Schriftlezing: Handelingen 20: 1-12**
- **Gezang 323 vers 1, 2, 5 en 8**
- **Preek**
- **Gezang 477**
- **Gezang 390 vers 1 en 3**