

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwwgrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
23/10 10.00	ds. J.A. Hoogesteger, Dussen-Hank	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
23/10 17.00	Ds. G. van Wolfswinkel, Maassluis	
30/10 10.00	ds. T.J. Overbeeke, Reeuwijk	Collecten: 1. Diaconie 2. PGV
30/10 17.00	ds. G. de Lang, Dordrecht	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

Vandaag worden de bloemengroeten bezorgd bij twee gemeenteleden die al een hele lange tijd tobben met hun gezondheid. En dat valt niet altijd mee. Op deze manier wil de gemeente laten zien dat wij hen niet vergeten en betrokken bij hen willen blijven. Wij denken dat u hier best weer een beetje van op vrolijkt. Bella en Tonny, geniet er van. Namens de gemeente ontvangen jullie een hartelijke groet met een warme handdruk. "In Gods trouw durven geloven, weten Hij vergist zich niet". Ze zijn voor:

- Bella Joossens en voor
- Tonny Verweij.

De bloemen worden verzorgd door Marleen Simons en vandaag bezorgd door de families Stijnen en Vermaat.

MEELEVEN

Dhr. J. Born is voor een paar kleine ingrepen op genomen in het ziekenhuis. Wij hopen van harte dat alles voorspoedig mag verlopen. Meneer Born, wij wensen u sterkte toe, samen met uw vrouw en Gods nabijheid. Met een hartelijke groet van ons allen.

ZIJ & ZIJ VROUWENOCHTENDEN

Een enthousiaste groep vrouwen bezoekt regelmatig Zij & Zij, de vrouwenochtenden in De Dijk. Het is heel waardevol om samen bijbelteksten te lezen, te zingen en eigen ervaringen te delen. Er is veel openheid, over 'alledaagse situaties' maar ook over ingrijpende ervaringen.

Op één van de ochtenden werden we bewust gemaakt dat we ook met onze kleine vragen bij God mogen komen, omdat Hij een Vader is die betrokken is bij de details van ons leven. Kom(t) u/je ook meedoen? Er is geen leeftijds-grens.

- 2 november: Zij is wijs (in het Honk)
- 16 november: Zij is open
- 30 november: Zij durft
- 14 december: Zij hoopt

In De Dijk van 9.30 tot 10.30 uur.

Voor de allerkleinsten is er oppas. Graag tot ziens!

TERUGBLIK KERKENRAADSVERGADERING

Op 12 oktober heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Onderstaand een kort overzicht van enkele agendapunten:

- Stand van zaken besproken m.b.t. het vertrek uit de Grote Kerk. Met wijkgemeente Centrum West is overeenstemming m.b.t. de tijden van de kerkdiensten (zie eerdere zondagsbrieven) en diverse personen van beide wijkgemeenten zijn aan elkaar gekoppeld zoals kosters en technici. Komende tijd vinden gesprekken plaats met de organisten en worden zaken afgestemd met het College van Kerkrentmeesters m.b.t. alle historische voorwerpen in de Grote Kerk.
- Om het afscheid van de Grote Kerk meer vorm te geven zijn diverse ideeën besproken die gemeenteleden hebben aangedragen. Uit deze ideeën is een selectie samengesteld die binnenkort zal worden gedeeld.
- De jaarrekening van de Wijkkas (2021) is besproken en goedgekeurd.
- Dit jaar loopt de ambtstermijn van 3 ambtsdragers af. Zij zijn gevraagd om hun ambtstermijn te verlengen. Het moderamen hoopt eind deze maand hun antwoord te ontvangen.
- Op 20 november zullen wij in de ochtenddienst de gemeenteleden herdenken die afgelopen jaar zijn overleden. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Volgende week zullen de uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te zijn worden verstuurd naar de nabestaanden.
- De ouderlingen komen binnenkort bij elkaar om een voorstel te maken hoe de pastorale zorg vormgegeven kan worden nu wij weer een eigen predikant krijgen.
- Hoewel de situatie m.b.t. corona nog onder controle lijkt worden wel weer steeds vaker gemeenteleden ziek van het virus. Het moderamen houdt de situatie in de gaten en zal samen met de PGV en de landelijke CIO/PKN maatregelen nemen indien dit nodig is. Hiervoor is een speciale handreiking opgesteld. Op dit moment zitten we in fase 2. Gelukkig zijn in deze fase nog geen extra maatregelen nodig maar in het orgelvak wordt wel nog steeds de anderhalve meter afstand aanbevolen. Verder wordt ieder verzocht de basismaatregelen in acht te nemen zoals regelmatig handen wassen, bij ziekteverschijnselen thuisblijven en natuurlijk extra voorzichtig te zijn.

DIENST VOOR ANDERS BEGAAFDEN

Op zondag 30 oktober 2022 om 15.00 uur hopen wij weer een kerkdienst voor en met Anders Begaafden te organiseren. Het thema is dit seizoen: Leren van de Dieren uit de Bijbel. Voorganger is ds. A. Vastenhoud. Na de dienst drinken wij koffie/thee met iets lekkers. Iedereen is WELKOM in deze diensten. Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt hem/haar mee! We zien u graag de 30ste in het Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 te Vlaardingen.

OPROEP

In januari 2023 is er een opening gekomen op het rooster van het bezorgen van de bloemengroet op zondag. Dat zouden wij voor die tijd graag weer opgevuld zien. Het is niet veel wat wij van u vragen om 1 keer in de acht weken na de dienst een bloemengroet te bezorgen bij iemand die naar u uitkijkt. Dat kunt u gewoon niet laten zitten om dat niet eens op u te nemen. Wie sluit zich spontaan aan bij de groep? Ik hoop dat ik het volgende week al kan vermelden dat we weer compleet zijn.

Gewoon Lia even laten weten via de app. 06 111 804 60. Bedankt!

WINDWIJZER

Hoe is het nu met Ds. Ab Haaima, ds. Kees Haas en ds. Geb van Doornik? Op zaterdagmiddag 29 oktober start er in De Windwijzer een nieuw programma met als titel "Hoe is het nu met...?" Drie mensen worden uitgenodigd die werkzaam zijn geweest in Vlaardingen. We horen graag van hen hoe ze het werk in Vlaardingen beleefd hebben en hoe het hen nu vergaat. Ook is er gelegenheid om naderhand met elkaar wat na te praten. Als eerste drietal hebben we drie predikanten uitgenodigd t.w. Ds. Ab Haaima, ds. Kees Haas en ds. Geb van Doornik. Aanvang is om 15.00 uur. Je bent van harte hiervoor uitgenodigd!

HERDENKING KERKHERVORMING

Dit jaar staat er in Vlaardingen weer een herdenking van de kerkhervorming op het programma. We doen dit weer als wijkgemeente Grote Kerk samen met de Christelijk Ger. Kerk en de Gereformeerde Gemeente. Dit jaar is het in de Grote Kerk op D.V. maandag 31 oktober 19.30 uur met als spreker ds. C.J. Droger (Chr. Ger. Kerk) over het thema: 'God heeft lief', Calvijn over de liefde van God. De opening wordt verzorgd door ouderling R. van Keulen, de sluiting door ouderling J.H. van Gilst (Ger. Gemeente). Het Chr. Gemengd Koor Euphonia (met dirigent Reinier Korving en begeleid door Mark Brandwijk) levert ook een bijdrage aan deze herdenking. Begeleiding samenzang: Aad Zoutendijk. De collecte is bestemd voor de Spaanse Evangelische Zending. Degenen die meeluisteren via de kerktelefoon of via www.kerkomroep.nl kunnen hun bijdrage overmaken naar IBAN: NL65 RABO 0301 9573 63 t.n.v. Spaanse Evangelische Zending o.v.v. Reformatieherdenking Vlaardingen. De SEZ is een zendingsorganisatie die ten doel heeft om mensen uit Spaanstalige landen met het Evangelie, gefundeerd op de bijbel, te bereiken. De SEZ werkt al 70 jaar in

Spanje en sinds de jaren 90 breidt ook het werk van de SEZ in Cuba zich uit. De SEZ ondersteunt de kerk in Spanje en Cuba door verspreiding van bijbels en gereformeerde lectuur en het aanbieden van schriftelijke bijbelcursussen. Namens de voorbereidingscommissie G. van der Voet

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

• **Op Toonhoogte 360**

*Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.*

*Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.*

*Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!*

• **Op Toonhoogte 234**

*Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen.*

(Refrein)

*God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vrededorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.*

*Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.
(Refrein)*

*Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
(Refrein 2x)*

Ik rust in U alleen. (2x)

- **Psalm 118 vers 1 en 10**
- **Psalm 32 vers 4**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 494**

*Gewoon maar een knecht,
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U.
Eenvoudig en echt,
U de Heer, ik de knecht,
zo wil ik zijn voor U.*

*Gewoon maar een knecht,
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U.
U dienen als Heer,
niets minder, niets meer,
zo wil ik zijn voor U.*

*Gewoon maar een knecht,
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U.
Ik meen het oprecht
Heer, doen wat U zegt,
zo wil ik zijn voor U.*

- **Schriftlezing: Lukas 19: 1-10**
- **Op Toonhoogte 471**
*Zacheüs is een tollenaar,
veel mensen vinden hem maar naar.
Zacheüs voelt zich erg alleen,
heeft niemand om zich heen,
heeft niemand om zich heen.*

*De Here komt vandaag voorbij,
de mensen staan al in de rij.
Zacheüs wil er ook graag bij,
maar ieder roept: 'Opzij!'
maar ieder roept: 'Opzij!'*

*Zacheüs krijgt een heel goed plan,
hij ziet een vijgeboom en dan
klimt hij erin en heel misschien
kan hij de Here zien,
kan hij de Here zien.*

*Daar komt de Here Jezus aan,
Hij blijft vlakbij Zacheüs staan
en roept: 'Zacheüs, kom maar gauw,
'k wil op bezoek bij jou,
'k wil op bezoek bij jou!'*

*Al voel je je soms heel erg klein,
je hoeft echt niet alleen te zijn.
De Here houdt ook veel van jou,
Hij roept je: 'Kom maar gauw!'
Hij roept je: 'Kom maar gauw!'*

- **Verkondiging: 'Zien en gezien worden'**
- **Psalm 139 vers 1, 2 en 14**
- **Gezang 47 vers 2 en 3**

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG

- **Psalm 133 vers 1**
- **Psalm 133 vers 2**
- **Gezang 426 vers 1 en 2**
- **Lezing: Handelingen 15: 1-34**
- **Psalm 122 vers 3 (OB)**
- **Gezang 303 vers 1, 2 en 5**
- **Gezang 95 vers 1 en 3**