

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl | Redactie Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) |
Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertscholten@gmail.com

30/10 10.00	ds. T.J. Overbeeke, Reeuwijk	collecten: 1 ^e Diaconie 2 ^e PGV
30/10 17.00	ds. G. de Lang, Dordrecht	
02/11 19.30	ds. L.J. Scholten, Gouda <i>Dankdag</i>	collecten: St. Gave
06/11 10.00	dr. G. van den Brink, Woerden <i>Vorbereiding</i> <i>H.A.</i>	collecten: 1 ^e GZB 2 ^e PGV
06/11 17.00	ds. H. Mast, Ter Heijde	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

Vandaag gaan de bloemen naar Jeanette Spee. Deze week kreeg ik te horen dat Jeanette haar enkel heeft gebroken. Dat is heel vervelend en ongemakkelijk. Wij hopen van harte dat de genezing voorspoedig mag verlopen. Als je een bezige bij bent, is dat dubbel moeilijk. Vandaar zijn de bloemen namens de gemeente je van harte gegund. Een hartelijke groet van ons allen en wij hopen je weer gauw in de kerk te mogen begroeten.

De tweede groet gaat naar Marianne Maat. Er rust best een zware taak op de schouders van Marianne, de hele week een volledige baan hebben en je vader Klaas Maat in het oog houden, waar alles minder mee gaat. Zij is als het ware mantelzorger over hem. Zij wordt wel bijgestaan, maar het meeste komt op Marianne neer. Vandaar dat wij als gemeente daar even stil bij willen staan en je verrassen met onze bloemen. Marianne, heel veel sterkte op de weg die jij/jullie nog moeten gaan. "De Here staat aan jullie zijde".

De bloemen worden verzorgd door Esther Heijndijk en zij zullen zondag bezorgd worden door Jantine Kraaiveld en Petra Rietveld.

VERJAARDAG

Op 31 oktober hoopt dhr. Bert Los 90 jaar te worden. Dat is al een zegen dit te mogen beleven. Nog heel

kortgeleden mochten zij van onze bloemengroet genieten. Wij willen er niet zomaar aan voorbij gaan. Wij feliciteren u namens de gemeente en wensen u een fijne dag toe.

Mevrouw Teeuw - Verkerk mocht op 22 oktober jarig zijn, ook zij werd 90 jaar. Volgende week zal er een bezoek gebracht worden aan haar en dan ontvangt zij onze bloemengroet.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Graag willen wij het pastoraat zo goed mogelijk laten verlopen. Daar is inspanning voor nodig, ook voor u. Toch worden we regelmatig geconfronteerd met: dat er bepaalde berichten niet worden door gegeven. En dat men achteraf een beetje teleurgesteld is, dat er vanuit de gemeente niet is gereageerd.

Wij begrijpen ook heel goed dat er onder ons zijn, die daar geen behoefte aan hebben om dat door te geven. Dat is ook prima! Mocht u toch iets weten van iemand, vraag het de persoon of het door gegeven mag worden. Wij hopen ook op uw medewerking. **Team Pastoraat.**

OPROEP

Wat jammer nu dat er helemaal niet is gereageerd op de vraag: om één keer in de acht weken na de dienst een bloemengroet te bezorgen. U kan soms zoveel betekenen voor iemand met een groet uit de kerk. Dat kan toch alleen maar een dankbaar gevoel geven? Maar we zijn nog niet ontmoedigd, wie weet deze week? Wij kijken afwachting naar uw reactie, Lia van Herpen.

MEELEVEN

Dhr. Jop Born mocht het ziekenhuis weer verlaten. Wel iets langer als wat hij had gedacht. Het gaat goed met hem.

UITNODIGING: DIENST VOOR ANDERS BEGAAFDEN

Op zondag 30 okt 2022 om 15:00 uur hopen wij weer een kerkdienst voor en met Anders Begaafden te organiseren. Het thema is dit seizoen: Leren van de Dieren uit de Bijbel. Voorganger is ds. A. Vastenhoud. Na de dienst drinken wij koffie/thee met iets lekkers. Iedereen is WELKOM in deze diensten. Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt hem/haar mee! We zien u graag de 30ste in het Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 te Vlaarding.

DANKDAG

Op woensdag 2 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Vroeger haalden mensen rond deze tijd de oogst binnen. In de lente hadden ze gebeden (Biddag voor gewas en arbeid) voor een goed jaar op het land. In het najaar was het tijd om de balans op te maken. Lang niet iedereen verbouwt tegenwoordig nog zijn eigen voedsel. We werken voor geld om daar eten en drinken van te kunnen kopen. Daarom bedanken we God nu voor al het werk dat we hebben kunnen doen. En dat we met dit werk andere mensen of de wereld konden helpen. De dienst start om 19:30 uur en voorganger is ds. Bert Scholten uit Gouda.

HUWELIJKSDIENST

Op vrijdag 11 november zullen Janno en Nina van der Kolk – Kok een zegen vragen over hun huwelijk. De kerkdienst wordt geleid door ds. Wim Markus en zal plaatsvinden om 14:30 uur in de Kijfhoekkerk in Zwijndrecht. Wij wensen Janno en Nina een hele mooie en gezegende dag toe. Als je hen wilt feliciteren dan kun je een kaartje sturen naar.

JEUGDCLUB AVOND

Beste jongeren, het nieuwe jeugdclub seizoen is weer begonnen en vanavond hebben we de tweede jeugdclub avond. Vanavond hoopt Karl met ons na te denken over twijfel. We beginnen om **19.30u**. We hopen jullie vanavond allemaal te zien. Mocht je vragen hebben, stuur dan gerust een berichtje. Groetjes namens de leiding, Saskia.

ZIJ & ZIJ VROUWENOCHTENDEN

Een enthousiaste groep vrouwen bezoekt regelmatig Zij & Zij, de vrouwenochtenden in De Dijk. Het is heel waardevol om samen bijbelteksten te lezen, te zingen en eigen ervaringen te delen. Er is veel openheid, over 'alledaagse situaties' maar ook over ingrijpende ervaringen.

Op één van de ochtenden werden we bewust gemaakt dat we ook met onze kleine vragen bij God mogen komen, omdat Hij een Vader is die betrokken is bij de details van ons leven. Kom(t) u/je ook meedoen? Er is geen leeftijdsgrens.

2 november: Zij is wijs (in het Honk)

16 november: Zij is open

30 november: Zij durft

14 december: Zij hoopt

In De Dijk van 9.30 tot 10.30 uur.

Voor de allerkleinsten is er oppas. Graag tot ziens!

COLLECTE WOENSDAG 2 NOVEMBER DANKDAG

Deze collecte is bestemd voor de **Ondersteuning van kerken bij nieuwe (tijdelijke) asiellooties (St. Gave)**.

Op verschillende plekken in Nederland wordt tijdelijke asielopvang gerealiseerd. De Stichting Gave biedt ondersteuning aan lokale kerken om in deze (soms beperkte) periode de vluchtelingen welkom te heten en Gods liefde met hen te delen. Gave is een organisatie met veel kennis over het omgaan met andere culturen, geloofsverschillen, trauma's, etc. Ook delen ze praktische tips en suggesties voor activiteiten die kerken behulpzaam zijn in het contact met vluchtelingen. Indien u het wenst, kunt u ook een bedrag overmaken op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10:27, o.v.v. NL.B.388 – Ondersteuning van kerken. Meer informatie kunt u vinden

op: <https://www.project1027.nl/project/ondersteuning-kerken-asiellooties-gave/>

GZB COLLECTE 6 NOVEMBER

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de uitzending van werkers naar het Midden-Oosten. Laat de euro niet op zichzelf staan. Wilt u bidden om Gods zegen over het werk van de uitgezondenen naar het Midden-Oosten? Als u dit doel wilt steunen geef dan in de collecte of stort een bedrag op bankrekening NL43 INGB 0003 9739 18 van Geref. Zendingsbond afd. Vlaardingen. De GZB-commissie.

KINDER- EN JEUGDLEIDERS SAMENKOMST

Ben je actief in het jeugdwerk of in het kinderwerk in een van de verschillende wijken in de Protestantse gemeente Vlaardingen, pak dan nu even je agenda. Op 17 november organiseren we een avond voor en met jullie. We willen heel graag samenkomen voor een avond speciaal gericht op kinder- en jeugdwerk. Naast een stukje ontmoeting willen we kijken naar het jeugdwerkonderzoek en naar de toekomst van ons mooie werk.

Aanmelden is niet nodig, maar mag wel. De avond is in kerkcentrum Holy en we starten om 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur, we hopen jullie dan te ontmoeten. Groet, Rob van Mourik, jeugdwerker PG Vlaardingen

HERDENKING KERKHERVORMING

We maken u nogmaals attent op de herdenking kerkhervorming op 31 okt om 19u30 in de Grote Kerk. Verdere informatie: zie vorige zondagsbrief. Bedankt: namens de voorbereidingscommissie Gerrit van der Voet

DE GROTE KERK APP IS ACTIEF !

In de jaarlijkse wijkbrief werd al aangekondigd dat er voor de communicatie en het vergroten van de onderlinge verbondenheid binnen onze gemeente een Grote Kerk app is ontwikkeld. Met deze app kun jij als gemeentelid geïnformeerd worden over allerlei zaken die binnen onze gemeente spelen. Ook is onze app de manier om samen op te trekken als gemeente en in alle groepsverbanden die onze wijkgemeente rijk is. Denk bijvoorbeeld aan een eigen jeugdclubgroep, een groep voor jouw Bijbelkring of een groep voor gemeenteleden die van wielrennen houden. De app geeft ook de mogelijkheid om op een eenvoudige manier, doelgericht aan de collecte te geven.

Wij nodigen daarom iedereen uit om deze app te gaan gebruiken. Je kunt hem downloaden op mobiel of tablet via Appstore (Apple) of Playstore (Android); zoek dan op Grote Kerk app. (Te herkennen aan ons eigen logo).



Meld je vervolgens aan via <https://forms.gle/vLZwXoduKYM5qe159> en geef aan dat je deze app wilt gaan gebruiken. Zodra deze aanmelding is verwerkt, zal je merken dat je de app kunt gebruiken. Vanaf zondag 30 oktober a.s. zal in ieder geval ook de Zondagsbrief in de app worden opgenomen.

Kom je er niet uit of heb je vragen, gebruik dan het moment van koffiedrinken na de dienst om je vragen te stellen (bij scriba, iemand van de taakgroep Communicatie).

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- Op Toonhoogte 190: Heer, U bent mijn leven
*Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezan, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij*

*Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu*

*Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk*

- Op Toonhoogte 354: Heer, wat een voorrecht
*Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.*

*Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.*

*Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.*

- Psalm 100 vers 1 en 2
- Psalm 130 vers 2 en 4
- Kinderlied: Op Toonhoogte 505
*Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg, die goed is voor mij.
o, Here, maak mij uw wegen bekend
en toon mij de weg die goed is voor mij.*

*Want U bent mijn God, de enige God.
Ja, U bent mijn God, de enige God.
Laat mij zien (laat mij zien)
wat U wilt (wat U wilt)
door uw Woord (door uw Woord)
door uw Geest (door uw Geest).
(geheel 2x)*

Dank U, Heer.

- Schriftlezing: Psalm 1, en 2 Tim 2: 14-26
- Psalm 1
- Verkondiging
- Op Toonhoogte 276
*Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.*

*Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.*

*Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.*

*Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.*

- Psalm 150

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 133 vers 1 en 2
- Psalm 87 vers 1, 3 en 4
- Gezang 453: 1 en 4
- Schriftlezing I: Genesis 15: 1-6
- Psalm 90 vers 1 en 8
- Schriftlezing II: Galaten 3: 1-14
- Gezang 266
- Prediking
- Gezang 305
- Gezang 330 vers 1 en 3

LIEDEREN EN LEZINGEN DANKDAG 2 NOVEMBER

- Psalm 67 vers 1 en 3
- Gezang 350 vers 1, 2, 3 en 4
- Schriftlezingen: Habakuk 3: 17-19
- Mattheüs 6: 19-34
- Gezang 488 B vers 1, 3 en 4
- Overdenking: "Zoek eerst het koninkrijk van God"
- Gezang 448 vers 1, 2, 3 en 4
- Psalm 68 vers 7
- Gezang 390 vers 1, 2 en 3