

Orde van dienst

voor de eredienst van 20 november 2022

Herdenking overledenen



ds. Bert Scholten, voorganger - Huub Eschbach, schriftlezing
Aad Zoutendijk, orgel - Projectkoor o.l.v. Peter van Kranenburg
Margeet Venema, kindermoment - Lia van Herpen, gedicht

- *Wij zoeken hier Uw aangezicht - Muziek: Aad Zoutendijk*
- *Psalm 31 - Vers: Anglicaans, Antifoon: Peter van Kranenburg*
- *Canticum Romeinen 14 - Muziek: Aad Zoutendijk.*

■ Orgelspel

■ Op Toonhoogte 69

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

(Refrein)

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
(Refrein)

■ **Projectkoor: Wij zoeken hier uw aangezicht**

Koor:

Wij zoeken hier uw aangezicht.

God, houd uw oog op ons gericht:

Kyrie eleison!

De vragen huizen in ons hart:

Gij die de duisternis ontwart:

Kyrie eleison!

Begrens de eindeloze nacht

van wie geen morgen meer verwacht:

Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,

houd ons dan met uw goedheid vast:

Kyrie eleison!

Allen:

Om alles wat U tegenspreekt,

een wereld waar uw Naam ontbreekt:

Kyrie eleison!

Uw Zoon heeft ons de weg gebaad.

Wij zullen vol vertrouwen gaan:

Kyrie eleison!

■ **Stil gebed, Votum en Groet**

■ **Psalm 111 vers 1, 2 en 6**

Van ganser harte loof ik Hem

in 't midden van Jeruzalem,

den HEER in 't midden der getrouwen.

Groot zijn de daden van den HEER,

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer

de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de HEER, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Van alle wijsheid het begin
is: vrees den HEER met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

■ **Gebed**

■ **Geloofsbelijdenis**

■ **Projectkoor: Psalm 31**

Heer, ik stel mijn vertrouwen in U. Ik houd eraan vast: U bent mijn God.

Heer, ik stel mijn vertrouwen in U. Ik houd eraan vast: U bent mijn God.

Ik leg mijn geest in uw hand: red mij, HEER, getrouwe God.

Ik verafschuw iedereen die schijngoden dient en stel mijn vertrouwen in de HEER.

Ik zal verheugd om uw liefde juichen, omdat U mijn ellende ziet en bespeurt hoezeer ik in nood zit.

U laat mij niet in de greep van de vijand, maar geeft mijn voeten opnieuw ruim baan.

Heer, ik stel mijn vertrouwen in U. Ik houd eraan vast: U bent mijn God.

Hoe talrijk zijn de weldaden, HEER, die U bereid houdt voor degenen die U vrezen,

voor degenen die hun heil zoeken bij U, ieder die wil kan het zien.

Uw gelaat maakt U tot een scherm tegen lasterpraat van mensen;

uw tent maakt u tot een veilig dak tegen het schelden van boze tongen.

Heer, ik stel mijn vertrouwen in U. Ik houd eraan vast: U bent mijn God.

*Geprezen, geprezen de Heer
die wonderen van liefde aan mij voltrekt binnen zijn stad en zijn sterkte.
En ik in mijn angst maar denken: ik ben verbannen uit uw ogen,
toch luisterde U naar mijn bidden en smeken, naar mijn luid geroep om U.
Heer, ik stel mijn vertrouwen in U. Ik houd eraan vast: U bent mijn God.
Heb de HEER lief, jullie zijn getrouwen: Hij neemt zijn vrienden in
bescherming,
maar meet de volle strafmaat uit aan iedereen die zich uitleeft in hoogmoed.
Jullie, die wachten op de HEER,
wacht met een dapper, standvastig hart.
Heer, ik stel mijn vertrouwen in U. Ik houd eraan vast: U bent mijn God.
Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Zoals het was in den beginne, zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen amen.
Heer, ik stel mijn vertrouwen in U. Ik houd eraan vast: U bent mijn God.*

- **Gebed om de Heilige Geest**
- **Kindermoment door Margreet Venema**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 527**

Is er troost voor kinderen die huilen?
Is er licht in het donker van de nacht?
Is er iemand die fouten kan vergeven?
Is er, voor wie moe is, nieuwe kracht?

Er is één, die troost als ik moet huilen,
die zijn licht laat schijnen in de nacht.
Als ik spijt heb, wil Hij mij vergeven,
als ik moe ben, geeft Hij nieuwe kracht.

En ik weet dat Hij altijd met mij meegaat
en mij leidt als ik in het donker zit.
Ja, mijn allerbeste vriend is Jezus,
die mij hoort en luister als ik bid.

■ **Schriftlezing: Johannes 14: 1-11**

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.

Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.

Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus?

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Geloof u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.

■ **Gezang 75 vers 7, 8 en 9**

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

■ **Verkondiging naar Johannes 14: 6**

*Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door mij.*

■ **Gezang 446 vers 1, 2, 3, 4 en 6**

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

Herdenking overledenen

■ Inleiding

■ Gedicht: Wachters in de nacht

*Uw droefheid is niet bodemloos:
God houdt Zijn handen open
Het brekend leven, doods en broos
Draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
Als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
Zijn in Gods trouw geborgen.*

*De naam, waarmee zij zijn genoemd
Staat in Gods hand geschreven
En zal door alle donker heen
Toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard,
Naar Hem blijven zij heten.
Hij wekt hen uit de slaap en
Laat hen bij Hem verder leven.*

■ Projectkoor: Canticum Romeinen 14: 7-9

*Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer; Aan Hem behoren wij toe.
Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij én over doden én over levenden heerschappij voeren zou.*

■ **Noemen van de namen**

[we gaan staan]

<i>10 december 2021</i>	<i>Petronella Francisca Bagchus - de Bruijne</i>
<i>20 januari 2022</i>	<i>Cornelia Maria Aalders - Wijnhorst (Corrie)</i>
<i>14 april 2022</i>	<i>Cornelia Hendrika Quak - Wielaard (Corrie)</i>
<i>7 juni 2022</i>	<i>Kornelis Jacobus van Zanten (Kor)</i>
<i>6 juli 2022</i>	<i>Aagje Adriana Mak - Hoek</i>
<i>2 augustus 2022</i>	<i>Johannes Eigenraam (Johan)</i>
<i>14 september 2022</i>	<i>Bastiaan Johannes van Oudheusden (Joop)</i>
<i>28 september 2022</i>	<i>Adriaantje Geluk - van Kranenburg (Sjaan)</i>

■ **Lied: Onze namen staan geschreven**

[we gaan weer zitten]

in de holte van uw hand.
Als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen open bloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

■ **Gebeden**

Dankzegging, Voorbeden, Stil persoonlijk gebed, Onze Vader

■ **Slotlied: Op Toonhoogte 159**

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

■ **Zegen**

met gezongen Amen

■ **Orgelspel**

Wachet auf, ruft uns die Stimme
J.S. Bach, BWV 645