

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
11/12 10.00	Ds. Geert van Meijeren <i>3e Advent, afscheid Grote Kerk</i>	Collecten: 1. Diaconie 2. Wijkkas
11/12 17.00 BK	ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop	
18/12 11.00	ds. E.K. Foppen, <i>'s Gravenhage 4e Advent</i>	Collecten: 1. Diaconie 2. Jong protestant
18/12 17.00	ds. H. Markus, Leerdam	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BIJ DE OCHTENDDIENST

Vanochtend nemen wij afscheid van de Grote Kerk. Voor velen van ons een verdrietig moment. Wellicht ben jij vandaag aanwezig terwijl je niet gewend bent om iedere week naar de kerk te gaan. Voel je van harte welkom om deze dienst mee te maken. Tijdens de kerkdienst worden naast de livestream ook extra video opnamen gemaakt. Deze opnamen worden in een compilatie-video verwerkt. Er wordt bij de opnamen niet gefocust op mensen en gezichten maar op sfeerbeelden. Op die manier hebben wij en volgende generaties een herinnering. Aan het einde van de dienst ontvangt u bij de uitgang een klein aandenken. Ook zijn er nog legpuzzels van de Grote Kerk verkrijgbaar.

BLOEMENGROET

- We hebben deze week een bruidspaar in ons midden, die op woensdag 14 december 50 jaar getrouwd hopen te zijn: Martin en Jannie Kruidenier. Zij zijn zeker geen onbekenden in onze gemeente. Martin al vele jaren als ouderling en Jannie actief bij de Alpha cursus. Wij als gemeente willen jullie van harte feliciteren met deze blijde dag. Op zich is dit al een zegen dit te mogen beleven. Wij wensen jullie een fijne dag toe met de kinderen en kleinkinderen. Gods zegen toegewenst in de jaren die de Here er nog aan toe wil voegen.

- De tweede groet is voor mevrouw G.C. Broek Bovenberg, Uitzicht. Op zondag 11 december hoopt zij 97 jaar te worden. Na een bewogen jaar te hebben gehad mocht zij toch weer opknappen. Het is haar eerste verjaardag in Uitzicht. Wij willen u van harte feliciteren met deze bijzondere dag. "Groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan ons weer betoond". Met en hartelijke groet en een warme handdruk van ons allemaal.

JUBILEUM

Op woensdag 14 december zijn Martin en Jannie Kruidenier 50 jaar getrouwd (zie verder bij de bloemengroet).

MEELEVEN

- Dhr. Jan v d Waal mocht gelukkig woensdag 7 december het ziekenhuis verlaten. We zijn daar heel dankbaar voor.
- Dhr. Kees Kroon mocht op dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Kees moet nog wel enkele weken heel rustig aan doen. Wij wensen beide heren veel kracht en sterkte toe.
- Dhr. Klaas Maat heeft nu een blijvende plaats gekregen in de DrieMaasStede. Hij moet aan zijn nieuwe omgeving nog helemaal wennen zoals zijn dochter Marianne zei. Ook geen makkelijke weg voor de kinderen die er zo van dichtbij betrokken mee zijn. "Zijn kracht en nabijheid mag je telkens ervaren".

DANK

- Op woensdagmiddag weer thuis gekomen bij Corry en in mijn eigen omgeving. Wat een reden tot dankbaarheid! En nu rustig aan weer opknappen. Maar wat is het een zegen, een biddende gemeenten om je heen. Hierin mag je ook ervaren dat de Heere God er bij is. Heel hartelijk dank voor jullie liefde en betrokkenheid. Corry en Jan van der Waal
- Beste allemaal, wij willen u bedanken voor de dienst van afgelopen zondag. Wij hebben het als zeer hartelijk en waardevol ervaren. Al die mensen die voorbij kwamen om de hand te schudden, welkom te heten en Gods zegen te wensen, dat heeft iets heel bijzonders. Thuisgekomen bleek in een van de cadeautjes een heel pak met kaartjes te zitten met teksten, gedichten, foto's, tekeningen waarop u uzelf aan ons voorstelt. Wat een verrassing en mooi om op die creatieve manier alvast wat kennis te maken met de gemeente! In de komende maanden zal ik u, en zullen wij u, als gemeente ongetwijfeld beter leren kennen. Ik kijk er naar uit om in uw midden dienstbaar te zijn. Hartelijke groet, Geert van Meijeren.

TERUGBLIK GESPREKSAVOND AFSCHEID GROTE KERK

Afgelopen woensdag kwam een groepje van 20 gemeentelieden samen in de Grote Kerk om te zingen, praten en de avond af te sluiten met gebed. In kleine groepjes spraken we over de herinneringen die wij hebben aan de Grote Kerk, de gevoelens die naar boven komen bij het vertrek uit de Grote Kerk en de verlangens voor onze gemeente en het betrekken van een ander kerkgebouw. Hoewel de opkomst niet groot was, was het een waardevolle avond. We sloten af met het zingen van: Ga nu heen in vrede (OTH 350) met de woorden:

*Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar,
Wat wij hier beleden
Samen met elkaar.*

PARKEREN REHOBOTHKERK

Volgende week zondag 18 december is de eerste zondag dat wij onze eredienst in de Rehobothkerk zullen houden. Wij beginnen dan om 11.00 uur. Een probleem zal het parkeren van de auto's zijn. Om dit een beetje in goede banen te leiden graag jullie aandacht voor het volgende. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar de kerk. Komt u toch met de auto en bent u goed ter been, parkeer uw auto dan ergens in de buurt van de kerk. Het zal wellicht wat lastig zijn, maar niet onmogelijk. Breng je iemand die slecht ter been naar de kerk brengt en ben je zelf goed ter been, dan graag de auto na het afzetten van je passagier bij de kerk in de buurt parkeren. Alleen degenen die slecht ter been zijn en zelf rijden kunnen hun auto op het kerkplein parkeren. De Rehoboth gemeente zal enkele parkeerplaatsen daarvoor vrijhouden. We zijn met wijkgemeente Centrum-West bezig om aan de Ambonlaankant van de kerk 15 extra parkeerplekken te creëren om meer lucht te krijgen maar wachten nog op groen licht van Gemeente Vaardingen. Wij hopen met bovenstaande het probleem zo klein mogelijk te maken en wij rekenen op uw medewerking. Moderamina Centrum-West en Grote Kerk.

KERSTLUNCH

Op eerste kerstdag organiseren we na het koffiedrinken van de ochtenddienst rond 12.45 uur een kerstlunch. We zouden het leuk vinden als u ook komt. Wij zorgen voor wat lekkere dingen. Iets lekkers meenemen, gekocht of zelfgemaakt, is niet verplicht, maar wordt zeker op prijs gesteld. Het is prettig dat u dan doorgeeft wat u mee wilt nemen. U kunt zich opgeven tot en met vrijdag de 23ste (heel graag), maar op het laatste moment besluiten dat u komt mag ook.

Na de lunch is er om 14.00 uur de kerstviering van de kinderdienst met een kerstmusical voor jong en oud. De leiding hoopt op wat extra aandacht hiervoor.

Opgeven kunt u bij:

- Gerard van Delft, 06 49 60 87 04
- Centine van der Sar, 06 30 44 61 56
- Marjolein Vroom, 06 22 91 22 60

OUD PAPIER

Zaterdagochtend 17 december staat de oudpapiercontainer weer voor ons klaar bij de Rehobothkerk aan de Insulindestraat.

KERSTAVOND

Voor kerstavond (24 december), lukt het nog niet om een invulling te organiseren.

Het idee is om tussen 19.30 - 21.00 uur een Kerst Sing-In te houden in de Rehobothkerk. Het ontbreekt tot op heden aan muzikanten en bijdragers. Wil jij helpen? Neem contact op met de scriba.

DE HAVEN

Er ligt weer een blad klaar van Stichting De Haven voor iedereen die wil lezen over hulpverlening onder prostitutie in Den Haag en Rotterdam.

Dit nummer benadrukt de hoge nood qua huisvesting onder hen. Als ze rust hebben in hun thuissituatie kunnen ze ook makkelijker werken aan hun toekomst. Steun ons werk met een eindejaarsgift en gebed.

Bedankt namens Stichting De Haven, Erzsébet van Everdingen (veldwerker)

PIANIST(E) GEZOCHT

Het Liturgisch Ritmisch Koor LiRiKo van de Pax Christikerk aan de Reigerlaan in Vlaardingen zit per 1 januari 2023 zonder pianist. Het koor bestaat in augustus komend jaar 40 jaar en dat willen we als koor graag zingend kunnen vieren. Bent u of kent u iemand die zin heeft in deze muzikale uitdaging? Dan horen we graag van u en komen graag met u of die persoon in contact voor een oriënterend gesprek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst, telefoon 06-27241418.

VROUWEN KOFFIEMORGEN

A.s. donderdag 15 december is er weer de maandelijkse Vrouwen Koffiemorgen in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel. Dat zal u misschien verbazen, want de ochtenden worden altijd de TWEEDE donderdag van de maand gehouden. Precies, maar in december dus niet, omdat we de tweede donderdag de zaal niet konden gebruiken.

Dus a.s. donderdag bent u van harte welkom! En neemt u gerust vriendinnen, collega's, buurvrouwen of wie dan ook, mee. Alle vrouwen die graag over het geloof in de Bijbel willen nadenken en daar met elkaar over van gedachten willen wisselen zijn hartelijk welkom. Spreekster is Marleen van Dam. Haar thema: "Kerst. Jezus komt!" Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar. En zoals we gewend zijn in december gaat u met een leuke attentie naar huis. Meer info? Bel Annelies Sondorp, tel. 474 40 33 of ondergetekende.

Namens het team, Franny Treurniet, tel. 475 07 57.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 70 vers 2
- Gezang 127 vers 1 en 2
- Psalm 65 vers 1 en 5 (OB)
- Schriftlezing: Daniël 7: 13-14 en Lukas 21: 25-36
- Gezang 117 vers 4 en 7
- Preek
- Gezang 288 vers 1, 2 en 4
- Psalm 3 vers 1 en 3