

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjtscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
18/12 11.00	ds. E.K. Foppen, 's Gravenhage 4e Advent	Collecten: 1. Diaconie 2. Jong protestant
18/12 17.00	ds. H. Markus, Leerdam	
24/12 21.30	Kerstnachtdienst	
25/12 11.00	ds. Geert van Meijeren 1e Kerstdag	Collecten: 1. Project 10 27 2. PGV
25/12 14.00	Kerstfeest kinderdienst	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BIJ DE DIENSTEN

De eerste dienst in de Rehobothkerk. Hoe voelt het? Waar ga je zitten? Naast wie ga je zitten? Voor de een is het snel vertrouwd, voor de ander voelt het onwennig en weemoedig. In alles wensen wij elkaar een goede en gezegende dienst en dat niet alleen, wij worden aan het begin gegroet met genade en vrede van God onze Vader. Ook is er hard gewerkt in de kerk zoals u ziet, de stoelen zijn overgebracht en andere spullen ook. Boven is de kinderruimte helemaal geschilderd, schoongemaakt en er is een vloer gelegd. Heel veel dank aan de vrijwilligers en de mensen van Rehobothkerk die hun ontzettende best hebben gedaan om ons welkom te heten.

Voor zover het nog niet duidelijk was, ben ik bereikbaar op predikant@grotekerkvlaarding.nl en via 06 48 772821. Ik heb een werkkamer aan de Dijk zal daar veel te vinden zijn. Het zal in het begin en tot onze verhuizing in het voorjaar een beetje uitproberen zijn welke dagen qua werkritme in Vlaarding handig zijn, maar dat zal zich wel uitkristalliseren. In ieder geval ben ik bereikbaar en dichtbij voor u. Hartelijke groet, ds. Geert van Meijeren.

Parkeren Rehobothkerk

Zondag is de eerste zondag dat wij onze eredienst in de Rehobothkerk zullen houden. Wij beginnen dan om 11.00 uur. Een uitdaging zal het parkeren van de auto's zijn. Om dit een beetje in goede banen te leiden graag jullie aandacht voor het volgende. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar de kerk. Komt u toch met de auto en bent u goed ter been, parkeer uw auto dan ergens in de buurt van de kerk. Het zal wellicht wat lastig zijn, maar niet onmogelijk. Breng je iemand die slecht ter been naar de

kerk brengt en ben je zelf goed ter been, dan graag de auto na het afzetten van je passagier bij de kerk in de buurt parkeren. Alleen degenen die slecht ter been zijn en zelf rijden kunnen hun auto op het kerkplein parkeren. De wijkgemeente Centrum-West zal enkele parkeerplaatsen daarvoor vrijhouden. We zijn met wijkgemeente Centrum-West bezig om aan de Ambonlaan-zijde van de kerk 15 extra parkeerplekken te creëren om meer lucht te krijgen, maar wachten nog op groen licht van Gemeente Vaarding. Wij hopen met bovenstaande het probleem zo klein mogelijk te maken en wij rekenen op uw medewerking. Moderamina Centrum-West en Grote Kerk.

BLOEMENGROET

- Deze week gaan wij Hilde en Arie Kalis verrassen met onze bloemen. Elke zondag mogen wij hen twee keer begroeten in de dienst. Terwijl zij ook niet de allerjongsten meer zijn. Ook zij gaan voor de derde keer overstappen naar een ander kerkgebouw in onze gemeente. Beiden hebben ook veel voor onze gemeente betekend. Hilde en Arie geniet van de bloemen en wij wensen jullie alle goeds toe.
- De tweede groet is voor Ellen van Kranenburg. Heel leuk om haar eens ons meelevende te laten zien. Ellen haalt al vele jaren de bloemen bij de bloemist op en daar maakt zij een mooi kaartje bij. Ook doet ze nog veel meer in de gemeente. Vandaar is het leuk nu zelf de bloemen eens te krijgen. Hierbij ontvang je van ons allemaal een hartelijke groet en wij wensen je Gods zegen in dit alles toe.

De bloemen worden verzorgd door Tineke Rietdijk en zij zullen zondag bezorgd worden door Joke Korving en Nel Bazen.

DANK

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele reacties, appjes, de bloemengroet en vele kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. Janny en Martin Kruidenier.

VERDUBBELINGSACTIE

De aangekondigde verdubbelingsactie tijdens de intrededienst op 4 december jl. van dominee Geert van Meijeren heeft € 965,60 x 2 = € 1.931,20 opgebracht!

AFSCHEID GROTE KERK

We mogen terugkijken op een waardige afscheidsdienst van de Grote Kerk. Bram van der Borden heeft een mooie herinneringsvideo gemaakt met bijzondere gebeurtenissen en de afscheidsdienst hierin verwerkt. De [video](#) is op ons YouTube Kanaal te bekijken.

AVONDGEBEDEN IN DE TIJD VAN ADVENT

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar kerst toelevan in een aantal avondgebeden op de woensdagavond. 21 december is de laatste avond om 19.30-20.00 uur in de Rehobothkerk. De avondgebeden worden gezamenlijk georganiseerd met wijkgemeente Centrum-West en met Gereformeerde Kerk vrijgemaakt "De Fontein" en worden uitgezonden via de livestream van de Rehobothkerk op youtube.

KERSTAVOND

Met alle bijzondere diensten in december en taken en werkzaamheden rondom de verhuizen en Eerste Kerstdag is het helaas niet gelukt om Kerstavond (24 dec) in te vullen. Dit betekent niet dat er geen Kerstavond gevierd wordt. Je bent van harte welkom in de Rehobothkerk om 21.30 uur waar met medewerking van het Pauluskoor een kerstnachtsdienst wordt georganiseerd. Voorganger is pastoraal werker Bart Starreveld en organist Hans Treurniet. Na de dienst is er op het plein voor de Rehobothkerk een glaasje Glühwein. Van harte welkom!

KERSTLUNCH

Op eerste kerstdag organiseren we na het koffiedrinken van de ochtenddienst rond 12.45 uur een kerstlunch. We zouden het leuk vinden als u ook komt. Wij zorgen voor wat lekkere dingen. Iets lekkers meenemen, gekocht of zelfgemaakt, is niet verplicht, maar wordt zeker op prijs gesteld. Het is prettig dat u dan doorgeeft wat u mee wil nemen. U kunt zich opgeven tot en met vrijdag de 23ste (heel graag), maar op het laatste moment besluiten dat u komt mag ook. Na de lunch is er om 14.00 uur de kerstviering van de kinderdienst met een kerstmusical voor jong en oud. De leiding hoopt op wat extra aandacht hiervoor.

Opgeven kunt u bij:

Gerard van Delft, 06 49 60 87 04

Centine van der Sar, 06 30 44 61 56

Marjolein Vroom, 06 22 91 22 60

Of als reactie op dit bericht in de GK-app.

KINDERKERSTFEEST

Eerste kerstdag, 25 december om 14.00 uur vieren we het kinderkerstfeest in de Rehobothkerk. Hierbij zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd! In de dienst gaan we zingen, luisteren naar het kerstverhaal en kijken we naar de kerstmusical! De kerstmusical heet: kerststress met stinksokken. Het is een ontzettend leuke kerstmusical en hopen dat jullie allemaal komen kijken. Een tip voor alle opa's en oma's in de kerk: het kerstfeest is ook heel geschikt om met uw kleinkinderen die normaal niet naar de kerk komen naar toe te gaan! Er wordt voor iets lekkers gezorgd.

Vergeet ook vooral niet dat er een lekkere lunch is voorafgaand aan het kinderkerstfeest! Tot dan.

Namens de leiding, Saskia

WERKTIJDEN GEERT

Zoals al eerder genoemd blijven Geert, Machteld en Sara en Casper nog een paar maanden in 's Graveland wonen. Dit betekent dat er veel heen en weer gereisd moet worden. Vanaf de meivakantie hopen zij in Den Hoorn te wonen en zijn ze op fietsafstand van onze wijkgemeente.

Geert is onze eerste predikant die deeltijd werkt (80%). Dit zorgt ook voor een andere inzetbaarheid. Vanuit praktisch oogpunt zullen wij naast Geert gastpredikanten inzetten voor de diensten. Ook hebben wij meer vrijwilligers nodig voor het pastoraal contact. Op donderdag heeft Geert een vaste vrije dag. Vanaf de tweede week januari 2023 zal Geert meer tijd krijgen om met gemeenteleden en clubs kennis te maken.

VERHUUR GROTE KERK

Het College van Kerkrentmeesters heeft een [notitie](#) gedeeld via de website van de PGV met betrekking tot de leegstand en verhuur van de Grote Kerk. In de onderhandeling tot de overdracht van de Grote Kerk is 31 december 2022 als overdrachtsdatum genoemd.

Inmiddels blijkt deze datum niet haalbaar vanwege nog lopende onderzoeken. De verwachting is dat de verbouwwerkzaamheden in de Grote Kerk niet voor 1 januari 2024 zullen starten. Uiteraard kun je je dan afvragen waarom onze wijkgemeente dan al is vertrokken? Wij moesten in het proces wat al vorig jaar (2021) is gestart vasthouden aan deze datum. Om nu te verhuizen hopen wij ook rust en ruimte te creëren voor onze gemeente om te bouwen in een ander kerkgebouw. Er staan nog vier concerten gepland in de Grote Kerk, deze zullen ook nog plaatsvinden.

DIENST VOOR ANDERS BEGAAFDEN

Op zondag 18 december om 15.00 uur hopen wij onze jaarlijkse een (interkerkelijke) Kerstdienst voor en met Anders Begaafden te organiseren.

Na de dienst drinken wij, met de doelgroep en andere aanwezigen, koffie/thee met iets lekkers en om 17.00 uur hebben wij met de doelgroep en begeleiders een lekkere maaltijd (tot ongeveer 18.30 uur). Iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden. Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee. We zien u graag 18-de in het Kerkgebouw van het Leger des Heils, Magnoliastraat 41 te Vlaardingen.

KERSTNUMMER VAN DE WAARHEIDSVRIEND

Als de bezorging op tijd is geweest liggen er een aantal exemplaren van het kerstnummer van de Waarheidsvriend in de Kerk. Van harte aanbevolen.

Gerrit van der Voet

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 209

Onze hulp en onze verwachting

is van God onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.

Hij woont met zijn Geest in ons.

Halleluja, halleluja, amen! (2x)

- **Op Toonhoogte 104**

*Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!*

(Refrein)

*Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!*

*Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.*

(Refrein)

*Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!*

(Refrein)

*Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!*

*Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingschal:*

(Refrein)

- **Psalm 93 vers 1, 2, 3 en 4**

- **Psalm 51 vers 5**

- **Gebed**

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 291**

*'k Stel mijn vrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij!*

- **Schriftlezing Micha 5: 1-3, Lukas 2: 1-7**

- **Psalm 99 vers 1, 2 en 8**

- **Verkondiging: 'Bijna Kerst, we gaan een werelds feest vieren!'**

- **Op Toonhoogte 91**

*Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van 't heelal.
De engelen melden, in Efratha's velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.*

(Refrein)

*Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.*

*Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der wereld, halleluja!*

*En herders, zij kwamen
bij 'n kribbe tezamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk'rende sterre,
riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.
(Refrein)*

*In doeken gewonden,
voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind.
De sterre gaat stralen,
voor wie moe van 't dwalen,
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt.
(Refrein)*

*Wil daarom niet klagen,
maar dankbaar gewagen,
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.
Van 't Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.
(Refrein)*

- **Lofzang van Zacharias vers 1 en 2**

*Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.*

*God had hun, tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn genâ ons redden zou
Van onzer haat'ren wreed geweld;
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
Van ouds den vaad'ren toegezeid,
En dat Hij wil gedenken
Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet.*

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Psalm 119 vers 65 (OB)**

- **Gezang 169 vers 4, 5 en 6**

- **Psalm 130 vers 3 en 4**

- **Jesaja 21: 11-12, Lukas 1: 76-79 en 2 Petrus 1: 16-19**

- **Gezang 67 vers 3**

- **Preek: 'Wachter, wachter!'**

- **Gezang 124: 1, 2, 3, 4 en 5**

(vers 1 allen, vers 2 mannen, vers 3 allen, vers 4 vrouwen en vers 5 allen)

- **Gezang 26 vers 1 en 4**