

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
04/12 10.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek 2e Advent	Collecten: 1. Project 10 27 2. PGV
04/12 15.00	ds K. van Meijeren en ds G.J. van Meijeren Bevestigings- en intrededienst	
11/12 10.00	Ds. Geert van Meijeren 3e Advent, afscheid Grote Kerk	Collecten: 1. Diaconie 2. Wijkkas
11/12 17.00 BK	ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicop	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BIJ DE DIENSTEN

Afscheid consulent

In de ochtenddienst nemen wij afscheid van ds. Wim Markus als consulent van onze wijkgemeente. Natuurlijk blijven wij Wim wel regelmatig als gastpredikant begroeten. Onze dankbaarheid voor de inzet van Wim in de afgelopen jaren is ontzettend groot. Soms zichtbaar, maar vaker onzichtbaar was hij een baken in de vacante periode. In de ochtenddienst die door hem zelf geleid zal worden zullen wij hier bij stil staan.

Bevestiging

Zondagmiddag om 15.00 uur hopen wij Geert te bevestigen als predikant voor onze wijkgemeente. Als jullie hen nog met een kaartje willen feliciteren kan dit verstuurd worden naar: Noordeinde 12, 1243 JG 's Graveland. Geert, Machteld, Sara en Casper zullen in het voorjaar verhuizen naar Den Hoorn (omgeving Delft). Tot die tijd blijven zij nog wonen in de pastorie van de gemeente in 's-Graveland. Als hun aanstaande huis helemaal af is zal de reisafstand tot Vlaarding en het werk van Machteld aanzienlijk verkort worden. Geert zal in de Dijk een werkkamer krijgen om op die manier gemakkelijker vanuit Vlaarding te kunnen werken.

Wij mogen na 4,5 jaar eindelijk weer samen met een eigen predikant optrekken. Wij wensen Geert, Machteld en hun kinderen Gods Zegen bij alle veranderingen in hun levens.

Verdubbeling Collecte

Een gemeentelid heeft besloten om de collecten van zondagmiddag, de intrededienst van Ds. Geert van Meijeren, te verdubbelen tot maximaal 1.000 euro.

Zij is heel blij en dankbaar dat we na heel lang wachten (4½ jaar) eindelijk weer een eigen predikant in ons midden hebben. Op deze manier wil zij dat laten blijken.

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet staat in het teken van meeleven en betrokken zijn met Carla op den Brouw. Het gaat gelukkig best wel goed met Carla, nadat ze geen makkelijk jaar heeft gehad. Ook hoorde ik dat ze deze week jarig is geweest, en dat verdient ook een bloemetje. Wij willen je daar ook nog van harte mee feliciteren. Carla, wij wensen je alle goeds toe. En de zegen van onze Here God.

- De tweede groet is voor Ria en Martin van Dijk. Deze bloemen zijn voor hen samen. Ria is aan haar oog geholpen, waar ze meer dan een half jaar op heeft moeten wachten. Ze zag niet veel meer en toch was zij trouw elke zondag in de kerk. Gelukkig is alles goed gegaan. En voor de trouw van Martin: elke zondag de diensten op te nemen zodat anderen de dienst terug kunnen beluisteren. De jaren zijn haast niet meer terug te tellen. Vandaar dat Ria en Martin zeker deze groet uit de gemeente mogen ontvangen.

De bloemen worden verzorgd door Marleen Simons en ze zullen zondag bezorgd worden door Anneke van Keulen en fam. V.d. Sar.

KERSTLUNCH

Op eerste kerstdag na de dienst organiseren we in de Rehobothkerk een kerstlunch. Natuurlijk zullen er veel mensen zijn die elders verwacht worden. Alle anderen hopen we te verwelkomen! Namens de organisatie, Marjolein Vroom

ACTIVITEITEN AFSCHIED GROTE KERK

Gespreksavond

Op woensdag 7 december is er een afscheidsavond voor gemeenteleden van onze wijkgemeente in de Grote Kerk. De inloop is vanaf 20.00 uur zodat gemeenteleden, die dat willen, eerst nog het avondgebed kunnen bijwonen (zie verderop). Deze avond worden een aantal liederen gezongen en worden enkele verzen uit de bijbel gelezen. Daarna gaan we in groepjes het gesprek aan om met elkaar te delen wat voor jou belangrijke momenten in de Grote Kerk zijn geweest, ruimte te geven voor verdriet dat misschien bovenkwam toen je hoorde dat we de Grote Kerk gingen verlaten en verlangens uit te spreken voor de toekomst. We sluiten de avond af door samen te bidden en een lied te zingen. De avond hopen we rond 22.00 uur te sluiten.

Afscheidsdienst

In overleg met de Algemene Kerkenraad is besloten dat onze wijkgemeente een afscheidsdienst van het gebouw Grote Kerk organiseert. Deze kerkdienst wordt niet ingevuld als een 'Onttrekking eredienst', maar als 'Afscheidsdienst'. Als er een 'onttrekking Eredienst' gehouden zou worden kan de PGV het gebouw kerkordelijk nooit meer gebruiken voor kerkelijke/liturgische activiteiten. Deze mogelijkheid wil de PGV wel behouden.

Deze dienst die op 11 december om 10.00 uur zal plaatsvinden wordt geleid door ds. Geert van Meijeren. Er wordt stil gestaan bij het verlies voor onze wijkgemeente, maar tegelijkertijd mogen er ook woorden van hoop klinken. Na de dienst is er koffie, thee en wat lekkers om met elkaar na te praten.

Tijdens het koffiedrinken is er de gelegenheid om als gemeentelid, echtpaar, gezin of bijbelkring een foto te laten maken in de Grote Kerk, als herinnering.

Tevens zijn er na de dienst ook nog MAF legpuzzels van de Grote Kerk verkrijgbaar die de TFC van Wouter en Marlies vorig jaar heeft laten maken.

AVONDGEBEDEN IN DE TIJD VAN ADVENT

Luisteren naar het Evangelie, lezen en zingen van een Psalm, het uitspreken van onze gebeden: zo willen we ook dit jaar naar kerst toelevan in een aantal avondgebeden op de woensdagavond. De data zijn: 7, 14 en 21 december, steeds van 19.30-20.00 uur in de Rehobothkerk. De avondgebeden worden gezamenlijk georganiseerd met wijkgemeente Centrum-West en met Gereformeerde Kerk vrijgemaakt "De Fontein" en worden uitgezonden via de livestream van de Rehobothkerk op youtube.

DRINGENDE OPROEP - VRIJDAGAVONDCLUB

Al vele jaren is er voor onze tieners op de vrijdagavond tienerclub ook wel 'vrijdagavondclub'. Veel van onze oudere kinderen kijken daar met plezier op terug.

Gemeenteleden hebben zich altijd ingezet om deze tieners een leuke avond te bezorgen met spel, een inhoudelijk gedeelte en gewoon lekker met elkaar samen te zijn. De binding met elkaar en met een stukje gemeentezijn was en is een belangrijke doelstelling. De club heeft ook een belangrijke functie als voorportaal tot de catechisatie en jeugdclub. Op deze wijze willen we onze jeugd en jongeren op verantwoorde wijze met elkaar laten optrekken. Helaas kan de tienerclub op dit moment niet georganiseerd worden omdat voldoende leiding ontbreekt. Als kerkenraad willen we daarom een dringende oproep doen. Vind u of jij het leuk om met tieners om te gaan en aan dit werk op de vrijdagavond een stukje leiding te geven, meld je dan aan bij de scribe Sebastiaan Vogel. We gaan graag in gesprek hoe we dit stukje jeugdwerk gezamenlijk vorm kunnen geven.

REVIEW WIJNPROEVERIJ

Graag wil ik een reactie geven over de wijnproeverij van een paar weken geleden. Er was een grote opkomst en het was een interessante avond wat betreft de goede uitleg van de verschillende soorten wijnen door Mary Peters. Er was een goede sfeer. Deze avond zal ik niet snel vergeten en is zeker voor herhaling vatbaar! Koos Kesseboom

KERKBALANS

Rond de jaarwisseling was er de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2022 met als thema "Geef vandaag voor de kerk van morgen" en dat geldt nog steeds.

Dank aan u voor alle toezeggingen en bijdragen tot op heden van u ontvangen, maar er kan nog veel meer bij!

De stand van zaken

We verwachten een te ontvangen bedrag van € 669.000. Op dit moment staat de teller van het bedrag aan ontvangsten op: € 578.675. Zou het kunnen, dat u nog geen toezegging heeft gedaan of deze nog niet heeft voldaan? U kunt altijd nog uw bijdrage overmaken naar IBAN NL74 RABO 0373 7308 96, onder vermelding van Kerkbalans 2022 en uw registratienummer.

Wij hopen dat wij kunnen rekenen op uw financiële betrokkenheid. Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor!

Het College van Kerkrentmeesters.

KLIEDERKERK - ZONDAG 11 DECEMBER

Het is alweer december, en we gaan snel richting de kerstdagen. Hier en daar zien we al lichtjes die door de donkere dagen heen schijnen. Sommige mensen noemen de kerstdagen de mooiste dagen van het jaar, en bij Kliederkerk vinden we dat ook. Daarom willen we graag weer samenkomen voor die mooie dagen. En wel op zondag 11 december, thema voor deze keer is dan ook 'Op weg naar Kerst'.

We starten om 15.00 uur met het samen ontdekken van de verschillende activiteiten die bij het thema horen. En ook deze keer sluiten we weer af met een gezamenlijke maaltijd.

Kliederkerk is gericht op kinderen en gezinnen die niet of niet veel meer in de kerk komen. Door de laagdrempelige opzet is Kliederkerk ontzettend leuk voor een brede groep mensen, niet-kerkelijk, kerkelijk of zoekend. Bij Kliederkerk er is altijd iets voor je te vinden, kom langs of neem iemand mee.

Kliederkerk is in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaarding. Mail voor meer info naar kliederkerkvlaarding@gmail.com.

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MORGEN

- **Opwekking 527**

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)

- **God keert alles om (Sela)**

God keert alles om en brengt de hemel hier.
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind.
God keert alles om en is in zwakheid sterk,
als Hij door een weg van lijden overwint.

Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.

God keert alles om en brengt ontheemden thuis.
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld.
God keert alles om en geeft vermoeiden rust.
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld.

God keert alles om en leidt ons naar het kruis,
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt.
God keert alles om en laat door Jezus zien,
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.

- **Psalm 97 vers 5 en 6**

- **Op Toonhoogte 264**

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die hel kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde,
getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen
nog meer naar U uit.

- **Kinderlied: Op Toonhoogte 475**

(Refrein)
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)

Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn naam, ik zal hel doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)

- **Schriftlezing: 1 Petrus 1: 1-7 en 5: 8-11**

- **Psalm 72 vers 6 en 7**

- **Preek**

- **Gezang 118**

- **Weerklank 102**

Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht.

Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood.
Geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
Het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hooft en ziet het levend teken
van een God, die tot ons kwam.

Dor en droog geworden aarde,
die om dauw en regen vraagt.
Dode mens die snakt naar adem,
wereld die om toekomst vraagt.
Zie mijn zoon, de nieuwe Adam
die mijn welbehagen draagt.