

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
29/01 11.00	ds. Geert van Meijeren	collecten: Diaconie HGJB
29/01 17.00	dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	
05/02 11.00	ds. W. Markus, Bergschenhoek	collecten: Kerk in Actie PGV
05/02 17.00	ds. Geert van Meijeren	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET

- Onze eerste groet gaat vandaag naar een bruidspaar dat op 21 januari 40 jaar getrouwd was. Een weekje te laat, in het wijkbestand kan nl. ook wel eens een foutje zitten. Maar nu willen wij als gemeente Jetty en Ronald de Heer alsnog in de bloemetjes zetten. Wij als gemeente willen jullie van harte feliciteren met deze feestelijke dag. Wij wensen jullie veel vreugde, vrede, en zegen in de tijd die de Heere er nog aan toe wil voegen, samen met jullie kinderen en kleinkinderen.
- De tweede groet is ter bemoediging en een teken van meeleven met Corrie van der Ster. Corrie is een paar weekjes verzorgd in de Kreek en mocht gelukkig afgelopen woensdag 25 januari weer naar haar huis terug keren. Wat zal Corrie blij zijn om weer in haar vertrouwde omgeving terug te zijn. Zullen we haar niet vergeten om haar eens een bezoekje te brengen? Je zal haar daar bijzonder blij mee maken. Corrie, wij hopen dat je verder mag herstellen. Een hartelijke groet van ons allemaal. Gods zegen toegewenst in dit alles.

De kaartjes zijn verzorgd door Ellen van Kranenburg en de bloemen zullen door Mar de Bruijne en Marjolein Vroom bezorgd worden. Graag de zondagsbrief er bij doen.

JUBILEUM

Jetty en Ronald de Heer waren op zaterdag 21 januari 40 jaar getrouwd. (zie verder bij de bloemengroet).

MEELEVEN

- Corrie van der Ster mocht weer uit "de Kreek" thuis komen, (zie bij de bloemengroet).

- Ook een blij bericht over Annie de Kok, Amalia van Solmslaan 79 3137 DE. Zaterdag 28 januari mocht zij na een aantal weken van revalideren in de Marnix weer naar huis terug. Annie zal daar best naar uit gekeken hebben. Wij hopen dat je verder thuis mag opknappen, tevens een hartelijke groet met een warme handdruk van ons allemaal.
- Een verdrietiger bericht over dhr. Pols. Zoals u hebt kunnen lezen, wordt hij nu in een verpleeghuis in Rotterdam verzorgd. Deze week is hij over gebracht naar de palliatieve afdeling. Laten wij hem en zijn vrouw gedenken in ons gebed.

NOTEER IN JE AGENDA!

De komende tijd hopen wij als gemeente in gesprek te gaan over 'Vrouw en ambt'. Noteer alvast een aantal momenten in de agenda:

- Zondagochtend 5 februari – Kerkdienst
- Woensdagavond 15 februari – Wijkavond 1
- Maandagavond 13 maart – Wijkavond 2 (onder voorbehoud)

Voor een goede bespreking is het belangrijk een goede afspiegeling van de gemeente aanwezig is.

VROUW EN AMBT

Vanaf zaterdag is de notitie 'Vrouw en ambt' te vinden in de GK-app en te downloaden via deze [link](#). Een paar geprinte exemplaren liggen in de consistorie klaar om af te halen (na de dienst). In de dienst zullen wij als kerkenraad nog een mondelinge toelichting geven. Wij hopen je te spreken tijdens de bovenstaande data.

OCHTENDDIENST 5 FEBRUARI

Volgende week zondag hoop ik in jullie midden te zijn. Al weer meer dan een half jaar geleden kreeg ik van het moderamen de vriendelijke vraag of ik in deze dienst iets over de vrouw in het ambt wilde zeggen. Spannende vraag natuurlijk voor de GK-wijkgemeente. Gelukkig is intussen ds. Geert in jullie midden om, samen met de kerkenraad, voor die 'spanning' goede wegen te wijzen. Voor mij wel zo makkelijk natuurlijk. Misschien kan de dienst volgende week een kleine stap op die weg zijn. In deze dienst wil ik met jullie twee Bijbelgedeelten lezen: Romeinen 14 en 1 Timotheüs 2: 8-12. In de preek zal het vooral om Romeinen 14 gaan. In dat hoofdstuk zoekt Paulus een begaanbare weg in een mijneveld van toen. Als het ging om het belang van voedselvoorschriften, sabbat vieren en besnijdenis stonden in de eerste christelijke gemeenten de meningen lijnrecht tegenover elkaar. Begrijpelijk natuurlijk, want zouden zulke duidelijk geboden uit de Bijbel (voor hen alleen het OT!) nu ineens niet meer geldig zijn? Het stond toch zwart op wit in de

boeken van Mozes? Het gevaar van polarisatie tussen de zogeheten 'sterken' en 'zwakken' in het geloof was levensgroot. Paulus is er bang voor. Daarom schrijft hij Romeinen 14! Om de preek die zondag nog beter te kunnen volgen zou het fijn zijn als jullie de komende week Romeinen 14 een paar keer willen lezen. In verschillende vertalingen bijvoorbeeld. Voor de verzen 15 en 20 heb ik een soort extra leesvraag. In die teksten gaat het over de oud-testamentische voedselvoorschriften. Daar hebben wij niet zoveel meer mee. Dat wordt ineens heel anders als u in vers 15 (HSV) voor 'om wat u eet' invult: 'om wat uw mening over de vrouw in het ambt is'. En voor 'door uw eten' invult: 'door uw mening over de vrouw in het ambt'. Bij vers 20 hetzelfde. Daarna kunt u een poosje over die teksten mediteren. Dat heb ik ook gedaan. Laten we uitzien naar en bidden om een gezegende dienst.

Ds. Wim Markus

JONGVOLWASSENEN WEEKEND

Een groep van zo'n 50 jonge gemeenteleden en gezinnen verblijven dit weekend in een groepsaccommodatie in de buurt van Emmeloord. Het is vrij spontaan georganiseerd. Er wordt de tijd genomen voor bijbelstudie en gebed, maar ook voor sport, spel en gezelligheid.

VAKANTIE BIJBELWEEK 2023 "ALLES ANDERSOM"

Ook dit jaar organiseren wij de VakantieBijbelweek en we zijn blij dat we de kinderen weer fysiek kunnen ontvangen. We zoomen in op een aantal vragen over Jezus, namelijk: wie is Hij? Waar komt Hij vandaan? Wat doet Hij? Wie wil Hij voor jou zijn? Wat heeft Hij voor jou gedaan? Per dag komt er een andere vraag over Wie Jezus is aan bod in de Bijbelverhalen en werkvormen. Hierdoor ontdekken de kinderen dat Jezus totaal anders is dan wij (en de wereld) misschien wel denken.

Dat Hij in de wereld, en ook in jouw leven, alles andersom maakt. In Zijn leven gaat niet alleen 'alles anders' maar door Zijn daden en woorden laat Hij ook Gods plan zien met mensen. Iedereen mag bij Hem horen.

Alles

Het woord 'alles' betekent 'alle dingen of alles omvattend'. Dat is Wie Jezus is! Gods plan met de wereld door Zijn Zoon Jezus is zo totaal anders, het omvat álles. Hij is de Redder die God de wereld geeft. Hij is Koning over alles!

Hulp

We hebben heel veel zin om de VBW te organiseren maar kunnen daarbij echt niet zonder uw hulp. Geef u a.u.b. op om een ochtend of een aantal ochtenden mee te helpen. Voor volgend jaar zijn we ook op zoek naar nieuwe medewerkers om de VBW te helpen organiseren omdat er drie leden van de werkgroep gaan stoppen.

VBW Alles Andersom

Wanneer: Dinsdag 28 februari, woensdag 1 maart en donderdag 2 maart 2023

Locatie: Bethelkerk Vlaardingen

Tijd: 10.00-12.00 uur

Met alle medewerkers starten we op deze dagen om 9.00 met een bidstond en de uitleg van het programma.

Komt u helpen? Het maakt niet uit welke leeftijd u heeft, u bent van harte welkom. Geef u op bij: Centine van der Sar 06-30446156, cvdsar@icloud.com

ALPHA-CURSUS

Afgelopen woensdag is de infoavond geweest voor een nieuw te starten Alpha-cursus. Er hebben zich 6 mensen aangemeld en a.s. donderdagavond beginnen we met de cursus.

Bent u nog geïnteresseerd dan kunt u, of uw vriend/buur/familielid/kennis, uiteraard nog steeds meedoen.

Twee vragen:

- zou jij willen bidden voor deze avonden en
- wij zoeken voor 10 avonden een koker/kookster. Zou jij voor 1 avond voor 10 mensen een éénpansmaaltijd kunnen klaarmaken? De maaltijd wordt door één van de leidinggevende's avonds bij u opgehaald.

Namens het Alphateam, Theo van Everdingen

OPROEP

Mocht je in de Rehobothkerk aan het werk zijn als koster, muzikant of vrijwilliger en iets tegenkomen dat technisch kapot is of kapot is gegaan tijdens het werk? Wij zouden het fijn vinden als je dit meldt zodat het opgelost kan worden. Melden kan bij Leen Hokke: leenhokke@icloud.com of 06-82011042.

DIENST VOOR ANDERS BEGAAFDEN

Vanmiddag om 15.00 uur hopen wij weer onze kerkdienst voor en met anders begaafden te organiseren.

Na de dienst drinken wij, met de doelgroep en andere aanwezigen, koffie/thee met iets lekkers. Iedereen is welkom in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden.

Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee. We zien u graag vanmiddag in Kerkcentrum Holy. Namens de werkgroep, Harry Vogel

LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

- **Op Toonhoogte 382**

*Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de kracht van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!*

(Refrein)

*Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.*

*Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.
(Refrein)*

*Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!
(Refrein)*

- **Op Toonhoogte 156**

*Bless the Lord, my soul,
and bless His holy name.
Bless the Lord, my soul.
He rescues me from death.*

*Bless the Lord, my soul,
and bless His holy name.
Bless the Lord, my soul.
Who leads me into life.*

- **Psalm 95 vers 1 en 3**
- **Psalm 19 vers 5 en 6**
- **Kinderlied: Op Toonhoogte 456**

*Klein, klein kindje,
je leven loopt gevaar.
Ik maak een biezen mandje
en morgen is het klaar.*

*Klein, klein kindje,
dit mandje wordt een boot.
Daarmee moet jij gaan varen
op leven of op dood.*

*Klein, klein kindje,
ik zet je tussen het riet.
Wie weet gebeurt het wonder
dat de prinses je ziet.*

*Klein, klein kindje,
als de prinses jou vindt,
dan gaat je boot niet onder:
jij bent een koningskind.*

- **Schriftlezingen: Mattheüs 17: 24-27, 1 petrus 2: 9-18**
- **Op Toonhoogte 265**

*Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.*

*Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.*

*Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be
evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.*

- **Preek**
- **Gezang 481**
- **Gezang 305**

LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- **Psalm 1 vers 1**
- **Lied 321 vers 1, 2 en 3**
- **Psalm 40 vers 7**
- **Psalm 128 vers 1 en 2**
- **Lezen (en tekst): Leviticus 12**
- **Preek: 'Heeft u kinderen voortgebracht?'**
- **Psalm 105 vers 5 (OB)**
- **Lied 297 vers 1 en 2**