

Scriba: Sebastiaan Vogel, scriba@grotekerkvlaarding.nl, 06 480 18 288  
Redactie Zondags-brief/Onderweg, pwggrotekerk@gmail.com | website www.grotekerkvlaarding.nl | Contactpersonen pastoraat: Peter vd End, 0104352442 en Lia van Herpen, 0104740547 of 0611180460 (alleen Whatsapp) | Kerkelijk werker: Ds. L.J. Scholten, lambertjuscholten@gmail.com

AGENDA EREDIENSTEN		
22/01 11.00	dr. M.J. Paul, Oegstgeest	collecten: Diaconie IZB
22/01 17.00	ds. G.J. Glismeyer, Nieuwegein	
29/01 11.00	ds. Geert van Meijeren	collecten: Diaconie HGJB
29/01 17.00	dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk	

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam. Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

## BLOEMENGROET

- Vandaag gaan wij Joke de Blois eens verrassen met onze bloemengroet. Joke is geen onbekende in onze gemeente. Zij heeft heel veel mogen betekenen voor zo wel jong als oud. Nu woont Joke fijn in haar aanleunwoning in Uitzicht. Daar zit ze ook niet stil en loopt regelmatig bij onze gemeenteleden binnen voor een praatje. Joke, geniet van de bloemen. Een hartelijke groet van ons allen. De Here is je nabij.
- De tweede groet die we gaan brengen is voor Corrie en Roel van Keulen. Zoals u hebt kunnen lezen, heeft Roel afscheid genomen van zijn taak in het moderaat. Fijn, dat hij ook nog taken blijft doen in onze gemeente. Ik zal maar niet te veel lovende woorden op papier zetten want dat hoort niet bij Roel. Maar het is voor beiden fijn om de bloemengroet eens te mogen ontvangen. Wij wensen jullie de zegen van onze Here God toe!

Paula Krabbendam heeft de kaartjes verzorgd, Petra Rietveld en Nelleke en Mary Peters zullen de bloemen gaan bezorgen.

## DANK

Lieve gemeente, wat waren we weer blij verrast met de prachtige stapel volgeschreven kerstkaarten! Bedankt voor jullie groeten, meeleven, maar ook persoonlijke verhalen. We voelen ons verbonden.

We kijken terug op een gezellige en fijne tijd samen met onze (schoon)ouders/opa en oma. Het was bijzonder om hen ons werk van dichtbij te kunnen laten zien, maar ook om het 'alledaagse' leven in Madagaskar te kunnen delen in deze weken! Net voordat de eerste tropische storm hier

aan wal kwam, stapten ze weer in het vliegtuig terug naar Nederland: het cycloonseizoen is weer van start gegaan en dat brengt ieder jaar weer veel leed met zich mee. Bidden jullie mee voor de mensen in Madagaskar en voor veiligheid? Hartelijke groet, Wouter, Marlies, Mirthe & Thamar Nagel

## BELIJDENISCATECHISATIE: WETEN WAT JE GELOOFT

Binnenkort wil ik graag de belijdeniscatechisatie oppakken. Het is natuurlijk een beetje een vreemd moment om te starten zo in januari/februari, maar dat hoeft een mooi traject niet in de weg te staan. We zijn maar gewoon flexibel met data, enzovoort. Belijdeniscatechisatie is een mooie plek voor jong en ouder om met elkaar hardop na te denken over je vragen van geloof en twijfel.

Natuurlijk mag dat uitlopen op geloofsbelijdenis in de kerk, maar ook als je dat nu nog niet van plan bent, ben je welkom op deze 'geloof en twijfel' kring. Geen vraag is daar dom of onbelangrijk. Een vorig seizoen bestond deze groep uit jongeren en ouderen. Dat kan een prima combinatie zijn. Ouderen worden verrast door het getuigenis en wijsheid van jongeren en andersom. Belijdenis doen is geen 'christelijk eindexamen'. Beschouw het liever als een bemoediging voor onderweg. Het is nooit eenvoudig geweest om Jezus te volgen, maar in onze tijd is het nog minder vanzelfsprekend dan 30 jaar geleden. Op steeds meer plekken zullen we 'eenling-christen' zijn. Misschien ben je dat nu al. Maar weet je, een keer midden in Zijn gemeente hardop 'ja' zeggen op Gods liefde en de uitnodiging van Jezus, helpt om 'overeind' te blijven als het gaat stormen. Er zijn jongeren en ouderen die soms reageren met: ik ben daar nog niet aan toe, of: mijn geloof is nog niet goed genoeg. Hoe begrijpelijk die reacties ook zijn, ze helpen volgens mij niet echt. Ons geloven is nooit goed genoeg, maar onze Verlosser is dat wel!

Ik verneem graag of je geïnteresseerd bent! Je kunt me mailen, bellen, appen. Als iemand graag met mij van tevoren hierover spreekt, laat het gerust weten.

Ds. Geert van Meijeren, 06 548772821, [Predikant@grotekerkvlaarding.nl](mailto:Predikant@grotekerkvlaarding.nl)

## NOTEER IN JE AGENDA!

De komende tijd hopen wij als gemeente in gesprek te gaan over 'Vrouw en ambt'. Noteer alvast een aantal momenten in de agenda:

- Weekend 28/29 januari – Verstrekken notitie wijkkerkenraad
- Zondagochtend 5 februari – Kerkdienst
- Woensdagavond 15 februari – Wijkavond 1
- Maandagavond 13 maart – Wijkavond 2 (onder voorbehoud)

Voor een goede bespreking is het belangrijk een goede afspiegeling van de gemeente aanwezig is.

### **VOEDSELBANK**

Elk 3e weekend van de maand wordt er in de Rehobothkerk een inzameling gehouden voor de voedselbank Vlaardingen. Nu we gezamenlijk gebruik maken van dit kerkgebouw is het mooi als wij hier als wijkgemeente ook ons steentje aan kunnen bijdragen.

De inzameling vindt plaats door middel van producten, ook wel "product van de maand" genoemd. Het product voor deze maand is luchtdicht verpakt kaas.

U kunt het product inleveren in de Rehobothkerk op zaterdag 21-01-2023 tijdens inzameling oud papier tussen 10.00 en 12.00 uur of op zondag in de kratten die klaar staan in de hal.

Heeft u vragen of wilt u na aanleiding van deze inzameling meer informatie, dan kunt u altijd terecht bij een van de diakenen.

### **ALPHACURCUS**

De Alphacurcus is een cursus als kennismaking met het christelijk geloof. Niet alleen voor mensen die niet geloven, maar ook voor mensen die alles nog eens willen overdenken.

Op woensdag 25 januari a.s. willen we een infoavond organiseren voor een nieuw te starten Alphacurcus. De avond begint om 19.00 uur met een maaltijd en wordt gehouden in ons gebouw De Dijk aan de Maassluisdijk 5.

Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen, maar er is nog plek. In verband met de maaltijd willen we graag weten hoeveel mensen er komen.

Theo van Everdingen (0653842798)

### **HEILIG AVONDMAAL**

De geplande viering Heilig Avondmaal eind deze maand is verschoven naar 12 februari a.s. De voorbereiding vindt plaats in de middagdienst op 5 februari a.s. Onze eigen wijkpredikant zal de voorbereiding en viering leiden.

### **DIENST VOOR ANDERS BEGAAFDEN**

Op zondag 29 januari om 15.00 uur hopen wij weer onze kerkdienst voor en met anders begaafden te organiseren. Na de dienst drinken wij, met de doelgroep en andere aanwezigen, koffie/thee met iets lekkers.

Iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, burens, vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden. Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee. We zien u graag volgende week in Kerkcentrum Holy. Namens de werkgroep, Harry Vogel

## LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN

### • Op Toonhoogte 302

*De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.*

*(Refrein)*

*Loof de Heer, o mijn ziel.  
o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.*

*Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.  
Uw naam is groot en uw hart is zacht.  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
(Refrein)*

*En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  
(Refrein 2x)*

*Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)*

### • Op Toonhoogte 379

*Heer, uw licht en uw liefde schijnen.  
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.*

*(Refrein)*

*Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Hei'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.*

*Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
(Refrein)*

*Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
(Refrein)*

- Psalm 65 vers 1 en 5
- Psalm 86 vers 4

### • Kinderlied: Op Toonhoogte 562

*Wij willen samen vieren  
dat God van mensen houdt  
en dat Hij in ons midden  
zijn rijk van liefde bouwt.*

*(Refrein)*

*Omdat wij kind'ren van de Vader zijn,  
omdat wij kind'ren van de Vader zijn.*

*Wij willen samen delen  
met kind'ren klein en groot,  
en net als Jezus geven  
aan anderen in nood.*

*(Refrein)*

*Wij willen samen leven,  
als vrienden verder gaan,  
en steeds opnieuw vergeven  
wie ons heeft pijn gedaan.*

*(Refrein)*

*Wij willen samen spelen  
in huis en op de straat,  
geduldig zijn en helpen,  
wanneer het moeilijk gaat.*

*(Refrein)*

- Schriftlezing: Mattheüs 13: 1-23
- Gezang 223 vers 1, 6 en 7
- Preek: 'Vrucht dragen in Gods Koninkrijk'
- Gezang 78 vers 1 en 2
- Psalm 126 vers 3

## LIEDEREN EN LEZINGEN DEZE MIDDAG

- Psalm 93 vers 1 en 4
- Gezang 444 vers 1, 2 en 3
- Psalm 95 vers 3
- Schriftlezingen: Deuteronomium 31: 1-8, Mattheüs 28: 16-20
- Psalm 90 vers 1 en 8
- Preek: 'Uw Koninkrijk in mij...'
- Psalm 143 vers 10 (OB)
- Gezang 304 vers 1, 2 en 3

### Zondag 48, vraag en antwoord 123

Wat is het tweede wat de Heere Jezus ons leert bidden?  
'Uw Koninkrijk kome'.

Dat betekent:

(1) Regeer ons zó door Uw Woord en Geest, dat wij onszelf steeds meer aan U onderwerpen.

(2) Zorg voor Uw kerk en breidt haar uit.

(3) Belemmer het werk van de duivel en elke macht die tegen U in opstand komt.

(4) Verhinder ook alle slechte plannen of dwaalleer die tegen uw Woord ingaan.

Totdat de tijd komt waarin Uw koninkrijk volmaakt is en Uw gezag over alles en iedereen zal zijn.